



Klik, tik of scan  
voor alle details

# KANA week

2-8 Augustus 2026

Ga er even tussenuit en neem tijd voor je relatie!

Sint Paulus Abdij Oosterhout



TIJD VOOR ELKAAR



GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF

# KANA, GROEIEN IN LIEFDE...

## **Kom en beleef een KANA-week**

*Voor paren (m/v), getrouwd of duurzaam samenwonend*

De zesdaagse KANA-week is het hart van de KANA-missie: een uitnodiging om samen opnieuw de rijkdom van je relatie te ontdekken, als man en vrouw, als echtpaar, als twee mensen die op weg zijn.

In een afwisselend ritme van getuigenissen, inspirerende inleidingen, persoonlijk en gezamenlijk gebed, momenten van gesprek als koppel en delen in kleine groepen, ontstaat ruimte om te ademen, te luisteren en opnieuw verbonden te worden. Deze week is niet in stilte, maar wel doordrongen van aandacht.

Een week om:

- zorg te dragen voor elkaar en te herontdekken wat ons samenbrengt; om de vreugde van het samenzijn opnieuw te proeven.
- te luisteren naar elkaars hart en te delen over thema's als dialoog, vergeving en intimiteit.
- samen met andere koppels de vreugden én de uitdagingen van het leven te delen.
- te ontdekken dat God werkelijk aan het werk is in onze liefde, in ons als koppel.
- samen te vieren. Het leven, de liefde, de weg die we gaan.

Kinderen zijn van harte welkom. Voor elke leeftijdsgroep is er een eigen programma, met geloofsverdieping, spel en plezier in en rondom de abdij.

**Wees welkom. Zoals je bent, waar je ook staat.**

*Een week die je samen beleeft, en die nog lang met je meegaat.*