

'As it is in heaven'



Een gewoon dorpje met gewone mensen

Vrijdag 7 februari | 19:30-22:30u | Rotterdam achter CS

www.kloostertuinrotterdam.nl

'As it is in heaven'

over een gewoon dorpje met gewone mensen.....

Een bekende dirigent van middelbare leeftijd, die door de drukte van zijn artiestenbestaan een hartaanval krijgt, moet zijn carrière stopzetten. Hij besluit terug te keren naar zijn geboortedorp in het noorden van Zweden, een gewoon dorpje met gewone mensen, die zingen in een kerkkoor. Zijn komst brengt veel teweeg.....

Een film over 'live changing events', over (aan)geraakt worden, jaloezie, liefde, pijn en opoffering.

Wees van harte welkom op deze winteravond om samen deze bijzondere film te zien met een verdiepend nagesprek in kleine kring.

De filmavond is een samenwerking tussen Kloostertuin, Stadsklooster en het project 'Op zoek naar vitaliteit in Rotterdam' van Space for Grace.

Wanneer: Vrijdag 7 februari van 20:00-22:30 uur; inloop v.a. 19.30 uur

Waar: Prinsekerk*, Schepenstraat 69, Rotterdam

Aanmelden: via info@kloostertuinrotterdam.nl

Kosten: Gratis

** De Prinsekerk is 5 min. lopen vanaf Rotterdam Centraal, uitgang Blijdorpzijde*