

WANDELEN MET FRANCISCUS



14 km wandelen en bezinnen op
zondag 27 oktober 2024
in Herkenbosch



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

WANDELEN MET FRANCISCUS



14 km wandelen en bezinnen op
zondag 27 oktober 2024
in Herkenbosch



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

FRANCISCAANS WANDELEN EN BEZINNEN

Op 27 oktober gaan we weer wandelen met Franciscus! We lopen ongeveer 14 kilometer in een afwisselend landschap langs vennen, bossen en weilanden. We beginnen de wandeling bij camping 't Haldert aan de rand van Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch.

De Meinweg is een schitterend stukje natuur gelegen in de meest oostelijke hoek van Midden-Limburg, grenzend aan Duitsland. De naam 'Meinweg' is ontstaan uit het Keltische woord 'gemeyne', wat 'gemeenschappelijk' of 'samen' betekent. Het waren de 'gemeinde weiden' waarvan de helft in Nederland ligt. Het dorp Herkenbosch is van vroeg-germaanse oorsprong. Hier werd de voorjaars-godin Herke in het bos vereerd.

Onderweg passeren we kasteel Daelenbroeck. We sluiten de wandeling gezamenlijk af in de Mariakapel nabij het eindpunt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Tijd: 10.30 uur start met koffie en thee, vertrek wandeling om 11.00 uur

Locatie: camping 't Haldert, Stationsweg 76, 6075 CD Herkenbosch

Afstand: circa 14 km

Kosten: € 5,- (FB-leden € 4,25, via het Rietfonds gratis)

Aanmelden: scan de QR-code of ga naar shop.franciscaansebeweging.nl



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

[Facebook.com/vredeenallegoeds](https://www.facebook.com/vredeenallegoeds)
[Instagram.com @vredeenallegoeds](https://www.instagram.com/vredeenallegoeds)

De Franciscaanse Beweging verspreidt het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de FB ontmoeting, bezinning en verdieping in activiteiten, studie en publicaties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is. Een wereld van vrede en alle goeds.

FRANCISCAANS WANDELEN EN BEZINNEN

Op 27 oktober gaan we weer wandelen met Franciscus! We lopen ongeveer 14 kilometer in een afwisselend landschap langs vennen, bossen en weilanden. We beginnen de wandeling bij camping 't Haldert aan de rand van Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch.

De Meinweg is een schitterend stukje natuur gelegen in de meest oostelijke hoek van Midden-Limburg, grenzend aan Duitsland. De naam 'Meinweg' is ontstaan uit het Keltische woord 'gemeyne', wat 'gemeenschappelijk' of 'samen' betekent. Het waren de 'gemeinde weiden' waarvan de helft in Nederland ligt. Het dorp Herkenbosch is van vroeg-germaanse oorsprong. Hier werd de voorjaars-godin Herke in het bos vereerd.

Onderweg passeren we kasteel Daelenbroeck. We sluiten de wandeling gezamenlijk af in de Mariakapel nabij het eindpunt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Tijd: 10.30 uur start met koffie en thee, vertrek wandeling om 11.00 uur

Locatie: camping 't Haldert, Stationsweg 76, 6075 CD Herkenbosch

Afstand: circa 14 km

Kosten: € 5,- (FB-leden € 4,25, via het Rietfonds gratis)

Aanmelden: scan de QR-code of ga naar shop.franciscaansebeweging.nl



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

[Facebook.com/vredeenallegoeds](https://www.facebook.com/vredeenallegoeds)
[Instagram.com @vredeenallegoeds](https://www.instagram.com/vredeenallegoeds)

De Franciscaanse Beweging verspreidt het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de FB ontmoeting, bezinning en verdieping in activiteiten, studie en publicaties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is. Een wereld van vrede en alle goeds.