



'Dit  
is mijn  
lichaam'

...tussen banaliteit en heiligheid

*Verdiepende lezing over het lichaam*

Zaterdag 28 oktober | 15:30-19:30u | Centrum Rotterdam

[www.kloostertuinrotterdam.nl](http://www.kloostertuinrotterdam.nl)

## 'Dit is mijn lichaam' ... tussen banaliteit en heiligheid

Gezond leven, goed voor je lichaam zorgen met sport en voeding – dit horen we dagelijks in de media. We moedigen elkaar ook aan, vaak zonder het te beseffen, en creëren daarbij zelfs ideaalbeelden.

Ondertussen is het fysieke onderscheid tussen man en vrouw niet meer vanzelfsprekend, kunnen we op onze eigen manier omgaan met ons lichaam en zijn we seksueel volledig vrij. Maar zijn we echt vrij?

### Hoe kunnen we denken over ons lichaam? Hebben of zijn we een lichaam? En hoe vrij zijn we om erover te beschikken?

Bernard De Cock OP werpt tijdens de lezing een nieuw licht op hoe we naar ons lichaam kunnen kijken en erover kunnen spreken. Hij put daarbij uit filosofische, antropologische en theologische bronnen. Niet om te moraliseren, maar om een ander perspectief aan te reiken.

*Broeder Bernard de Cock is dominicaan, was studentenpastor in Gent en geeft geregeld lezingen op het snijvlak van geloof en samenleving.*

*Kom samen luisteren, praten, bidden en eten!*

**Wanneer** : Zaterdag 28 oktober om 15:30 uur met daarna om 18:00 uur vesper en aansluitend een eenvoudige maaltijd

**Waar** : Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam

**Aanmelden**: via [info@kloostertuinrotterdam.nl](mailto:info@kloostertuinrotterdam.nl)

**Kosten** : €12,50 NB: Laat geld nooit de reden zijn om niet te komen.