

Stille Omgang 2023

18 op 19 maart

**Jaarlijks trekken duizenden mensen
vanuit heel Nederland naar
Amsterdam,
om de Stille Omgang te volgen,
ter herinnering aan het Mirakel van
1345.**

**In stilte lopen, door een 24 uur
levendige stad,
kan dat?**

**Ja dat kan, daarom nodigen wij u uit,
om met ons mee te trekken.
Meld u nu aan!**

www.stilleomgangeindhoven.nl



Buskaartjes zijn te verkrijgen via de website:

www.stilleomgangeindhoven.nl

De kosten zijn €20.- p.p.

Programma van de avond

We vertrekken omstreeks 21.00 uur vanuit verschillende locaties uit de regio Eindhoven.

22.30 uur aankomst Amsterdam

22.45 uur omgang lopen vanaf het Spui

23.45 uur eucharistieviering in de Krijtbergkerk

01.15 uur vertrek huiswaarts

Wat is eigenlijk de Stille Omgang?

Wat maakt het gebeuren nu zo speciaal en meer dan de moeite waard om te bezoeken?

Het draait allemaal om de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Op deze wijze wil Hij ons heel nabij zijn.

Dat gegeven ligt aan de basis van datgene wat zich afspeelde in het jaar 1345, in het hart van 'mirakelstad' Amsterdam.

Opstapplaatsen:

Tegenover Hotel van der Valk, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven

Parochiehuis, Stationsstraat 21, 566a AP Geldrop

St. Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, 5683 AC Best

St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 31, 5521 JK Eersel

St. Gertrudiskerk, Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze

St. Leonarduskerk, Kapelstraat 31, 5741 CB Beek en Donk

Bent u niet in de gelegenheid om de stille omgang mee te maken, maar u wenst ons een warm hart toe, dan kunt u uw gift overmaken via de QR-code.

b.v.d. hartelijk dank.

