



In de
voetstappen
van ...

Peerke Donders

Een avontuurlijke
ontdekkingstocht
voor het hele gezin!



zaterdag
2 juli
2022
Tilburg



bisdom van
's-Hertogenbosch

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders

In 1809 wordt in Tilburg Petrus of Peerke Donders geboren. Zijn leven heeft geen vliegende start: geboren in een arm gezin, moeder gestorven, een zwakke gezondheid. Peerke wil graag priester worden, maar thuis is er geen geld om Peerke naar de priesterschool te sturen.

Toch is dit het begin van een groots avontuur met mensen, en met God. Peerke komt in 1842 als jonge priester aan in Paramaribo, Suriname, om er nooit meer weg te gaan. Hij geeft zich zonder voorbehoud aan God en aan de nieuwe mensen om hem heen. Na een rijk en vol leven sterft Peerke in 1887, 77 jaar oud. Wie had dat gedacht van dat schriële jongetje? Peerke heeft God aan het werk gelaten in zijn leven. Doen wij hem na?

Ga je mee naar Peerke Donders?

Zaterdag 2 juli gaan we naar Tilburg. We duiken in het kleurrijke levensverhaal van Peerke. We gaan dansen, zingen, knutselen, weven, spelen en we laten ons verwonderen. Ondertussen neemt Peerke ons op sleeptouw in zijn kijk op God en de mensen.

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

Met de bus?

Wie ver weg woont kan met de bus worden opgehaald en thuisgebracht. Laat je parochie weten dat je gaat. Zo kunnen we groepjes maken voor busvervoer.

Aanmelden?

Vul het [aanmeldformulier](#) in.

De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon.

Inschrijven vóór 1 juni.

Er is een maximaal aantal deelnemers.

[Meer informatie](#) over deze bedevaart.

Huis
voor
de
Pelgrim



bisdom van
's-Hertogenbosch

