

## Programma Birgitta-bijeenkomsten 2020-2021

Parochie H. Maria, locatie H. Laurentiuskerk, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen

|  |   |
|--|---|
| <p><b>22 september 2020</b><br/><b>Dr. Llewellyn Bogaers</b>, o.a. Cultuurhistoricus, directeur Levend Verleden Nu en schrijver.<br/>‘Wat is Vrede? Welke verhalen en ervaringen hebben ons gevoed? Wat heeft de geschiedenis hierover te zeggen? Wat zijn historisch fenomenen die scheidslijnen gecreëerd hebben? Hoe kunnen wij die muren slechten door voor een ander perspectief te kiezen, door naast te vertellen ook te luisteren...’<br/>Een avond - in het kader van de Vredesweek - georganiseerd in samenwerking met MOV-groep Rosmalen.</p> |    |
| <p><b>17 november 2020</b> (verschoven van 31 maart 2020)<br/><b>Dr. Ria van den Brandt</b>, o.a. onderzoeker in de godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.<br/>Ria van den Brandt haar speciale deskundigheid betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog, met name die van Etty Hillesum en hier spreekt zij deze avond over.</p>   |   |
| <p><b>Januari 2021</b><br/>Spreker is nog niet bekend.</p>   |   |
| <p><b>23 februari 2021</b><br/><b>Joke Litjens</b>, o.a. werkzaam geweest bij mediapastoraat RKK/KRO en Werkplaats voor de Ziel heeft opgezet.<br/>‘Mensen die willen werken aan hun ziel hoeven niet allemaal af te reizen naar Santiago de Compostella, Israël of Rome’.</p>   |  |
| <p><b>23 maart 2021</b><br/><b>Hans Alderliesten</b>, o.a. adviseur bij maatschappelijk kennisinstituut, publiceert en spreekt over Augustinus.<br/>‘Augustinus voor mensen van nu: Wij zijn de tijden’.<br/>Zoals wij zijn, zo zijn de tijden...</p>  |  |