

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid



Vertel al de zielen over
Mijn BARMHARTIGHEID
NU er nog tijd is...
Jesús to Sister Faustina



"Tell all souls
about My Mercy
while there is
still time."

Lezing over zuster Faustina
2 april om 19.45 uur
Parochiecentrum Uden

19 april 2020

Kapel Birgittinessen,
Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden

9.00 uur

Eucharistieviering

10.00 uur

*Verering relikwie Zr. Faustina,
Uitstelling Allerheiligst Sacrament
en Rozenkransgebed.*

14.00 uur

*Gebedsviering en gelegenheid
voor ontvangen van Sacrament
van Boete en Verzoening*

16.00 uur

*Vespers en zegen met Allerheiligst
Sacrament, en verering relikwie*

Sint Petruskerk,
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

10.30 uur

Eucharistieviering

11.00 tot 17.00 uur: koffie / thee in
de refter van Museum Krona,
naast de Birgittinessen abdij

vanaf circa 10.30 tot 14.00 uur is er
gelegenheid om ontbijt of lunch
te gebruiken in het parochiecentrum
tegenover de Sint Petruskerk
(tegen een vrijwillige bijdrage)

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De zondag van de Goddelijke Barmhartigheid is een wereldwijd feest in de Katholieke Kerk en wordt gevierd op de tweede zondag van Pasen, ofwel Beloken Pasen.

Op deze dag staan de deuren van Gods Barmhartigheid wijd open en worden alle gelovigen uitgenodigd om deze genaden in ontvangst te nemen.

Door op deze dag zowel de heilige Communie te ontvangen, als ook het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (te biecht gaan), wordt de ziel geheel gezuiverd.



Kapel Birgittinessen

In de kapel bevindt zich ook een relikwie van zr. Faustina Kowalska en van paus Johannes Paulus II.

Op 19 april zullen deze relikwieën extra aandacht krijgen, en vereerd kunnen worden. De kapel is geopend tijdens vieringen en tijdens aanbidding.

Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag om 7.30 uur, zon- en feestdagen om 9.00 uur.
Stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament : dagelijks van 15.00 tot 16.00 uur.
Op de eerste vrijdag van de maand van 8.00 tot 17.00 uur.

Website met gebeden en verdere info

Op onze website staan verschillende gebeden die verband houden met de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, met Zr. Faustina Kowalska, of met barmhartigheid in het algemeen. Van harte bevelen wij u een goede voorbereiding aan om deze bijzondere zondag eerbiedig en intens te kunnen beleven. De novene begint op Goede Vrijdag. Wij vragen ook uw aandacht voor het speciale gebed op Goede Vrijdag.

Ook vindt u op de website alle info over het leven van zuster Faustina Kowalska en de totstandkoming van het wereldwijde feest van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Foto's en links staan ook tot uw beschikking. Van harte aanbevolen.

Website: www.barmhartigheidszondag.nl

E-mail: info@barmhartigheidszondag.nl

Tel.: 0413-269214



Bereikbaarheid Birgittinessenabdij en Sint Petruskerk.

Op de A50 Eindhoven - Oss Nijmegen: neemt afslag 13 en gaat bij de eerste rotonde linksaf, na 500 meter u de abdij. Vanuit de richting Boxmeer, neem op de N277 de afslag Uden / Volkel (N264).

Met de fiets: de Birgittinessen abdij ligt nabij knooppunt 10.

Met de bus: Vanaf het busstation in Uden loopt u via Pastoor Spieringsstraat recht op de kerk af. Vandaar volgt u de bordjes "Museum Krona". Looptijd circa 15 min.

De Sint Petruskerk en de Birgittinessen abdij liggen circa 500 meter van elkaar. Bij beiden kan geparkeerd worden. Fietsoplaadpunten zijn aanwezig bij de abdij.

Zr. Faustina Kowalska

Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905 en kreeg de doopnaam Helena.

Op 1 augustus 1925 werd zij aanvaard bij de zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid en kreeg later de kloosternaam Maria-Faustina (Faustina betekent begunstigde)

Haar speciale zending begon op 22 februari 1931 toen aan haar de barmhartige Verlosser verscheen. Gedurende vele verschijningen gaf Hij beloften en droeg haar diverse taken op. Deze houden globaal in:

- Het genadebeeld met onderschrift "Jezus ik vertrouw op U"
- De wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de Barmhartigheid wordt.
- Drie uur 's middags, het uur van de barmhartigheid.
- De rozenkrans, of kroontje, van de Goddelijke Barmhartigheid.