



GEGROET JONGENS EN MEISJES!

Dit zomerkamp gaan we op reis met Paulus. Met hem gaan we veel mooie en spannende avonturen beleven! Vol vuur en vol liefde struint Paulus stad en land af om te vertellen dat Jezus leeft. Maar daar zit niet iedereen op te wachten. Integendeel! 'Wie denkt die Paulus wel wie hij is? Wie gelooft zulke onzin?'

Maar niets houdt hem tegen! Hij wordt geboeid, maar het boeit hem niet! Hij moet zitten, maar hij zit er niet mee! Hij wordt gekleineerd, maar hij is niet klein te krijgen! Hij wordt geslagen, maar dat maakt hem geen klap uit!



De boodschap van liefde en vrede moet vertelt worden! Zelfs vanuit de gevangenis stuurt hij brieven om mensen te bemoedigen. En die brieven... die hebben wij!

Veel mensen veranderen totaal door wat Paulus vertelt. Maar eens was dat heel anders. Paulus is zelf totaal veranderd! Hij heette eerst Saulus en alle christenen waren bang voor hem. Wat is er dan met hem gebeurd? Waarom is hij zo veranderd? Op het zomerkamp zullen we het gaan zien. Je zult je ogen niet geloven! Ga mee op reis, het avontuur wacht op ons!

Groetjes en tot ziens, namens het hele team,

Anja Vergouwen

EN DE HARTELIJKE
GROETEN
VAN PAULUS!



Emmanuel HERFSTWEEKEND

18-19-20 oktober 2019

Ook dit najaar organiseren we een
vakantieweekend voor gezinnen
en jongeren in Emmaus.

