

## Deelnemen

Aan deze inspiratiereis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan een uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, die zelfstandig een heuvel op en af kunnen lopen, die zelfstandig een trap op en af kunnen lopen en die zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel.

## Prijs reisnummer IE1901

Pelgrim € 1349,00  
Toeslag eenpersoonskamer € 240,00

## Bij de reis inbegrepen

- Ochtendvlucht Amsterdam-Dublin en middagvlucht Cork-Amsterdam met Aer Lingus inclusief één stuk ruimbagage per persoon en alle toeslagen.
- Vervoer per luxe touringcar zoals beschreven in het programma.
- Acht nachten verblijf in verschillende driesterrenaccommodaties op basis van halfpension en een tweepersoonskamer.
- Lunch op dag 1, 4 en 6.
- Pastorale begeleiding en reisleiding.
- Entreegelden zoals aangegeven in het programma.
- Reis- en toeristenbelasting.
- Belastingen, boekings- en administratiekosten, en bijdrage Calamiteitenfonds.

## Zelf betalen of regelen

- Reis- en/of annuleringsverzekering.
- Lunches (met uitzondering op dag 1, 4 en 6).
- Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstof-toeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrim).
- Uitgebreide informatie over en de boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze reis vind je op onze website.



11 t/m 19 mei 2019

# 9-DAAGSE Inspiratiereis Ierland

naar de bronnen van het vroeg Christelijk geloof

VNB  
Pater van den Elsenstraat 10  
5213 CD 's-Hertogenbosch  
Postbus 273  
5201 AG 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 81 11  
E-mail [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)  
Website [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



KatholiekNieuwsblad

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



# Adembenemend en intrigerend

## Ierland

Een cultureel bolwerk vol **schitterende natuur** en een rijke geschiedenis met diepge wortelde katholieke roots. Sint Jeroen, Sint Patrick en Sint Brandaan zijn enkele toonaangevende **lerse Heiligen** die vanuit Ierland in delen van Europa het christelijk geloof verkondigden. Ierland is een adembenemend en intrigerend land dat de moeite van het bezoeken waard is. Met Katholiek Nieuwsblad gaan wij, onder begeleiding van reisleider Pim Walenkamp en zehr. M. Hagen, naar **de bronnen** van het Christelijk geloof in West-Europa.

Gaat u met ons mee?

### Meer informatie

Wij helpen jou graag verder; neem contact op met

**VNB**

**T** 073 681 81 11

**E** [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)

**M** [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



## Wat kun je verwachten?

In de ochtend vliegt u met Aer Lingus van Amsterdam naar Dublin, **de hoofdstad** van Ierland. Vanuit deze stad begint uw rondreis door het mystieke Ierland. In Dublin bezoekt u onder andere Trinity College, de Book of Kells en **St. Patrick's Cathedral**. U reist via Mellifont Abbey en het klooster van Conmacnoise naar Knock, waar u een uitgebreid bezoek aan het Heiligdom zult brengen. Vervolgens reist u naar de **heilige berg van St. Patrick** en maakt u een rondrit door de pittoreske streek Connemara en bezoekt u **Kylemore Abbey**. Vanuit Galway reist u via Cliffs of Moher en Corcomroe Abbey naar Limerick. Na een kennismaking van deze stad gaat u naar de laatste

bestemming van uw reis: **Cork** de tweede grootste stad van Ierland. In deze stad heeft u de mogelijkheid om de laatste souvenirs te kopen en is er voldoende tijd om de stad op eigen gelegenheid te verkennen. Op de laatste dag bezoekt u in de ochtend Jerpoint Abbey en vliegt u aan het einde van de middag weer terug naar Nederland vanuit Cork.



## Prachtige reis met veel belevingen