

## Praktische informatie

### Programma

12.30	Inloop (vredesmarkt)
13.00 - 13.10	Woord van welkom
13.10 - 13.55	Markus Heinze
14.55 - 14.40	Saïd Bouharrou
14.40 - 15.25	Pauze (vredeswandeling, muziek en vredesmarkt)
15.25 - 16.05	Willem Marie Speelman
16.05 - 17.00	Hans Kaldenbach
17.00 - 17.20	Muziek van Klezmajeur
17.20 - 17.30	Woord van dank, afsluiting
17.30 - 18.00	Drankje (vredesmarkt)

### Kosten

€ 15,-. (Leden van de Franciscaanse Beweging betalen € 10,-.) Betaling contant te voldoen aan de deur.

### Aanmelden

Aanmelden is wenselijk maar niet verplicht. Mail naar [info@franciscaansebeweging.nl](mailto:info@franciscaansebeweging.nl) of bel 073-6131340.

### Locatie

Franciscushuis en kerk van het Kapucijnenklooster  
Van der Does de Willeboissingel 11 en 12  
6521 AW 'S-Hertogenbosch  
**Op slechts 5 minuten lopen van station 's-Hertogenbosch.**

*Als je in vrede wilt komen met je vijand,  
dan moet je met je vijand gaan werken.  
Dan wordt hij je partner.*

Nelson Mandela



VREDE EN ALLE GOEDS  
Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11  
5211 CA 's-Hertogenbosch  
[www.franciscaansebeweging.nl](http://www.franciscaansebeweging.nl)

[facebook.com/vredeenallegoeds](https://facebook.com/vredeenallegoeds)  
[twitter @vredenallegoeds](https://twitter.com/vredenallegoeds)

*De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.*

[franciscaansebeweging.nl](http://franciscaansebeweging.nl)  
[facebook.com/vredeenallegoeds](https://facebook.com/vredeenallegoeds)



Op zaterdagmiddag 8 oktober organiseert de Franciscaanse Beweging in Den Bosch een middag rondom vredesinitiatieven. Dat doet ze naar aanleiding van het jaarthema dat ze dit jaar heeft, vredelievend. Op deze inspirerende middag vertellen verschillende mensen hoe zij werken en bijdragen aan vrede. Daarbij inspireren ze u om u ook in te zetten voor vrede. Want iedereen kan werken aan vrede!

U kunt op deze middag meteen ook daad bij het woord voegen. Op de **vredesmarkt** presenteren verschillende organisaties zich die zich landelijk of lokaal inzetten voor vrede. In de pauze van het programma kunt u een vredeswandeling langs de Dommel maken of genieten van de muziek van Klezmerensemble Klezmajeur.

*Zij zijn echt vredelievend die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben, omwille van de liefde van onze Heer Jezus Christus in gemoed en lichaam de vrede bewaren.*

Franciscus

### Vredesmarkt

Op de vredesmarkt presenteren zich zowel landelijke als regionale organisaties die zich sterkt maken voor vrede, in Nederland, maar ook daarbuiten. Ze laten u zien hoeveel er eigenlijk al aan vrede gewerkt wordt en waar u ze bij kunt helpen.

Wilt u uw organisatie vertegenwoordigen op de vredesmarkt? Neem dan contact op met Thomas Hontelez: [thontelez@franciscaansebeweging.nl](mailto:thontelez@franciscaansebeweging.nl) of 073-6131340

## SPREKERS

---

**Markus Heinze ofm,**  
directeur Franciscans  
International

Markus vertelt deze middag over zijn werkt voor allerarmsten op het hoogste politieke niveau. "Vrede en alle goeds. Deze woorden die de Franciscaanse Beweging citeert in haar logo is de gemeenschappelijke missie van de Franciscanen. Ze zijn geroepen om de vrede te promoten door hun leven, duur hun daden en hun woorden. Franciscans International representeert de hele franciscaanse familie bij de Verenigde Naties in Geneve en in New York ter bevordering van 'vrede en alle goeds' voor alle mensen. De consultatieve status van Franciscans International bij de Verenigde Naties maakt het mogelijk de stem van de meest gemarginaliseerde onder de aandacht te brengen bij de internationale beleidsmakers. Zo kunnen ze de beslissingen beïnvloeden die een impact hebben op het leven van die mensen."

**Dr. Willem Marie Speelman ofs,** directeur Franciscaans Studiecentrum

Willem Marie spreekt deze middag over wat vrede voor Franciscus was en hoe hij die probeerde te bevorderen. „Franciscus van Assisi kreeg de opdracht Gods huis te herstellen. Hij dacht dat dit een kerk was, en toen een andere kerk, en toen nog een. (En de toenmalige paus dacht dat het De Kerk was.) Maar het bleek de hele schepping te zijn. Het herstellen van Gods huis betekent het herstellen van relaties, in dit geval: dat wij schepselen weer broeders en zusters worden. Franciscus ontdekte dat hij, om die relaties te kunnen herstellen, zelf weer mens moest worden, niet meer maar minder (minder! minder!), totdat de schepselen in hem een echt mens konden herkennen: een schepsel dat goed was in Gods ogen.

**Saïd Bouharrou,**  
bruggenbouwer in  
hart en nieren

Op 8 oktober zal Saïd vertellen over het tot stand komen van de vredesverklaring van Nijmegen, maar ook uitleggen wat je zelf kunt doen om vrede in jouw omgeving te brengen. Saïd is geboren en getogen in Nijmegen, zet zich daar sterk in voor vrede en verbinding. In 2015 riep Pax hem uit tot bruggenbouwer door zijn inzet voor de vredesverklaring van Nijmegen. Ook is hij woordvoerder geworden van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. "Ik wil de boodschap van vrede en verbinding verspreiden. Ik vind dat moskeeën veel meer van zich moeten laten horen. Nu zijn er een aantal moskeeën heel actief in het maatschappelijk debat. Veel moskeeën laten zich uit het veld slaan door allerlei polariserende geluiden."

**Hans Kaldenbach**  
trainer

Op 8 oktober laat Hans je in een veilige omgeving ervaren hoe het is om ergens als nieuweling binnen te komen. Wat is integreren eigenlijk en hoe voelt dat? In een simulatie van ongeveer 45 minuten geeft hij je die ervaring. Hans is zijn hele leven verbonden geweest aan de Hogeschool Utrecht en werkt nu vanuit ACTA-Kaldenbach in Zeist. Hij geeft trainingen en lezingen over straatcultuur, korte lontjes, hangjongeren en over cultuurverschillen. Vrede is niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer er nieuwe mensen in een bestaande groep komen. Of dat nu op het werk is, of in een land. Er zijn cultuurverschillen, misschien een andere taal en vooroordelen. Voordat er vrede kan ontstaan is er begrip nodig. Hoe voelt het eigenlijk om ergens als 'vreemdeling' binnen te komen? Als je dat gevoel kent, begrijp je hoe vreemdelingen in ons land zich kunnen voelen.