

De viering van 17 januari

- **Openingsritus**

De dienst begint met psalm 96 die we eerst in het Nederlands zingen.

- **Dienst van het Woord**

Psalm 96 is de antwoordpsalm van deze zondag. Hij wordt eerst in het Hebreeuws gezongen door Moshkan de Goede, de chazzanit (= de vrouwelijke voorzanger) van de Liberaal-Joodse gemeente Brabant. Daarna in het Latijn (het gregoriaans) door Joost van der Wulp, de cantor van de Petrus en Pauluskerk.

- **Vredewens aan Tafel**

Tijdens de Dienst van de Tafel wensen wordt het 'Sim Shalom' gezongen. Van deze zegenwens uit de joodse ochtenddienst proberen we samen het refrein te zingen.

- **Slotlied**

Aan het eind van de viering zingen we samen op de melodie van het Hatikva (het Israëlitisch volkslied) het lied 'Door de wereld gaat een woord'

lezing op 20 januari

Op woensdagavond 20 januari (20.00 uur) komt Nico van Doorn vertellen over de vondst van Dode Zeerollen en in het bijzonder over de psalmrol. Hij heeft een 'collage' gemaakt van de psalmrol. Nico van Doorn is geen onbekende in Tilburg. Als volwassenencatecheet heeft hij in het dekenaat Tilburg-Goirle gewerkt en tot aan zijn pensionering was hij pastor in de frater Andreas parochie.

Informatie/aanmelden

Petrus en Pauluskerk
(013) 4670580

Email:
petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl



שִׁים נְשָׁלוֹם

Sim Shalom
geef vrede

Dag van het Jodendom

17 januari 2016

Vijftig jaar geleden

Vijftig jaar geleden nam het Tweede Vaticaans Concilie de verklaring '*Nostra aetate*' aan. Deze gaat over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten. In deze verklaring spreekt de Katholieke Kerk zich uit tegen discriminatie en antisemitisme. Zo zorgde deze verklaring voor een ommekeer in de verhouding met het jodendom.

Dag van het Jodendom

De Dag van het Jodendom is bedoeld om kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. In dat kader worden ontmoetingen georganiseerd van jodendom en christendom. Dit jaar treffen de voorzangers elkaar: **een chazzanit en een cantor**. Dat gebeurt tijdens en na afloop van de viering van 10.00 uur op zondag 17 januari 2016.

Familie

Joden en christenen gaan al eeuwenlang hun eigen weg. Toch zouden wij ergens familie van elkaar genoemd kunnen worden. We hebben immers veel gemeen, ook al zijn we uit elkaar gegroeid.

*

De Joodse Bijbel (Tenach) wordt ook door christenen gelezen in het Oude Testament.

*

Joden en christenen vieren beiden Pasen en Pinksteren.

*

Joden en christenen zingen veel dezelfde liederen (psalmen).

Psalmen in de liturgie

Het zingen van psalmen is sinds de vierde eeuw vooral dankzij Augustinus en andere kerkvaders populair geworden. We weten vaak niet beter of de psalmen behoren tot de vaste gebeden van de christelijke kerk. De meeste gregoriaanse gezangen bestaan ook uit psalmteksten.

Psalmen zijn en blijven allereerst gebeden uit de joodse traditie. In het Psalmenboek staan er 150. De oudste worden toegeschreven aan David (de dichter-koning van Israël, die ongeveer 1000 jaar voor Christus leefde).

We weten niet hoe de psalmen vroeger geklonken hebben, omdat er toen geen notenschrift bestond. Hebreeuwse melodieën zijn eerst eeuwen mondeling overgeleverd. Het gregoriaans heeft onder paus Gregorius zijn definitieve vorm gekregen.