

Oktober, wereldmissiemaand en Rozenkransmaand!

UITNODIGING



25 oktober 2015 (zondag)
18.00 uur t/m 19.00 uur

**Missionaire Rozenkransgebed in verschillende
talen en Mariale lichtprocessie door het
processiepark Handel! *(Bij slecht weer in de kerk)***

*Alle christenen, gezinnen en in het bijzonder de
kinderen zijn hierbij van harte welkom.*

Paters Karmelieten, ocd

www.onzelievevrouwvanhandel.nl

MISSIONAIRE ROZENKRANS

De *'Missionaire Rozenkrans'* was een idee van de Amerikaanse bisschop Fulton Sheen. Omdat de rozenkrans evenveel geheimen heeft als werelddelen, koos deze bisschop voor ieder werelddeel een kleur, die op zekere manier, aan iets karakteristieks van dat werelddeel herinnerde. Op deze manier, bij het bidden van dat geheim zou men bidden voor allen die in dat werelddeel leven.

Het Missionaire Rozenhoedje is samengesteld uit vijf tientjes van verschillende kleuren, overeenkomstig de vijf werelddelen, opdat we kunnen bidden voor de Missie van de Kerk op heel de aarde.

Bij het groene tientje bidden we voor Afrika; bij het rode voor Noord- en Zuid Amerika; bij het witte voor Europa; bij het blauwe voor Australië; en bij het gele voor Azië.

Voortdurend het Missionaire Rozenhoedje bidden is de wereld in handen hebben. Het betekent de intenties van alle volken, rassen en culturen van de aarde naar het Onbevlekt Hart van Maria leiden.

Het betekent bidden voor de missies en voor de missionarissen en samenwerken in de universele zending van de Kerk.

Pater Jan Campos, ocd