



missio

De poster

Twee jonge vrouwen in gesprek. De ene een religieuze zuster, de andere een jonge moeder. Stralend kijkt de vrouw naar haar dochtertje. Terwijl ze weinig reden tot lachen heeft. Het leven in het Pakistaanse Sindh is hard, vooral voor vrouwen. Slechte hygiënische omstandigheden, schuldslavernij, geweld en het ontbreken van onderwijs bepalen het leven. Wie hier opgroeit, kent vooral onvrijheid.

Zuster Farzana behoort tot de congregatie van de Presentation Sisters. Ze schoolt de onderwijzers van de dorpscholen, organiseert hulp voor de schoolkinderen en begeleidt de gezinnen in het dorp. Zuster Farzana: "Hier heb ik het lijden van de mensen gezien en heb ik begrepen: mijn roeping als zuster is er te zijn voor de mensen, hen te helpen hun leven ter hand te nemen en voor menswaardige levensomstandigheden te strijden."

Wilt u het werk van MISSIO steunen?

Geef dan uw bijdrage op
NL93 INGB 0000 0015 66,
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

missio

Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
T 070 – 304 74 44 | E missio@missio.nl | www.missio.nl

Foto's: © H. Schwarzbach



Wereldmissiemaand

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Missio Ontmoetingsdag
Zaterdag 26 september 2015 te Utrecht

www.missio.nl

Antwoordnummer 1434
2509 WB Den Haag
missio



postzegel graag,
maar hoeft niet

Geachte heer, mevrouw

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van MISSIO in het kader van Wereldmissiemaand (oktober). U bent van harte welkom op **zaterdag 26 september 2015** in het Bonifaciushuis te Utrecht.

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van de kerk in Pakistan. De ruim één miljoen katholieke gelovigen in dit islamitische land hebben het niet gemakkelijk. Het land kent grote armoede en veel analfabeten. Religieus geïnspireerd geweld en terroristische aanslagen zijn geen zeldzaamheid. Vrouwen en meisjes vormen de meest achtergestelde sociale groep in Pakistan.

Lezing en ontmoeting

De MISSIO Ontmoetingsdag begint met een viering in de H. Catharina Kathedraal. Aansluitend zullen Roman Gruijters en Reena Gill een lezing verzorgen met als titel "Uitdagingen en kansen voor de christenen in Pakistan". Na de lezing praten we in kleine groepen verder.

Aanmelden

Wij stellen uw komst zeer op prijs. U kunt zich aanmelden door de antwoordkaart in te vullen en op te sturen, uiterlijk 14 september. Ook via e-mail kunt u zich aanmelden: missio@missio.nl of telefonisch 070 – 304 74 44.

Graag tot ziens op de MISSIO Ontmoetingsdag.

Met vriendelijke groet,



Pater Eduard Kimman S.J.
Nationaal Directeur



Programma

- 09.45 Ontvangst in het Bonifaciushuis
- 10.30 Viering in de H. Catharina Kathedraal
- 11.10 Lezing "Uitdagingen en kansen voor de christenen in Pakistan" door Roman Gruijters en Reena Gill
- Reena Gill is afkomstig uit Pakistan en werkt als tolk en pedagoog. Haar echtgenoot Roman Gruijters is theoloog en religiewetenschapper. Beiden zijn Pakistandeskundige.*
- 11.40 Koffiepauze
- 12.00 Gesprekken in kleine groepen
- 12.45 Plenaire afsluiting
- 13.00 Lunch, aangeboden door MISSIO

Zaterdag 26 september 2015
Bonifaciushuis
Nieuwegracht 61
3512 LG Utrecht



Antwoordkaart

Ja, ik kom naar de Missio bijeenkomst op 26 september 2015

Naam _____ dhr / mevr*

Straat / huisnr. _____

Postcode / plaats _____

E-mail _____

Naam parochie _____

Ik kom / wij komen in totaal met ____ personen

Neemt deel aan de lunch, met totaal ____ personen

Insturen uiterlijk 14 september

Ongeveer een week voor de ontmoetingsdag ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.

*Doorhalen wat niet van toepassing is s.v.p.