



UITNODIGING VOOR EEN BIJZONDERE AVOND

INTRODUCTIE IN DE NIEUWSTE PAUSELIJKE ENCYCLIEK:

“LAUDATO SI”

‘Wees geprezen – over de zorgen voor het gemeenschappelijke huis’

Op 24 mei j.l. kwam de tweede encycliek van Paus Franciscus uit. Deze encycliek is volledig gewijd aan de zorgen over ons klimaat en de verantwoordelijkheid die mensen daarvoor hebben. Het is een aanklacht en oproep tegelijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de aarde – ons gemeenschappelijk huis.

Op **dinsdagavond 15 september** wordt u uitgenodigd voor een lezing en gesprek over deze encycliek.

Wat zegt de Paus over het klimaat en wat kunnen wij doen?

Met een inleiding in de encycliek door drs. Gerard Moorman (Konferentie Nederlandse Religieuzen), twee korte presentaties door de pastores Kees van Lent (hoe de RK kerk in Hoofddorp gebruik maakt van kracht van boven) en pater Ronald Putman (over de actie De Groene Kerk). Na de pauze een gesprek over wat wijzelf als kerk zouden kunnen bijdragen.

Plaats: Het Fundament, Kruisweg 1071 te Hoofddorp (de zaal bevindt zich onder de kerk, ingang aan de zijkant)

Datum: dinsdag 15 september

Tijd: 20.00 – 22.00 uur. De koffie staat klaar om 19.30 uur

Aanmelding bij: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Organisatie: Dienst Caritas, pastores Kees van Lent en pater Ronald Putman ofm.

“Aangezien alle schepselen met elkaar verbonden zijn, moeten ze alle worden gekoesterd met liefde en respect. Want wij als levende schepselen zijn **van elkaar afhankelijk.**”

Paus Franciscus, Laudato Si
