



“God vergeeft elke rouwmoedige zondaar persoonlijk, maar de christen is gebonden aan Christus, en Christus is één met de Kerk. (...) Ik ga dus naar mijn broeder priester en zeg: Vader, ik heb dat gedaan...”

“De priester is een mens die barmhartigheid nodig heeft en waarlijk een instrument van barmhartigheid wordt (...). De priesters moeten ook biechten (...). Ook de paus biecht, tweewekelijks, want de paus is ook een zondaar! En de biechtvader hoort wat ik zeg, vergeeft me, geeft me raad.” (Paus Franciscus, 2013)

Pastorale taken worden al doende geleerd, m.n. door uitwisseling van praktische ervaringen. Daarom deze **studiedag over de biechtpastoraal**, waarin drie **case studies** worden uitgewerkt.

**Locatie: Leo XIII seminarie**

Tiensestraat 112 te Leuven (lokaal naast de kapel). Parking: via poort Vesaliusstraat (2 à 3 plaatsen).

Prijs: 22 € (middageten in Leuvens restaurantje en koffie inbegrepen).

Sprekers: P. François, pr., dr. theol. en J. Leirens, pr., dr. phil.

**Datum: maandag 29 juni 2015**

**Programma:**

- 10.00 onthaal (koffie)
- 10.30 eerste casus
- 11.10 pauze
- 11.30 tweede casus
- 12.30 middaggebed
- 12.45 middageten
- 14.00 derde casus
- 15.00 einde

**Inschrijving bevestigen aan**

Pierre François, pr. (03 237 63 96)  
[pf@romanliturgy.org](mailto:pf@romanliturgy.org) of

Jacques Leirens, pr. (0498 041 479)  
[jacques.leirens@gmail.com](mailto:jacques.leirens@gmail.com)

en door storting van 22 € op:  
BE69 6511 5659 4378,  
met vermelding van uw naam en datum van studiedag.