

Praktisch

Je hoeft buiten de gewone benodigheden (toilet- en slaapgerief, lakens voor matras met dekbed -er zijn éénpersoons-bedden, maar die kunnen tegen mekaar worden geschoven- schoenen waarmee je ook in de tuin kan lopen, iets om te schrijven) niets mee te brengen. Inschrijven gebeurt vóór 3 december 2014,

- door te mailen naar vorming.gent@ccv.be, daar vermeld je:
 - jullie beide namen
 - of je gehuwd of aanstaande trouwers bent
 - je adres(sen)
 - bijzondere aandachtspunten (bijv. op vlak van de maaltijden)
- en door € 200 per koppel over te schrijven op rekening BE 52 7330 4855 6109 van CCV in het bisdom Gent, met vermelding 'WE huwelijk' en jullie namen. In die prijs is alles inbegrepen: overnachtingen, maaltijden, inleidingen en zo meer. De prijs mag geen belemmering zijn : laat het ons weten als je graag reductie wil.

In de week voor het weekend ontvang je een bevestigingsmail. Wens je nog meer informatie, dan kan je contact opnemen met dieter.van.belle@ccv.be (09 235 78 52).

Van harte welkom!



PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK



Oude
Abdij
van
Drongen



CCV in het bisdom Gent organiseert in samenwerking met de Oude Abdij van Drongen en IJD-Gent

Het huwelijk: leerschool van menselijkheid

WEEKEND VOOR JONGGEHUWDE EN AANSTAANDE TROUWERS

Oude Abdij van Drongen - vrijdagavond 12 december tot zondagmiddag 14 december 2014

In de huwelijksviering beloven we elkaar trouw. Dat is ons antwoord op de Liefde die ons samenbrengt. We geloven en vertrouwen in elkaar, in het leven dat goed en beloftevol is en in Iemand die ons aan elkaar geeft en die ons draagt “in goede en in kwade dagen”.

Dat antwoord wordt waargemaakt in het leven van elke dag. Het huwelijk is daarbij “een leerschool van menselijkheid”. Het leert ons elkaar te vertrouwen, gastvrij te zijn, ons verantwoordelijk te weten voor anderen, om te gaan met beperking en met falen, vergiffenis te schenken en te ontvangen,... In de dagelijkse beleving van het huwelijk leren we wat mens-zijn is!

“We moeten altijd weer opnieuw ontdekken dat de dagelijkse hernieuwing van de liefde tussen gehuwden, het moeizame werk van de opvoeding van de kinderen, kortom alles wat het eigene van het familiale leven uitmaakt, de plaats is waar gehuwde christenen de navolging van Christus beleven.” (Enzo Bianchi)

Tijdens dit weekend neem je als partners “vrij” voor elkaar. Korte **inleidingen** en **getuigenissen** zetten je op weg. Je neemt tijd voor **persoonlijke reflectie** en voor onderlinge **uitwisseling**. Je **ontmoet** in een ontspannende sfeer andere koppels. Het **unieke kader** van de Oude Abdij in Drongen en de **liturgische vieringen** die het weekend ritmeren helpen ons om te ontdekken wat het kan betekenen in geloof en vertrouwen het leven te **delen** en samen te **vieren**.

Doelgroep Dit weekend is bedoeld voor “jonggehuwden” (koppels die maximum 10 jaar zijn gehuwd) en voor koppels die zich voorbereiden op het huwelijk.

Begeleiding Dirk Boone en Pieter Van Petegem (Oude Abdij), Han Koole en Dieter Van Belle (CCV), Tim Vanmechelen (IJD), Lode Aerts en Peter Malfliet (Bisdom Gent)

Programma

Vrijdag 12 december

19.00u Onthaal, kamers betrekken, welkomstdrankje

20.00u Filmische verkenning: “Het avontuur van het huwelijk...”

Dagsluiting in de kapel

Gelegenheid tot ontmoeting

Zaterdag 13 december

Voormiddag

Het huwelijk, leerschool van menselijkheid:

- over trouw en vertrouwen,
- over dragen en gedragen worden,
- over omgaan met verschil,
- over liefhebben in vrijheid

Inleiding, persoonlijke reflectie en tijd voor uitwisseling per koppel

Namiddag

Het huwelijk, een diepmenselijke realiteit :

- leven met elkaars beperktheid,
- vergiffenis schenken én ontvangen,
- verzoend leven

Inleiding, uitwisseling per koppel, gebedswake met liederen uit Taizé en gelegenheid om het sacrament van de verzoening te ontvangen

Avond Feestelijke maaltijd

Zondag 14 december

Voormiddag

Inleiding en gesprek :

Hoe de christelijke huwelijksliturgie en de eucharistie tonen dat het huwelijk een diepmenselijk én goddelijk verbond is.

11.00u Eucharistieviering op de derde zondag van de advent: “Weest altijd blij. Dankt God voor alles.” (Paulus in de eerste brief aan de christenen van Tessalonica)

12.30u Afsluitend middagmaal

Na de middag: vertrek