

Eucharistische aanbidding

is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk. Een geconsacreerde hostie wordt in een monstrans op het altaar uitgesteld. Er kunnen hymnen gezongen worden zoals het aan Thomas van Aquino toegeschreven *Tantum Ergo* ([Laten wij] dus zo), *Adoro te devote* (ik aanbid U met eerbied), *Panis Angelicus* (Brood der Engelen) of het *Ave Verum Corpus* (Gegroet waarachtig Lichaam). Ook kan er sprake zijn van stille aanbidding.

Geschiedenis De praktijk om buiten de viering van de Eucharistie het Allerheiligste Sacrament te aanbidden, bestaat al sinds het vroege christendom. Justinus de Martelaar (100-165) maakt er al melding van, evenals Tertullianus (165-225). In Italië begon Franciscus van Assisi (1181-1222) met traditie van de eucharistische aanbidding. Daarna verspreidde het gebruik zich over Europa.

Sacramentsdag Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de aanbidding van het Allerheiligste is de instelling van Sacramentsdag. Dit gaat terug op de visioenen van de heilige Juliana van Cornillon. Op haar vijfde kwam zij als wees terecht bij de Kanunnikessen op de Mont Cornillon bij Luik. Ze werd er later zelf zuster en in 1222 priorin. Bekend is haar visioen van de maan met een hap eruit. De maan stond voor de kerk, waaraan een feestdag ontbrak, namelijk een feest ter ere van het Heilig Sacrament. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. De latere paus Urbanus IV voerde op 11 augustus 1264 het feest voor de hele Kerk in.

Tegenwoordig Verscheidene pausen hebben zich positief uitgelaten over de aanbidding. In zijn encycliek *Mysterium Fidei* (1965) riep paus Paulus VI de bisschoppen op 'woorden noch moeite te sparen om de aanbidding van de Eucharistie te bevorderen'. Paus Johannes Paulus II zei iets soortgelijks in *Ecclesia de Eucharistia* (2003).



Heilige Juliana van Cornillon

In veel katholieke landen is Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren, een officiële vrije dag. Ook in Duitsland, waar het feest Fronleichnam heet, naar het Middelhoogduitse *vrónlícham* dat 'herenlichaam' betekent. In

Nederland wordt Sacramentsdag meestal op de tweede zondag na Pinksteren gevierd.



Paus Franciscus, juni 2013 Sint-Pietersbasiliek

Sacramentsprocessies In veel parochies worden op Sacramentsdag processies gehouden. In Rome vindt de pauselijke processie plaats tussen de kathedraal San Giovanni in Laterano en de basiliek Santa Maria Maggiore. De paus knielt neer op een open wagen voor een monstrans met het Allerheiligste. In 2014 is het **750** jaar geleden dat de Sacramentsprocessie voor het eerst werd gehouden.

Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

Begin: Credo, Onze Vader... Wees
gegroet...

Op de grote kralen: Eeuwige Vader, ik
offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel
en de Godheid van uw Welbeminde Zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving
van onze zonden en die van de hele
wereld.

Op de kleine kralen: Omwille van Zijn
smartelijk Lijden, wees barmhartig voor
ons en voor de hele wereld.

Op het einde driemaal: Heilige God,
Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige
God, wees barmhartig voor ons en voor
de hele wereld.



In de St. Josephkerk in Zeist is elke eerste
woensdag van de maand om 9.00 uur
een eucharistieviering met aansluitend
Uitstelling en Aanbidding van het
Allerheiligste. Jaarlijkse rond Sacraments-
dag is er een Nachtelijke Aanbidding,
waarvoor we U van harte uitnodigen.

Programma Nachtelijke Aanbidding 2014

zaterdag 21 juni

19 uur: **Eucharistieviering**
pastoor H. Zemann
zang Schola Cantorum
o.l.v. frater Ben Doodkorte

20 uur: **Uitstelling van het
Allerheiligste**

en begin van de aanbidding
22 uur: Rozenkrans (blijde geheimen)

Afwisselend stilte en gewijde muziek

Zondag 22 juni

0 uur: Rozenkrans (lichtende geheimen)
2 uur: Rozenkrans (droevige geheimen)
4 uur: Rozenkrans (glorievolle geheimen)
6 uur: Rozenkrans Goddelijke
Barmhartigheid
10 uur: Afsluiting
11 uur: Eucharistieviering
Daarna gelegenheid tot koffie drinken.

Er is een leestafel met lectuur voor tijdens
de aanbidding. Ook kunt u eigen teksten
meenemen. In het parochiecentrum is
koffie met een versnapering. Gedurende
de nacht moeten er minimaal twee
aanbidders aanwezig zijn, daarom is het
fijn als U zich laat inroosteren maar U
bent natuurlijk hoe dan ook welkom. Jezus
wacht op U! **Contact: Anne Lem O.C.D.S.,
06-13753050**

750 jaar Sacramentsdag



Moeder Maria zegt: "Laten wij ons tot Jezus keren
wanneer Hij in het Allerheiligst Sacrament voor
ons aanwezig is."

Nachtelijke Aanbidding Sacramentsdag 2014

zaterdag 21 juni 19.00 uur
tot zondag 22 juni 10.00 uur
Night Fever van 20.00-21.00

Parochieverband St. Maarten
St. Josephkerk
Rozenstraat 20, Zeist

www.aanbiddingzeist.nl