

Abdij van Postel retraite 2014



Bereikbaarheid

Postel ligt in het hartje van de Kempen, in de noordelijke uithoek van Mol, tegen de Nederlandse grens. Indien u met de trein komt: neem even contact op met de gastenpater.

Inschrijving

U kunt inschrijven door de achterzijde van deze strook in te vullen en terug te sturen per e-mail of per post.

voor 4 mei naar

pater Benny Berrens

Abdijlaan 16

2400 Mol – Postel

België

tel. 0496 50 15 23

mail gastenkwartier@abdijpostel.be



Onkosten

Kostprijs voor de retraite bedraagt €215,-

In deze prijs zijn vervat:

-  kamer en alle maaltijden
-  gebruik van lakens
-  honorarium voor de predikant

*Gegrepen door
Gods
barmhartigheid*



van 11 – 16 mei

Gastenkwartier Abdij van Postel

RETRAITE

Voor priesters en religieuzen
voor leken gelovigen
mannen en vrouwen

In woord en daad getuigt paus Franciscus van Gods barmhartigheid. Als jongeling heeft hij deze barmhartigheid ondervonden, die trouwens ten grondslag ligt aan zijn roeping. Het is dan ook niet verassend dat deze paus een vurig vereerder is van de heilige Teresa van Lisieux. Gegrepen door Gods barmhartigheid, heeft zij zich 'als brandoffer' aangeboden aan Gods barmhartige Liefde. "Ik denk dat U de zielen die zich als brandoffer aan uw Liefde aanbieden, vlug verteren zult. Ik denk dat U gelukkig zou zijn als U de golven van oneindige tederheid die in U zijn, niet tegen hoeft te houden," schrijft zij in haar levensverhaal (A 84r). Tijdens deze retraite *met de heilige Teresa van Lisieux*, willen wij luisteren naar wat deze Kerklerares ons te zeggen heeft. Haar boodschap over Gods barmhartige liefde en tederheid is eenvoudig, maar van wezenlijk belang. "Men mag niet bang zijn om alleen afhankelijk te zijn van Gods tederheid, zoals de heilige Teresa van Lisieux dit gedaan heeft" (Paus Franciscus).

Gegrepen door Gods barmhartigheid een retraite met de heilige Teresa van Lisieux

door
**Abt Frederic Testaert
O.Praem.**

Abt Frederic werd geboren te Ukkel op 14 juli 1967.
In 1991 trad hij in bij de Norbertijnen van de abdij van Postel, waar hij op 28 juni 1998 werd priester gewijd.
Hij vervulde de taak van pastoor te Postel. In de abtjgemeenschap was hij eerst supprior en later prior.
Tevens werd hij benoemd tot docent aan de priesteropleiding van de Norbertijnen in Vlaanderen.
In 2008 kozen zijn medebroeders hem tot abt van Postel. Als wapenspreuk koos hij "In spe caritatis" – "Met de hoop op de liefde."



NAAM EN VOORNAAM



ADRES



TELEFOONNUMMER



E-MAILADRES



"Men mag niet bang zijn om alleen afhankelijk te zijn van Gods tederheid,
zoals de heilige Teresa van Lisieux dit gedaan heeft."

paus Franciscus

