

Vervolg programma Goede Vrijdag

- 16.00 uur Koffiepauze, stil gebed bij het kruis, biechtgelegenheid
17.30 uur Eenvoudige warme maaltijd
19.00 uur Liturgieviering ter herdenking van het lijden en sterven van onze Heer, met lijdensverhaal, kruisverering en H. Communie
Celebrant kapelaan P. Kuis

Stille Zaterdag - 19 april 2014

Paaszaterdag kenmerkt zich door een diepe stilte. Wij wachten de grote gebeurtenis van de verrijzenis af en volharden samen met Maria in gebed en overweging.

's Avonds zal het Paasfeest gevierd worden met de plechtige Paaswake.

- 9.30 uur Getijdengebed. Aansluitend koffie/thee
10.20 uur Inleiding "Nedergedaald ter helle" door studentenpastor M. Peeters, pr.
Kinderprogramma o.l.v. Sanne en Pieter Gerritsen
Tienerprogramma bij voldoende belangstelling
Biechtgelegenheid
12.15 uur Broodmaaltijd ter afsluiting

Verrijzenis van de Heer

- 21.00 uur Plechtige Paaswake. Celebrant kapelaan P. Kuis

Paaszondag - 20 april 2014

'Johannes zag en geloofde.'

- 9.30 uur Eucharistieviering ter herdenking van de Verrijzenis van onze Heer. Celebrant plebaan G. van Rossem
10.45 uur Feestelijk samenzijn

Tweede Paasdag - 21 april 2014

- 9.30 uur Eucharistieviering. Celebrant kapelaan P. Kuis



PAASTRIDUUM

Inleidingen, gebed en stilte
Gezamenlijke maaltijden

17, 18 en 19 april 2014

**Parochie HH. Maria en Johannes
's-Hertogenbosch**

Locatie Lucaskerk

César Francklaan 2, 's-Hertogenbosch

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Vanaf Witte Donderdag tot en met Paaszondag, de drie dagen van het Paastriduum, viëren we het Paasmysterie: het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. De liturgie van deze dagen helpt ons op bijzondere wijze stil te staan bij deze gebeurtenissen.

In de Parochie HH. Maria en Johannes gaan we ons dit jaar voor de vijfde maal samen voorbereiden op Pasen. Buiten de liturgische vieringen worden er enkele toepasselijke overwegingen gehouden, is er gelegenheid voor gezamenlijk en individueel gebed en zullen er momenten van stilte zijn. Zo willen wij, parochianen, met elkaar op weg gaan naar Pasen.

Om u zo min mogelijk te belasten met de dingen van alledag worden er ter plekke eenvoudige maaltijden geserveerd.

Iedereen is van harte uitgenodigd om het grootste feest van het kerkelijk jaar mee te beleven!

Ook is iedereen welkom bij de vieringen, dus ook de mensen die niet deelnemen aan de bezinningsdagen. Andersom geldt ook: wanneer u deelneemt aan het dagprogramma en u graag de vieringen in uw eigen parochiekerk meeviert, bent u daar geheel vrij in.

Praktisch informatie

- De bezinningsdagen zijn er voor alle belangstellenden. Tijdens de inleiding op vrijdagmiddag zal er bij voldoende belangstelling parallel een kinderprogramma worden aangeboden. Op zaterdagmorgen is uw kind van harte uitgenodigd voor het kinderprogramma dat verzorgd wordt door Sanne en Pieter Gerritsen. Op zaterdag is er eveneens een tienerprogramma, maar hier geldt: mits voldoende animo. Voor jongeren vanaf 16 jaar: zie www.emmanuelnederland.nl/p3d.
- De bijeenkomsten vinden plaats in de Lucaskerk aan de Zuiderparkweg 301 in 's-Hertogenbosch (ingang zaal en kerk: César Francklaan 2).
- Voor deelname en maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aanmelden

- U kunt zich aanmelden voor Witte Donderdag en/of Goede Vrijdag en/of Stille Zaterdag, dus voor 1, 2 of 3 dagen.
- Stuur een e-mail naar Betsy Raymakers met vermelding van naam, adres, plaats, telefoonnummer en de leeftijden van de kinderen (info@paastriduumdenbosch.nl) of meldt u aan via de website www.paastriduumdenbosch.nl; Telefonisch aanmelden kan op 073-7521312
- Laatste dag van aanmelding: **maandag 14 april 2014**.

Witte Donderdag – 17 april 2014

De donderdag voor Pasen is de dag van het Laatste Avondmaal; de dag van de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

- 16.30 uur Samenkomst
- 16.45 uur Inleiding "De Voetwassing" (Joh.13,1-20) door pastoor R. van Aken
- 17.15 uur Gezamenlijke warme maaltijd
- 18.00 uur Lofprijzing
- 19.00 uur Liturgieviering ter herdenking van de instelling van de H. Eucharistie, waarna gelegenheid tot aanbidding bij het rustaltaar tot 21.00 uur. Celebrant kapelaan P. Kuis
- 21.00-21.10 Lezing uit Joh. 17, het Hogepriesterlijk Gebed

Goede Vrijdag – 18 april 2014

De Kerk herdenkt het lijden van Jezus en zijn zelfopoffering voor de mensheid.

- 10.00 uur Getijdengebed; daarna koffiepauze
- 10.45 uur Inleiding "Goede Vrijdag: hoezo 'Goede?'" door Mgr. R. Mutsaerts
- 11.30 uur Stil gebed of wandeling in stilte
- 12.30 uur Eenvoudige broodmaaltijd in stilte
- 13.45 uur Lezing bij lijdens-iconen door Geert Hüsstege, iconenschilder
- 14.45 uur Voorbereiding kruisweg
- 15.00 uur Kruisweg in het nabijgelegen park, geleid door kapelaan P. Kuis; voor wie slecht ter been is, wordt de kruisweg in de kerk gebeden