



VASTENTIJD

Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen.
Is in voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad van vrede
en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.

Vastentijd is trainingstijd
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en de mensen;
vingeroefening in solidariteit.

vastentijd is de grote opwarming
om te herleven naar Pasen toe.

Carlos Desoete

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

DATUM

Zaterdag 22 maart 2014

Onthaal vanaf 9.30 uur
Aanvang om 10.00 uur
Eucharistie om 16.00 uur
Sluiting om 17.00 uur

Picknick mee te brengen
Koffie en soep ter plaatse

PLAATS

Bezinningscentrum 'Zellaer'
Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden
Tel. 015 55.14.45

INSCHRIJVING

Mevr. Nic Slaus
Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A / 0102
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 65 28 75
E-mail: nic.slaus@skynet.be
Schriftelijk inschrijven

Vrije bijdrage

Laat je verrassen door God!

(Paus Franciscus)



Montfortaanse
Vormings- en Ontmoetingsdag

op zaterdag 22 maart 2014

te Bonheiden

MVOD

Wij bieden tweemaal per jaar een **vormings-** en **ontmoetingsdag** aan onder de naam: MVOD, Montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag.

DOELSTELLING

Samenkomen om te groeien in geloof, met Montfort als gids, door vorming, onderricht, ontmoeting en gebed.



God heeft ons lief, Hij roept ons, zegt Montfort

Luister naar Mij,
u die zoekt, liefhebt en verlangt,
Ontdek Mij in uw leven. Ik verlang naar u!
Ik nodig u uit bij Mij, Ik wil enkel uw geluk,
Kom allen en vrees niet.
Ik heb u lief, Ik verwacht u!
Ik zit aan de deur van uw hart.

LEW

PROGRAMMA

Onderricht

Gebed

Ontmoeting

Eucharistie

Onderrichten
o.l.v. pater Frans Fabry, smm



DAGTHEMA

“Laat je verrassen door God”

Gods Woord vraagt aandacht en openheid, uitkijkend naar iets nieuws. Openstaan voor zijn Woord vraagt moed ... gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Wij onderwerpen ons niet graag en houden liever alles onder controle. De verleiding is groot om ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord en koppig vast te houden aan eigen inzichten.



Maria is verrast door Gabriël, de engel van God die haar begroet met de plechtige woorden: “Verheug u, de Heer is met u.”

Haar jawoord is drievoudig. Ze zegt ‘ja’ aan de engel, ‘ja’ aan God en ‘ja’ aan zichzelf. Het waaiert uit over heel haar leven tot onder het kruis van haar Zoon. Zo is het ook met het jawoord van elk van ons. Het is kiezen voor een levensvorm van totale beschikbaarheid, dienstbaarheid en Gods-dienstigheid; ten dienste staan van God in deze wereld. Het jawoord is vóór alles een genadegave, een samenspel van Gods genade en onze menselijke vrijheid. Door Maria’s jawoord zijn God en mens voor altijd met elkaar verbonden.