



Spirit!

Vormelingsdag voor vormelingen van het vicariaat Deventer

HEY HALLO, VOEL JIJ DE SPIRIT AL?

Of je met de voorbereiding op het vormsel bezig bent, of net gevormd bent, je bent van harte welkom op 9 maart 2014 in Losser op de Vormelingsdag van het vicariaat Deventer. Deze dag krijgt als titel 'Vuurwerk', dus dat belooft wat! Dat wil je toch niet missen? Na een 'spetterende' opening ga je deze zondagmiddag aan de slag in zelf gekozen workshops. En heel speciaal dit keer: je ontmoet bijzondere mensen die jou enthousiast kunnen maken: je SPIRIT geven.

Vriendelijke groeten,
Vicaris Ronald Cornelissen

Programma

| | |
|-----------|--|
| 12.30 uur | Inloop, inschrijving, met koffie, thee en fris |
| 13.00 uur | Gezamenlijk openingsprogramma |
| 13.30 uur | Naar workshops |
| 13.45 uur | Workshopronde I |
| 14.45 uur | Pauze |
| 15.15 uur | Workshopronde II |
| 16.15 uur | Pauze |
| 16.30 uur | Gebedsviering en presentatie workshops |
| 17.00 uur | Einde vormelingsdag |



Workshops

1. Spel 'Uit jezelf'

Speel een leuk spel waarin je nadenkt over jezelf en over belangrijke dingen in je leven.

2. Via Dolorosa

Via Dolorosa is de kruisweg die Jezus met het kruis op zijn rug gelopen heeft voordat Hij stierf. Deze kruisweg zie je vaak in de kerk afgebeeld met 14 afbeeldingen. Het project 'Via Dolorosa' gaat over pesten in plaats van over het lijden van Jezus. Tijdens deze workshop beleef je aan de hand van grote, indrukwekkende foto's hoe het is om te pesten en om gepest te worden.

3. Prison Break

Diaken Ruud Wolthers werkt in een gevangenis met gevangenen. In de gevangenis gaat hij voor in vieringen en helpt hij gevangenen in hun situatie. Ben je benieuwd hoe het leven in de gevangenis is en hoe diaken Wolthers vanuit zijn geloof gevangenen helpt, kies dan deze workshop.

4. Kaarsen maken

In de kaarsenmakerij maak je zelf een mooie kaars.

5. Moving matters

Samen met andere vormelingen en met mensen met een verstandelijke beperking beweeg en dans je in deze workshop op muziek.

6. Pannenkoeken bakken

Bak lekkere pannenkoeken en geef deze weg aan een ander.

7. Rintintin

Rintintin is de drumband van de Losserhof. Speel en zing mee met deze fantastische band.

8. Opmaken

Vind je het leuk om jezelf en anderen op te maken, dan is deze workshop echt iets voor jou.

Uit deze acht workshops mag je er twee kiezen: één informatieve (workshop 1, 2, 3) en één actieve workshop (workshop 4, 5, 6, 7, 8).



Workshops voor begeleiders

1. Geloofsopvoeding, hoe doe je dat?

Opvoeden is een verantwoordelijke en soms moeilijke taak. Dit geldt ook voor de geloofsopvoeding. In deze workshop ontvang je adviezen en deel je je ervaringen met anderen over de geloofsopvoeding.

2. Via Dolorosa

Via Dolorosa is de kruisweg die Jezus met het kruis op zijn rug gelopen heeft voordat Hij stierf. Deze kruisweg zie je vaak in de kerk afgebeeld met 14 afbeeldingen. Het project 'Via Dolorosa' gaat over pesten in plaats van over het lijden van Jezus. Tijdens deze workshop beleef je aan de hand van grote, indrukwekkende foto's hoe het is om te pesten en om gepest te worden.

3. Kunstroute

De Losserhof heeft een mooie kunstroute. Tijdens deze workshop maak je een rustige, mooie en inspiratieve wandeling.

Aanmelding

Je kunt je als individu of als groep aanmelden door je voor- en achternaam en je twee workshops (één informatieve en één actieve) te mailen naar Hao Tran: tran@aaartsbisdom.nl. Voor vragen kun je mailen of bellen: 06-16842077. Deelname aan deze dag is gratis.



Aanmelden dient te gebeuren **vóór 2 maart**. Het is belangrijk dat de gegevens goed en volledig doorgegeven worden. We zullen rekening houden met jouw keuze voor de workshops. Maar omdat de groep groot is, kan het gebeuren dat je ingedeeld wordt in een andere workshop.

Adresgegevens

De Losserhof, Oldenzaalsestraat 134,
7581 PW Losser.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein.