

Programma

> 12.30 UUR	Inloop met koffie en thee
13.00 UUR	Woord van welkom
13.05-13.50 UUR	Inleiding André Jansen ofm
13.50-14.05 UUR	Pauze
14.05-14.50 UUR	Inleiding Joris Obdam
14.50-15.00 UUR	Pauze
15.00 UUR	Workshops 1e ronde (workshop 1, 2 en 3)
15.50 UUR	Workshops 2e ronde (workshop 1, 2 en 3)
16.40 UUR	Afsluiting

Aanmelding

Via de Franciscaanse Beweging:
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA Den Bosch
073-6131340
info@franciscaansebeweging.nl

Voor deelname aan de studie- en bezinningsmiddag vragen we een bijdrage van € 20,00 (leden van de Franciscaanse Beweging betalen €15,-). Te voldoen ter plaatse.

Routebeschrijving

Het Franciscushuis is eenvoudig te bereiken. Vanaf NS-station 's-Hertogenbosch is het vijf minuten lopen. Vanaf het station rechtdoor richting centrum en voor de brug rechts afslaan.



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

facebook.com/vredeenallegoeds
[twitter @vredenallegoeds](https://twitter.com/vredenallegoeds)

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. Kijk voor meer informatie op www.franciscaansebeweging.nl

STUDIE- EN BEZINNINGSMIDDAG BETROKKENHEID: NABIJ WORDEN

FRANCISCAANSE
BEWEGING
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014
FRANCISCUSHUIS
'S-HERTOGENBOSCH



‘WAAR BARMHARTIGHEID IS EN ONDERSCHIEDING DAAR IS GEEN VEELEISENDHEID EN GEEN VERHARDING’ FRANCISCUS: WIJSHEIDSPREUKEN 27.6

“Een mens verandert door de betrekkingen die hij of zij aangaat in het leven. Dat is zo, wanneer iemand zich bindt aan mensen of aan gebeurtenissen. Betrokkenheid is pas echt wanneer het je leven, of bepaalde facetten daarvan, echt verandert. Zo niet, dan is het ‘belangstelling’ of ‘interesse’.”

Velen zijn al of niet vanuit hun spirituele beweging betrokken bij allerlei maatschappelijke projecten. Zij trekken zich het lot aan van mens, natuur en de gehele schepping en tonen daarbij een enorme inzet en inspanning. Zij doen

dit vanuit een geraakt zijn, een bewogen zijn. Betrokkenheid komt niet zomaar aanwaaien. Vaak is het nodig om zelf te ervaren wat het is om in een soortgelijke situatie te verkeren.

Over Franciscus is geschreven dat hij compassie voelde met de meest kwetsbaren in de samenleving in zijn tijd. Er staat geschreven:

‘Wie hij de helpende hand niet kon bieden, toonde hij zijn liefde’ (2 Cel 83)
‘Waar barmhartigheid is en onderscheiding... daar is geen veeleisendheid en geen verharding’ (Wijsheid 27.6)

Inleiding 1

Franciscus, een zorgzaam iemand

DOOR ANDRÉ JANSEN OFM

Franciscus heeft de diepe betekenis van zorgzaamheid ontdekt tijdens zijn ontmoeting met de melaatsen. Die ontmoeting heeft zijn omgaan met mensen later gekleurd, niet alleen met de kwetsbaren zoals armen, maar zelfs met machtigen. Wat dit laatste betreft kun je zeggen dat hij zorgzaam is omgegaan met de sultan in Damiate tijdens de vijfde kruistocht. Wat was zijn bron van dergelijke zorgzaamheid?

André Jansen ofm is minderbroeder. Hij was jaren actief in het onderwijs en op pastoraal gebied. Ook is hij al 31 jaar redactielid van het tijdschrift *Franciscaans Leven* en auteur van het boek *‘Franciscus van Assisi. Mysticus van nabijheid’*.

Inleiding 2

Door betrokkenheid op de kwetsbare mens...

DOOR JORIS OBDAM

Vanuit de ervaringen die straatpastor Joris Obdam opdoet bij ‘Stem in de Stad’ te Haarlem wil hij laten zien hoe door betrokkenheid op de kwetsbare medemens het evangelie voor hem tot leven wordt gebracht in de alledaagse gebeurtenissen van het diaconale centrum. Het brengt hem ertoe dat hij zichzelf en de Ander beter leert verstaan.

Joris Obdam is straatpastor in Haarlem en daar betrokken bij ‘Stem in de Stad’.

Workshop 1

De spiegel tot verbondenheid

DOOR FRANCINE DEMARSIN

‘Spiegel je in de arme, nederige man op het kruis’, zegt Clara. Hoe kan dat spiegelen ons inspireren tot verbondenheid? Kijkend naar het kruis van San Damiano ontdekken we de kracht van de machteloosheid. De parabel van de barmhartige Samaritaan wordt de parabel van de man in de goot.

Francine Demarsin is al heel lang geboeid door de bronnen van Franciscus en Clara.

Workshop 2

Evangelie van alledag: waartoe leidt mijn betrokkenheid?

DOOR JORIS OBDAM

Vanuit de schrift betrokken raken bij het leven van alledag waarin sporen zichtbaar zijn die mij en een ander iets heel concreets kunnen vertellen over wat God voor ons kan betekenen.

Joris Obdam is straatpastor in Haarlem en daar betrokken bij ‘Stem in de Stad’.

Workshop 3

Franciscaanse betrokkenheid

DOOR HUBERT BISSCHOPS OFS

Vanuit oude franciscaanse bronnen worden tekstfragmenten gebruikt om dieper in te gaan op de relatie tussen Franciscus en Clara. Waaruit bestond de verbinding met elkaar en wat was typerend voor hun verbondenheid? Is eenzelfde gevoel van verbondenheid ook waar te nemen tussen broeders onderling en tussen broeders en zusters of is die bij hen van een andere orde?

Hubert Bisschops ofs is auteur van *‘Franciscus van Assisi: mysticus en mystagoog’* en verbonden aan de Franciscaanse Beweging (werkgroep Studie & Vorming en redactie *Franciscaans Leven*).