

Aan de begeleiders van M25groepen,
Parochies en Pastorale beroepskrachten

Rotterdam, 11 december 2013

onderwerp: Uitnodiging Impulsdag begeleiders M25 groepen

Geachte begeleiders M25groepen,

Op zaterdag 25 januari 2014 organiseert het bisdom Rotterdam een impulsdag voor (toekomstige) begeleiders van M25 groepen. Begeleidt u een M25 groep of denkt uw parochie of werkgroep erover een M25 groep te beginnen dan mag u deze dag niet missen!

Programma

09:45 – 10:00 Inloop / koffie

10:00 – 10:15 Opening (welkom, verloop van de dag, wat is M25)

10:15 – 11:00 Inleiding door Monique van Dijk – Groeneboer over jongerencultuur en sociale media

11:00 – 11:15 Pauze

11:15 – 12:00 Plenair gesprek n.a.v. de lezing van Monique van Dijk – Groeneboer.

12:00 – 12:45 Lunch

12:45 – 14:15 Workshops 1 en 2

14:15 – 14:30 Pauze

14:30 – 15:00 Terugkoppeling workshops en afsluiting

De inleiding zal worden gehouden door mevrouw dr. Monique van Dijk – Groeneboer, universitair docent Godsdienstsociologie aan de FKT. Mevrouw Van Dijk is een autoriteit op het gebied van jongeren en religie. Als godsdienstsocioloog doet zij al jaren onderzoek onder jongeren met betrekking tot geloof. Ze gaat ons in haar lezing o.a. meenemen in de leefwereld van jongeren, in hun staan in de wereld en hun geloof.

Workshop 1. Verdieping door middel van spel

Hoe kunt u jongeren verdieping bieden over thema's rond zingeving op een speelse manier? In deze actieve workshop gaat u zelf aan de slag. U gaat de zeven werken van barmhartigheid vertalen naar actieve en speelse werkvormen en oefent samen het uitvoeren van de gemaakte werkvormen. Tijdens de workshop komen allerlei werkvormen aan bod die u kunt inzetten bij het begeleiden en enthousiasmeren van uw M25 groep.

Workshop begeleidster: Yvonne Abhau

Workshop 2. Wat is M25? Op zoek naar ideeën van diaconale projecten

Hoe ziet een bijeenkomst van een M25 groep eruit? Welke diaconale projecten kunt u doen met uw groep? Hoe brengt u geloof en zingeving ter sprake in de bijeenkomst? In deze workshop zal diaken Walter Burgering, die al vele jaren in allerlei verschillende settings werkt met jongeren, u vertellen over zijn ervaring met M25 in Zoetermeer en gaat hij met u actief op zoek naar ideeën van diaconale projecten. Ook gaat hij met u in gesprek hoe u geloof ter sprake kunt brengen bij de bijeenkomsten.

Workshop begeleider: Diaken Walther Burgering

Plaats: Adelbert kerk, Minervaweg 7, Delft
Zie hier de [routebeschrijving](#).

Aanmelden voor 18 januari 2014 via:

E-mail: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl met vermelding van de keuze van de workshop

Kosten € 10,= incl. lunch, koffie en thee.

De parochie ontvangt een factuur.

Diaconaal centrum De Bakkerij uit Leiden, oprichter van M25 Leiden, heeft in de aanloop naar deze dag meegedacht en zal op deze dag ook aanwezig zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met D. Bühler, projectmedewerker M25, 010 – 2815184 of via de mail d.buhler@bisdomrotterdam.nl

Met een vriendelijke groet,



R. Peeters

Hoofd pastorale dienstverlening

M25 is een project voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Via concrete vrijwilligersactiviteiten leren zij zien en voelen wat het inhoudt om iets te kunnen betekenen voor minder bedeelden in onze samenleving. Dit naar het motto van Mattheüs 25: wie iets gedaan heeft voor de minsten heeft iets gedaan voor Christus. Kenmerkend voor M25 is dat er naast praktische activiteiten veel ruimte is voor gezamenlijke planning en reflectie. De ontmoeting met de ruwe, scherpe kanten van het leven roept allerlei religieuze en levensbeschouwelijke vragen op. Die vragen komen aan bod. In zijn beste momenten is M25 een vorm van diaconale mystagogie: een inwijding in het mysterie van het goetdoen, in het gave-karakter van het menselijk bestaan en in de herkenning van Christus in de mens in nood.

