



Wanneer:	woensdag 27 november óf dinsdag 10 december 2013
Tijd:	10.00 - 15.30 uur
Waar:	Protestantse Kerk, Tempsplein 14, 6411 ET te Heerlen
Thema:	Oecumene, Onze Bijbel

Roermond, 15 oktober 2013

Geachte dames,

In het voorjaar van 2010 stond het thema oecumene op het programma van de Stg. Mgr. Schrijnenhuis. Ds. Sophie Bloemert uit Heerlen heeft toen een inleiding voor ons verzorgd; ook leverde zij een bijdrage aan de oecumenische gebedsviering in de Caroluskapel.

We vonden dat dit zeker een vervolg moest krijgen en daarom zullen de ontmoetingsdagen worden gehouden in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein te Heerlen en ds. Bloemert is opnieuw tot samenwerking bereid gevonden.

Als thema is gekozen voor: Onze Bijbel.

Immers: als katholieken en protestanten zijn we vooral verbonden door dit boek: we delen dezelfde Bijbelverhalen als bron van ons geloof. Op zondagmorgen wordt in onze kerken de Bijbel opengeslagen en regelmatig worden ook dezelfde Bijbelstukken gelezen volgens een gemeenschappelijk rooster. Ook op andere momenten speelt de Bijbel een wezenlijke rol, welke vertaling ook wordt gebruikt. In diverse Bijbelse personen kunnen we ons eigen leven weerspiegeld zien, zowel in vrolijke dagen als in tijd van tegenslag.

De manier van omgaan met de Bijbel is door de jaren heen wel verschillend geweest. In protestantse huishoudens was (en is) minstens 1 Bijbel. In trouwvieringen is de Bijbel nog altijd het huwelijkscadeau voor het kersverse paar. In katholieke gezinnen was (en is) doorgaans geen Bijbel voorhanden; kerkgangers hoorden en horen tijdens de eucharistieviering uit de Bijbel lezen vanaf het priesterkoor. Mede daarom worden protestanten doorgaans als Bijbelvast beschouwd en katholieke gelovigen veel minder, al is het de vraag of deze beeldvorming nog steeds klopt.

Hoe dan ook: we delen een grote schat, belangrijk voor ons welzijn, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust. Wat we trouwens ook niet altijd beseffen, is hoe onze taal en cultuur doorspekt zijn met Bijbelse uitdrukkingen en afbeeldingen. Wat dacht u van: op twee gedachten hinken, aan aanfluiting, of niet van gisteren zijn?

Kortom: er is voldoende reden om tijdens de komende ontmoetingsdagen tijd voor de Bijbel te maken en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Er samen weer een bijzondere echte dag van maken, vol ontmoeting. Ik verheug me erop, U ook?

Tot ziens in Heerlen,

Met vriendelijke groet,
Namens de Stg. Mgr. Schrijnen-Huis,
Tonneke Stikvoort

bezoekadres:

Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond

telefoon:

0475 - 386 820
06 - 83 98 35 00

website:

www.schrijnenhuis.nl

secretariaat/bestuur:

mw. M. Gijzels-Bielders
Benedictalaan 9
6114 GW Susteren
tel.nr. 046 - 449 70 40

bankrelatie:

ABN-AMRO:
NL19ABNA0448085607

kamer van koophandel:

13.41.066.160



PROGRAMMA

10.00 uur Ontvangst

Ontvangst in de kerk van de Protestantse gemeente met koffie, thee en een stukje vlaai.

10.30 - 12.00 uur Thema: Onze Bijbel

Een boeiende samenspraak tussen ds. Sophie Bloemert en Tonneke Stikvoort, consulente van de stichting, over welke Bijbelgedeelten hen aanspreken en waarom.

12.00 - 14.00 uur Lunch

Gezamenlijk vertrek naar Hotel Paris voor een lunch welke wordt aangeboden door de Stg. Mgr. Schrijnen-Huis.

Na de lunch zullen we samen weer teruggaan naar de Protestantse kerk alwaar P. Vos voor u een boekenstand heeft van het Carolushuis met diverse Bijbels en andere boeken.

14.15 - 15.15 uur Oecumenische gebedsviering

De toegang is vrij en er zijn geen kosten aan verbonden (incl. lunch).

Inschrijven is noodzakelijk omdat het totale aantal deelnemers begrensd is.

Na inschrijving ontvangt u geen bevestiging meer.

U kunt zich voor deze dag inschrijven door bijgevoegd formulier op te sturen naar: Stg. Mgr. Schrijnen-Huis, Postbus 75, 6040 AB Roermond, of te mailen naar m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Parkeren

We raden u aan om met het openbaar vervoer te komen, daar er bij de kerk te Heerlen geen mogelijkheid tot parkeren is. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Putgraaf, Putgraaf 1D, 6411 GT Heerlen.

Max. dagtarief: € 12,50

Meer INFO

Website www.schrijnenhuis.nl

Email schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl

Telefoon 0475 - 38 68 20

of 06 - 539 89 108

INSCHRIJFFORMULIER

a.u.b. opsturen naar:

Stg. Mgr. Schrijnen-Huis

Postbus 75

6040 AB Roermond of mailen naar: m.rademaker@bisdom-roermond.nl

S.v.p. aankruisen naar welke dag u wenst te komen.

Na aanmelding ontvangt u geen bevestiging meer.

- woensdag 27 november 2013
(uiterste inschrijfdatum vrijdag 22 november 2013)
óf
- dinsdag 10 december 2013
(uiterste inschrijfdatum vrijdag 6 december 2013)

Vereniging : Afdeling

Naam (contactpersoon)

.....

Straat :

Postcode:

Plaats :

Telefoon : Email :

06 -

In totaal: personen.

- Ik kom NIET naar de ontmoetingsdag maar ik wil WEL de **brochure 2014** ontvangen met de nieuwste thema's.
Thema's die gepresenteerd worden door een medewerkster van de Stg. Mgr. Schrijnen-Huis tijdens een bijeenkomst van Uw afdeling - werkgroep of parochiewerk
- Ik wil GEEN post meer ontvangen.