

Programma

- > 12.00 UUR inloop met koffie en thee
12.30 UUR woord van welkom
12.40-13.15 UUR inleiding 1,
Hubert Bisschops ofs
13.15-13.30 UUR pauze
13.30-14.15 UUR inleiding 2, zr.
Ria van Dinther osc
14.15-14.30 UUR pauze
14.30- 15.15 UUR workshops 1e ronde met
Hubert Bisschops, zr. Ria van
Dinther en Peter Vermaat
15.15 -16.00 UUR workshops 2e ronde
16.15 UUR afsluiting
16.45-17.15 gelegenheid om
meegenomen brood
te nuttigen
17.30 UUR viering in de Groenmarktkerk

Tijdens de bezinningsmiddag is er een boekenstand van de Franciscaanse Beweging met uitgaven over franciscaanse spiritualiteit.

Aanmelding: bij de Franciscaanse Beweging 073-6131340 of info@franciscaansebeweging.nl
De prijs bedraagt € 7,50 (voor leden € 5,00), ter plaatse te voldoen.

Routebeschrijving CS – Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem. Vanaf het Centraal Station is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Groenmarktkerk. Loop vanaf het Stationsplein richting stad, linksaf de Kruisweg op. Loop alsmaar rechtdoor; aan het eind van de Kruisstraat rechts afslaan naar de Krocht en dan linksaf naar de Nieuwe Groenmarkt.



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

facebook.com/vredeenallegoeds
[twitter @vredenallegoeds](https://twitter.com/vredenallegoeds)

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. Kijk voor meer informatie op www.franciscaansebeweging.nl

FRANCISCUS EN CLARA VAN ASSISI

SPIRITUELE
GIDSEN
VOOR
ONZE TIJD

BEZINNINGSMIDDAG
FRANCISCAANSE
SPIRITUALITEIT
FRANCISCAANSE
BEWEGING

ZATERDAG 26 OKT. 2013
GROENMARKTKERK HAARLEM
12.30 – 16.30 UUR

FRANCISCUS EN CLARA VAN ASSISI SPIRITUELE GIDSEN VOOR ONZE TIJD

De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de wijze van leven van Franciscus en Clara, meer dan acht eeuwen geleden. Hun levensvormen het begin van een voortgaande beweging van mensen die hun idealen en levenswijze hebben overgenomen. De reacties van Franciscus en Clara op de ontwikkelingen en omwentelingen in de maatschappij van hun tijd, hebben ook ons veel te zeggen. Op velerlei manieren raakt hun boodschap aan ons leven en onze tijd. Niet alleen omdat wij ernaar verlangen om die boodschap toe te passen op onze hedendaagse problemen en idealen, maar ook omdat Franciscus en Clara ons laten zien hoe ons levensverhaal en onze vragen passen in een groter verhaal. Zij zijn voor ons een oriëntatie op God.

Inleiding 1

‘Evangelische spiritualiteit voor alleman en alledag’

-
DOOR HUBERT BISSCHOPS OFS,
VERBONDEN AAN DE FRANCISCAANSE
BEWEGING (WERK GROEP STUDIE EN
VORMING EN REDACTIE FRANCISCAANS
LEVEN)

Wat is de actualiteit van Franciscus en zijn evangelische boodschap? Franciscus biedt op zowel oecumenisch (‘aan alle christenen’) als universeel niveau (‘aan alle aardbewoners’) een levensmodel voor wie zoekt naar een spirituele weg in navolging van Christus, wiens evangelie geleefd kan worden, waar en wanneer dan ook. Franciscus geeft in zijn testament aan dat het evangelie hét omvormingsmodel is voor zijn volgelingen: minderbroeders, clarissen en al dan niet gehuwde mannen en vrouwen in hun eigen woning, waaruit de reguliere derde orde in kloosterverband ontstond. Ook al verschilt de exacte leefvorm in de concrete dagelijkse praktijk op grond van gelofte, sekse, woonsituatie en/of functie, de kernwaarden voor de Franciscaanse Beweging blijven hetzelfde.

Inleiding 2

‘De plek waar je woont is heilige grond’

-
DOOR ZR. RIA VAN DINTHER OSC, CLARIS

Clara leefde samen met haar zusters in de beslotenheid én de ruimte van haar klooster. Kunnen wij ons door deze levenswijze nog laten raken? Wat bezielde Clara? Welke levenswijsheid reikt zij ons aan?

Workshop 1

‘Mystiek van de navolging van Christus’

-
DOOR HUBERT BISSCHOPS OFS

Workshop rond een tekst van Franciscus. Een gebed laat zien dat een mens ten diepste weet dat God naar hem verlangt en dat hij aan dit ‘mensverlangen’ van God tegemoet kan komen door de navolging van Christus. In Franciscus’ eigen woorden: het gaat erom de voetstappen te volgen van Zijn geliefde Zoon. De kern van de franciscaanse oerregel laat een spirituele weg zien die gegaan kan worden om aan het Godsverlangen van de mens tegemoet te komen.

Workshop 2

‘Wonen op je eigen heilige grond’

-
DOOR ZR. RIA VAN DINTHER OSC, CLARIS

Tijdens de workshop wordt ingegaan op het thema, op basis van de inleiding (zie hiernaast) en aan de hand van een tekst van Clara.

Workshop 3

‘Wat je zegt ben je zelf’ over beelden van Franciscus en Clara in gedichten

-
DOOR PETER VERMAAT, DICHTER-
VERTELLER EN HOOFDREDACTEUR VAN
FRANCISCAANS LEVEN

Al heel lang wordt er over Franciscus en Clara verteld in verhalen en gedichten. Die teksten zeggen iets over hen, maar tegelijkertijd zeggen ze ook iets over de auteur van dergelijke teksten. In onze uitbeelding van iemand nemen we altijd onszelf mee. Wijzelf kleuren het beeld dat we van een ander hebben, mede in. Aan de hand van een enkel verhaal en enkele gedichten over Franciscus en Clara gaat Peter Vermaat in op deze thematiek.