



Geloofsverdieping & Gebed

13-14 september 2013

Van Aangezicht tot aangezicht met God

Met God van Hart tot hart

Poort van het geloof: Christus die ons door het geloof de toegang ontsluit tot Gods heerlijkheid. (Rom. 5,2)

Vrijdag 13 september

- 15:50 uur Eucharistische Aanbidding, rozenkransgebed en Vespers.
- 17:15 uur Korte overweging: 'Eerherstel in de Birgittijnse Spiritualiteit' Over de betekenis van het eerherstellend charisma van de Orde van de Allerheiligste Verlosser van de heilige Birgitta.
- 18:30 uur Warme maaltijd
- 20:00– 21:00 uur Eucharistische Aanbidding in geest van eerherstel met liederen en gebeden. Help ons de hemel te bestormen met onze gebeden voor de mensheid levend voor Gods Aanschijn.
- 21:00 uur Completen



Zaterdag 14 september

- 6:15 uur Metten en Laudan
- 7:45 uur H. Mis
- 8:30 uur Ontbijt
- 9:15 uur Conferentie van L.J.M. Hendriks pr. 'Ik geloof – Wij geloven' Het geloof als eerste en fundamentele houding tot God. Het is de gesteltenis van onze ziel waarmee het eeuwig Leven in ons begint, omdat het de wijsheid van Christus' Kruis openbaart.
- 10:15 uur pauze, koffie & thee en aansluitend gelegenheid tot vragen
- 11:15-11:45 uur Stil gebed in de kapel
Mogelijkheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen
- 11:45 uur Middaggebed
- 12:30 uur Afsluitende lunch

* U kunt uw verblijf in de abdij met een of enkele dagen verlengen.



Birgittinessenabdij Maria Hart
o.l.v. dr. L.J.M. Hendriks pr. (vice-rector Grootseminarie Rolduc)
Kosten (incl. overnachting en maaltijden) € 45,-

Aanmelding via: reception@birgittinessen.nl
tel. 0495-453045

Ons leven is innig met Christus verbonden in de viering van de mysteries van zijn Kruis. Op het feest van Kruisverheffing zien we op naar de Gekruisigde die alle mensen tot zich trekt. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot de genade van hoop op de heerlijkheid van God.

- **Zijn vrijwillige zelfgave, maakte Hem tot voedsel tot eeuwig Leven.**
- **Zijn verlossend lijden, leert ons Hem na te volgen, omdat we de Gekruisigde Liefde leren kennen.**
- **Zijn glorievolle verrijzenis, maakt ons tot kinderen van God.**

De conferenties vormen de leidraad van de retraitsedagen. Door de genade van de verlossing te overwegen, worden we er ons meer van bewust dat we alles op Gods eigen liefdevolle initiatief hebben ontvangen.

“Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed.” (Rom. 3.25)

Waarom geloofsverdieping? Omdat we het allemaal, steeds opnieuw, nodig hebben om op zoek gaan naar de gloeiende houtskool onder de as. Ons geloof is Gods stem in ons hart. Zijn Woord vertaalt zich in ons dagelijks leven, wanneer we de schat van het geloof leren ontdekken.