

# KANA-WEEK

De KANA-week is een missie van de  
Gemeenschap Chemin Neuf. Zij bestaat  
tegenwoordig al in een veertigtal landen en  
maakt deel uit van de verschillende vormen  
van het gezinspastoraat.

**De KANA-week in Nederland is van  
zondag 21 juli 2013 (17:00 uur)  
tot  
zaterdag 27 juli 2013 (11:00 uur)  
in de Sint Paulusabdij te Oosterhout (Nb)**

Voorstel financiële bijdrage:  
Echtbaar tussen 360 en 600 euro  
Kinderen tussen 108 en 180 euro per kind.  
Vanaf 3e kind vrije bijdrage.



**Ook: Open KANA-weekend 6 – 7 april 2013 !**

Voorstel financiële bijdrage:  
Echtbaar 66 - 98 Euro (voor kinderen speciale tarieven)

**Info op: [www.paulusabdij.nl](http://www.paulusabdij.nl)  
[www.chemin-neuf.org](http://www.chemin-neuf.org)**



## Gemeenschap Chemin Neuf

'De Gemeenschap Chemin Neuf' is in 1973  
in Lyon (Fr) ontstaan uit een katholieke  
gebedsgroep met een roeping voor de  
oecumene. Chemin Neuf is een  
apostolische gemeenschap, die  
gegrondvest is op de Ignatiaanse  
spiritualiteit en geïnspireerd door de  
charismatische vernieuwing. Op het  
ogenblik zijn er meer dan 1900 leden in 27  
landen in Europa, Afrika, Azië en het  
Midden-Oosten.

Echtbaren, gezinnen en celibatairen,  
alleenstaande mannen en vrouwen hebben  
het avontuur van een arm en nederig leven  
gekozen in navolging van Christus; om zich  
ten dienste te stellen van de Kerk, het  
Evangelie en de wereld.

Zij beleeft het als haar roeping zich in te  
zetten voor eenheid en verzoening: eenheid  
van het individu, eenheid binnen het  
huwelijk, eenheid onder de Christenen en  
eenheid tussen de volkeren.



**Gemeenschap Chemin Neuf  
Sint Paulusabdij  
Hoogstraat 80  
4901 PK Oosterhout (Nb)  
Nederland  
Tel: +31 (0)6 41 76 20 33  
[cheminneuf@hetnet.nl](mailto:cheminneuf@hetnet.nl)  
[www.paulusabdij.nl](http://www.paulusabdij.nl)**

# KANA-WEEK voor echtparen met KISI-kids



**bouwen aan je relatie  
en aan je gezin**

**21 - 27 juli 2013**

**Sint Paulusabdij  
Oosterhout (Nb)**

**Gemeenschap Chemin Neuf**

Achternaam: \_\_\_\_\_ Deelnemende kinderen

Voornaam man: \_\_\_\_\_ Voornaam vrouw: \_\_\_\_\_ Voornaam: \_\_\_\_\_ geb. datum: \_\_\_\_\_

Geboortedatum man: \_\_\_\_\_ Geboortedatum vrouw: \_\_\_\_\_

Burgerlijke staat: \_\_\_\_\_ Trouwdatum: \_\_\_\_\_

Andere levensstaat: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Mobiel: \_\_\_\_\_

**Formulier volledig ingevuld sturen naar:**

Gemeenschap Chemin Neuf • St. Paulusabdij • Hoogstraat 80 • 4901 PK Oosterhout (Nb) • Nederland  
+31 (0) 162 45 1991 • cheminneuf@hetnet.nl • www.paulusabdij.nl  
Na uw inschrijving zullen de nodige inlichtingen doorgegeven worden.

**“Er was een bruiloft te Kana, in Galilea...  
Jezus was eveneens op die bruiloft uitgenodigd” Joh. 2 : 1**

## Bouwen aan je relatie:

De KANA-week is een uniek moment om stil te staan bij je relatie en je te verdiepen in de betekenis van het samenzijn.

★ **Nadenken...**

over de zin van het getrouwd zijn en de plaats van je gezin in de samenleving. Onderwerpen die aan bod komen zijn: onderlinge communicatie (delen), vergeving, seksualiteit en engagement.

★ **Groeien...**

in de relatie van man en vrouw en in het gezin (verzoening, dialoog)

★ **Delen...**

met anderen over de rijkdom en de moeilijkheden van het leven samen.

★ **Openheid...**

naar elkaar toe en naar Hem die ons schiep en ons blijft vernieuwen.

★ **Feest vieren...**

omdat het een feest is om samen te zijn én een feest om een gezin te vormen. Waarom zouden we dat niet vieren?!

## Kinderen – speciaal ! KANA & KISI-KIDS

Kinderen van 0 – 7 jaar nemen volledig deel aan de KANA-week. Ze hebben hun eigen creatief en gelovig programma dat aangepast is aan hun leeftijd.



[www.kisi.nl](http://www.kisi.nl)

**Voor de jeugd tussen de 8 – 17 jaar wordt, na het grote succes in 2012, ook dit jaar weer een speciaal programma verzorgd door KISI-KIDS Nederland.**

**KISI-KIDS** is een internationale vereniging van christenen vanuit verschillende kerkelijke achtergronden die op een vrolijke en creatieve manier het geloof in Jezus Christus en een verantwoorde omgang met zichzelf, anderen en de schepping willen stimuleren en versterken bij kinderen, jongeren en volwassenen in alle lagen van de samenleving. KISI-KIDS komt voort uit de Katholieke kerk en heeft een oecumenische opdracht.