



Op de dag van ons doopsel werden we 'ondergedompeld in Christus'. De paasnacht is voor alle christenen de gelegenheid bij uitstek om opnieuw 'ja' te zeggen op de beloften uitgesproken op de dag van het doopsel.

Het *doopsel* brengt een levensverbond tot stand tussen God en de mens: de ontvouwing van Gods gewaarborgde belofte van liefde en trouw: "Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld." (Mt 28, 20)

Montfort wil ons eraan herinneren dat God een beroep doet op iedere gedoopte. "Laten wij onze schouders zetten onder de Wijsheid, dat is Jezus Christus dragen in deze wereld" (WG 240).

Tijdens de veertigdagentijd kunnen we ons op dit vernieuwd engagement voorbereiden.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

DATUM

Zaterdag 2 maart 2013

Onthaal vanaf 9.30 uur
Aanvang om 10.00 uur
Eucharistie om 16.00 uur
Sluiting om 17.00 uur

Picknick mee te brengen
Koffie en soep ter plaatse

PLAATS

Bezinningscentrum 'Zellaer'
Zellaerdreef 1
2820 Bonheiden
Tel. 015 / 55.14.45

INSCHRIJVING

Mevr. Nic Slaus
Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A / 0102
B-3001 Heverlee
Tel: 016 / 65 28 75
E-mail: nic.slaus@skynet.be
Schriftelijk inschrijven

Vrije bijdrage

Jij bent door God gekend en bemind

Zet een stap vooruit in je geloof



Montfortaanse
Vormings- en Ontmoetingsdag

op zaterdag 2 maart 2013

te Bonheiden

MVOD

Wij bieden tweemaal per jaar een **vormings-** en **ontmoetingsdag** aan onder de naam: MVOD, Montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag.

DOELSTELLING

Samenkomen om te groeien in geloof, met Montfort als gids, door vorming, onderricht, ontmoeting en gebed.



“Als je geen risico's neemt voor God, geef je niets aan Hem dat de moeite waard is.”
(Louis-Marie Grignon de Montfort)

PROGRAMMA

Onderricht

Gebed

Ontmoeting

Eucharistie

Onderrichten
o.l.v. pater Frans Fabry, smm



DAGTHEMA

”Jij bent door God gekend en bemind”

De mens zoekt naar waarheid, naar schoonheid, naar geluk.

Het christelijk geloof in zijn eenvoud en authenticiteit beleefd is de bron van echte vrede en diepe menselijkheid. Het geeft aan ons bestaan een diepte en ruimte die ons tevoren onbekend was. Je behoort iemand toe, je bent ergens thuis, je hebt houvast in je leven.

“Het is ongehoord en ongezien wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben”
(1 Kor. 2, 9)

Kunnen liefhebben en zelf bemind worden is de bron van ons menselijk geluk. Juist dat verkondigt het evangelie: dat wij door God gekend en bemind zijn. Wij zijn Hem alles waard: “Zou een moeder haar kind vergeten, Ik vergeet u nooit, zegt de Heer”
(Jes. 49, 15)

Zo zeer heeft Hij ons liefgehad dat Hij ons zijn Zoon gegeven heeft. Sindsdien heeft Hij zijn lot aan het onze verbonden, in een nieuw en eeuwig verbond.

Dat is het hart van het christelijk geloof, de zin van ons bestaan: weten en geloven dat we door God gekend en bemind zijn en dat wij gaandeweg Hem kunnen kennen en liefhebben.

