



Tweede Vaticaans Concilie : *Lezenderwijs*

Leesgroep Geloofsleer

Vijftig jaar geleden opende het Tweede Vaticaans Concilie, een vergadering van bisschoppen uit de gehele wereld met de paus. In het *Jaar van het Geloof* staan we hierbij op uiteenlopende wijzen stil. In het voorjaar van 2013 worden de vier constituties van het Concilie door de deelnemers aan deze leesgroep zelf gelezen en vervolgens tezamen besproken onder deskundige begeleiding. In een tweede deel na de zomer lezen en bespreken we drie encyclieken van paus Benedictus XVI over (vooral) geloof, hoop en liefde. Het leesmateriaal staat steeds beschikbaar op de website www.olvkerk.nl/Jaar_van_het_Geloof



Maandag 18 februari 2013

In de tweede bijeenkomst zal de aandacht gaan naar *Verbum Dei* (1965), de constitutie die handelt over Gods openbaring. In de geschiedenis van de Kerk is de geloofsgemeenschap gegroeid door het luisteren, vieren en studeren van het Woord van God. Sinds Paus Leo XIII heeft het Leergezag benadrukt hoe belangrijk de studie van de Bijbel is voor het leven van de Kerk. Aan de hand van deze constitutie en de Postsynodale Apostolische Exhortatie *Verbum Domini* zullen wij proberen dit mysterie van Gods woord te verdiepen. Inleider is rector R. Ojeda.

Plaats en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats in het Ontmoetingscentrum naast de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam. Ze beginnen om 20.15 uur. Aanmelding wordt op prijs gesteld.

Kosten

Een vrijwillige bijdrage voor de deelname. Wil men een gedrukte reader gebruiken, kan deze tegen gereduceerd tarief besteld worden bij de gastvrouw.

Informatie en aanmelding

Per e-mail aan info@olvkerk.nl of bij de gastvrouw Eugenie van den Eijnden 020 – 6259729.

