

in LICHTerlaaie

FAKKELTOCHT

30 NOVEMBER 2012 OM 19.00 U - VOOR JONGEREN VANAF 12 JAAR

BREE



IJD

JONGERENPASTORAAL VLAANDEREN

MEER INFO:

IJD HASSELT
TULPINSTRAAT 75
3500 HASSELT
011/24.90.30
IJDHASSELT@IJD.BE
WWW.IJD.BE/HASSELT

Met steun van de
Vlaamse overheid



MET STEUN VAN DE STAD BREE

FAKKELTOCHT

30 NOVEMBER 2012 OM 19.00 U - VOOR JONGEREN VANAF 12 JAAR

BREE

in LICHTerlaaie

VOORBEREIDENDE BIJeenKOMST

Zoals elk jaar vind je op de website een voorbereidende activiteit op de fakkeltocht. DOEN!

PROGRAMMA

aankomst – Bree 18.45 u.
opening op het stadsplein 19.00 u.
kijken – luisteren – zingen – bidden 19.30 u.
fakkeltocht
slotmoment met warme soep 21.30 u.
einde en wel thuis 22.00 u.

INSCHRIJVEN (VÓÓR MAANDAG 26 NOVEMBER)

Surf naar www.ijd.be/hasselt en klik door naar fakkeltocht 2012. Laat je gegevens achter, stort €6 per deelnemer en je bent ingeschreven.

Met Kerstmis vieren we dat God zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden. Daarmee brengt God licht op aarde. Jezus was tijdens zijn leven een lichtpunt voor velen, iemand die genas, iemand die weer hoop gaf. Hij leerde de mensen God beter kennen. Hij was dus ook een licht op het pad naar God en zijn oneindige liefde. Ook vandaag is Jezus een licht voor vele mensen. Bij Hem kunnen we altijd terecht. Als we naar de evangeliën verhalen luisteren en proberen te leven naar zijn voorbeeld kunnen we baden in het licht van Gods liefde en ook zelf licht zijn voor anderen.

Jezus zelf spoort ons aan dat licht te zijn:
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
(Mt 5, 14-16)

LICHT...

We kunnen op heel veel manieren een licht zijn voor anderen. Je kan een vriend een sms met een lieve boodschap sturen wanneer hij een moeilijke dag heeft. Je kan je oma blij maken door haar een keer extra te bezoeken. Of misschien maak je iemands dag goed door zijn status of foto op Facebook te liken.

... DAT GROEIT...

Jezus roept ons op om niet alleen licht te zijn voor onze vrienden, familie en de mensen dicht bij ons. Nee, Hij spoort ons aan "het licht in de wereld" te zijn... Wat wil dat zeggen? Je kan het zo begrijpen: dat we ook voor mensen ver van ons een licht kunnen zijn, zelfs over de grenzen van tijd en ruimte. Zo kunnen wij bijvoorbeeld vandaag zorg dragen voor de natuur zodat ook jongeren die over 200 jaar op onze planeet wonen er nog van kunnen genieten. Of misschien bezoek je met je plussersgroep, klas, jeugdbeweging,... een verzorgingstehuis en maak je daar een norske man zo blij mee dat hij de verpleegster 's avonds met een grote glimlach bedankt. Daardoor gaat de verpleegster opgewekter naar huis en besluit ze haar dochter te verrassen met haar lievelingsgerecht, waardoor... Je merkt het: één klein lichtje kan een hele ketting van licht veroorzaken. Zo'n ketting van licht kan alleen maar leiden tot vrede, over heel de wereld. Is dit niet waar we elk jaar met Kerstmis met hernieuwde hoop van dromen?

... ONDANKS ALLES...

Het is niet altijd gemakkelijk om een licht te zijn voor anderen. Als jij ziet dat er iemand gepest wordt, durf je dan voor hem of haar opkomen? Waarom zouden we ons vandaag iets aantrekken van de jongeren over 200 jaar? Vaak is het gemakkelijker om te vergeten dat wij anderen kunnen helpen, om ons licht voor ons te houden en het "onder de korenmaat" te zetten. Of soms zijn we zo met onszelf bezig dat we niet opmerken dat iemand nood heeft aan een beetje licht.

De advent is een mooie periode om te oefenen in licht zijn voor anderen. We mogen onze ogen en oren goed openhouden en waar we kunnen ons licht laten schijnen, ook als het wat moeilijker is. Als wij ons licht volop laten stralen, zullen mensen rondom ons dat zien en zich ook geroepen voelen om licht te zijn. Dan zal Kerstmis echt een feest van licht en vrede zijn. Daarmee doen we niet alleen de mensen veraf en dichtbij een plezier. We doen God zelf een plezier! Zo zijn we helemaal klaar om met Kerstmis Jezus, het allergrootste licht, met open armen te verwelkomen in de wereld.

... EN DE WERELD IN LICHTerLAAIE ZET!

Aan het begin van de advent stellen we met de fakkeltocht een duidelijk teken van licht. We brengen aan de mensen een boodschap van licht en vrede. We roepen hen op een licht te zijn voor anderen en God een plezier te doen. Samen kunnen we de wereld in lichterlaaie zetten, hem doen branden van de warmte en de liefde tussen mensen onderling en tussen God en de mensen!