

WOORD EN STILTE

Leren communiceren is leren spreken, maar net zo goed leren luisteren. En dat is vooral belangrijk voor al wie betrokken is bij de evangelisatie: zowel stilte als woorden zijn wezenlijke en integrerende elementen van de communicatie van de Kerk voor een vernieuwde verkondiging van Christus in de wereld van vandaag.

Het zijn de slotwoorden van de boodschap van Benedictus XVI ter gelegenheid van Wereldcommunicatiedag 2012. Al van bij het prille begin heeft onze Kerk consequent gebruik gemaakt van alle, op dat moment beschikbare middelen om de **Blijde Boodschap** te verkondigen. Vandaag zijn de media voor almaar meer mensen de belangrijkste en soms zelfs enige bron van informatie en vorming. Diezelfde media en fora confronteren de Kerk met de fundamentele vraag naar de actuele betekenis van godsdienst en van het christelijke geloof in het bijzonder. Wat maakt het christendom zo uniek en onvervangbaar en hoe kunnen we die boodschap op een positieve en aanstekelijke manier ter sprake brengen?

Onze eigen kerkelijke media spelen daarin een onvervangbare rol. Zij bieden niet alleen de noodzakelijke aanvulling op de andere media, waar die in hun berichtgeving en opinievorming in gebreke blijven. Zij zijn onmisbaar om snel en accuraat te informeren over wat groeit en bloeit in de brede kerkgemeenschap en geven zo een stem aan de lokale en aan de wereldkerk.

Deze folder biedt een bescheiden overzicht van onze eigen kerkelijke media. Samen met de oproep om ze via de collecte financieel te steunen, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

+ Luc Van Looy,
bisschop van Gent en referent voor de media

KERKELIJKE MEDIA

 **kerknet.be** is de officiële website van de katholieke kerkgemeenschap in Vlaanderen en informeert over de Kerk in Vlaanderen en de wereld. Met dagelijkse KerkNet-nieuwsbrief.

www.kerknet.be

 **nabbi.be** is de gratis, veilige en reclamevrije website voor kinderen tussen 8 en 12 jaar (met Nabbi Junior voor de jongsten) die op een toffe manier meer willen weten over Jezus, God, geloven, Bijbel, Kerk...

www.nabbi.be

 **Kerk & Leven:** weekblad met nieuws uit de parochie, federatie, dekenaat, het bisdom en de wereldkerk. Abonneren kan via de plaatselijke verantwoordelijke in de parochie.

www.kerkenleven.be
redactie.kerkenleven@kerknet.be

 **Tertio:** het christelijke opinieweekblad voor Vlaanderen dat christenen en de Kerk een stem wil geven in het maatschappelijke debat.

www.tertio.be — redactie@tertio.be

 **Braambos:** een radioprogramma elke zondagavond en op kerkelijke feestdagen na het nieuws van 20 uur op Radio 1 en tweewekelijks een tv-uitzending op zondag rond 9 uur op één en diezelfde avond rond 23 uur op Canvas.

www.braambos.be — braambos@kerknet.be

 **Radio Spes – Radio van de Hoop** zendt 24 uur op 24 uur uit vanuit de Heilig Hartbasiliek van Koekelberg op FM-band 105.00 (voor Brussel en omgeving) en wereldwijd via internet.

www.radiospes.be — info@radiospes.com

 **Filmmagie** publiceert en adviseert over film, video en dvd.

www.filmmagie.be — info@filmmagie.be

DIOCESANE TIJDSCHRIFTEN

Nieuw: tweemaandelijks tijdschrift van het **bisdom Antwerpen**,

Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, T 03 202 84 30
persdienst.bisdom.antwerpen@kerknet.be

Ministrando: maandblad van het bisdom Brugge,

Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, T 050 33 59 05
persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be

Kerkplein: kwartaalblad van het bisdom Gent,

Bisdomplein 1, 9000 Gent, T 09 225 16 26
kerkplein@kerknet.be

Samen: maandblad van het bisdom Hasselt,

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, T 011 28 84 58
persdienst@bisdomhasselt.be

Pastoralia: maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel,

Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, T 015 21 65 01
aartsbisdom@kerknet.be

Giften worden in dank aanvaard en kunnen via bijgevoegd overschrijvingsformulier worden overgemaakt.