

De vreugde van het geloof ontdekken



Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam
www.olvkerk.nl – september – december 2012

De vreugde van het geloof (her-) ontdekken, met priester Hans Schouten

Het jaar van het geloof is een gunstige gelegenheid voor alle gelovigen om de vreugde in het geloof opnieuw te ontdekken en het enthousiasme in het mee-delen van het geloof te hervinden.

Samen met de inleider zullen wij een aantal punten van het katholieke geloof bestuderen. Het zijn zeven bijeenkomsten waarbij de geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk als leidraad wordt genomen.

- **Thema's:** Een keuze uit de vele vragen: Kan de mens God kennen en liefhebben? Het verlangen naar God. Wat is de verhouding tussen overlevering en heilige Schrift? God de Vader, Schepper. God de Zoon, Verlosser. God heilige Geest, heiligmaker. Kan ik geloven in de heilige, katholieke en apostolische kerk? De hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
- **Spreker:** Hans Schouten leidt de avonden in. Voor zijn priesterwijding in 2010 was hij gereformeerd predikant in gemeente en leger en werkte hij mee aan radio- en tv-programma's. Als docent maatschappij en godsdienst was hij veel in gesprek met (jong)volwassenen over actuele thema's.
- **Plaats:** Ontmoetingscentrum naast de O.L.Vrouwekerk, Keizersgracht 218 B
- **Data:** 10 en 24 september; 8 en 22 oktober; 12 en 26 november en 10 december 2012.
- **Tijd:** 20.00 – 21.45 uur. Toegang vrij. Vrijwillige bijdrage.
- **Info:** Saida Vis 06 26 16 37 42 of info@olvkerk.nl