

Het Bisdome Roermond organiseert in 2012 een verdiepingstreks naar:

engeland



In het land van Willibrord, patroonheilige van ons land, gaan we in de voetsporen van

JOHN HENRY NEWMAN

die in 2010 door Paus Benedictus XVI is zalig verklaard.

We verblijven in de mooie universiteitsstad OXFORD, in het bezinningshuis van de Karmelieten.

Elke dag is er ruimte voor bezinning, vieren we de Heilige Mis, delen we de vreugde van ons geloof en bezoeken we tal van mooie plaatsen.

Kortom, een week waarin bidden en ontspannen samengaan!

WANNEER?

*Zondagavond 5 augustus tot
zaterdagavond 11 augustus 2012*

KOSTEN?

475 euro p.p.

VOOR WIE?

Jongeren van 18 tot 30 jaar

Meer info

bij vader André Pierik,

T. 0475-562770

E. apierik@foyer-thorn.nl

Aanmelden

bij Myriam Rademaker,

T. 0475-386892

E. m.rademaker@bisdom-roermond.nl

BISDOM



ROERMOND

REISPROGRAMMA

“In de voetsporen van John Henry Newman”



Zondagavond 5 augustus verzamelen we om 18 uur in de Foyer de Charité in Thorn. Na het avondeten volgt een avondprogramma waarbij het thema van de reis wordt ingeleid.

Maandag zijn we met onze busjes al vroeg onderweg richting Calais om er de shuttle te nemen naar Dover, en uiteindelijk voet te zetten op ‘British soil’. “God has some work for us to do in England!” zoals ook Newman ooit besepte na zijn terugkeer van ‘the continent’.

Onze eerste stopplaats wordt Canterbury. Hier verdiepen we ons in de heilige Thomas More en de tijd van de Reformatie. Daarna rijden we door naar Oxford om ons in het bezinningshuis van de Paters Karmelieten op Boars Hill te melden. Hier kunnen we dagelijks genieten van het prachtigste uitzicht op Oxford.

In de daarop volgende dagen staat uiteraard een bezoek aan de universiteitsstad Oxford op het programma. We worden rondgeleid in de ‘colleges’, kerken en tuinen waar eens Newman studeerde, schreef, onderrichtte, preekte en wandelde. Natuurlijk nemen we er ook enkele andere – niet te missen – toeristische plekjes bij.

Na een bezoek aan Oxford in de voetstappen van de Anglicaanse Newman kunnen we niet anders dan halt houden in “The College” in Littlemore om het vervolg te horen en te zien! Hier bevindt zich onder andere de kapel waar Newman opgenomen werd in de Katholieke Kerk. Op deze uiterst bijzondere plaats in het leven van Newman nemen we tijd voor stilte en gebed én hebben we de mogelijkheid om in de kapel de H. Mis te vieren.

Na onze tijd in Littlemore rijden we noordwaarts met Birmingham als bestemming, de woonplaats van de Katholieke Newman als priester, Oratoriaan en later zelfs Kardinaal. We bezichtigen er onder andere de kerk van de Oratorianen en vertrouwen er onze intenties toe aan de voorspraak van de zalige Kardinaal Newman. Op diezelfde dag gaan we, tijdens een bezoek aan “Harvington Hall”, terug in de tijd van de Reformatie. Het oude huis bevat nog alle, meest sublieme verstopplaatsen voor Katholieke priesters in die harde tijd van vervolging. Ook nemen we in deze dagen tijd om andere historische plaatsen te bezichtigen als Avebury & Stonehenge (Europa’s beroemdste prehistorische locatie), Bradford-on-Avon en het stadje Bath, dat is opgenomen in de werelderfgoedlijst van Unesco.

Op zaterdag 11 augustus, de 122e sterfdag van Newman, reizen we met een koffer vol ‘bagage’ terug huiswaarts. We verwachten circa 20 uur weer in Thorn te zijn.