

Ga d'r maar aan staan!



Dit is het thema van het eerstvolgende geïnteresseerdenweekend van **15-17 juni a.s.**, georganiseerd door de zusters en de broeders in Megen in samenwerking met de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen).

Doelstelling: Dit is niet zomaar een vormingsweekend voor jongeren (en wat ouderen), maar een bezinningsweekend rond de vraag of het leven als zuster of broeder in een religieuze gemeenschap iets voor jou zou kunnen zijn.

Bijzonder: Deze keer doet de KNR ook mee met de organisatie. Dat betekent dat Zr. Esther van de Vate ook met enkele deelnemers zal komen en wel van vrijdagavond tot zaterdagavond.

Waar: Zusters Clarissen, Clarastraat 2, 5366 AK Megen, 0412 – 462314.

Kosten: We zetten een potje neer waar je naar eigen draagkracht een bijdrage in kunt stoppen voor de bestrijding van de onkosten.

Meenemen: een slaapzak of twee lakens, sloop en handdoeken.

Programma:

Aankomst vrijdag vóór 17.45 uur (want dan begint de Eucharistieviering) of anders ná 18.30 uur. Aansluitend is de broodmaaltijd.

19.30 uur: Opening met een kennismaking.

20.30 uur: Dagsluiting.

Daarna nog iets drinken voor wie wil of lekker op tijd naar bed.

Zaterdag

6.30 uur: Lezingendienst, gevolgd door meditatietijd.

7.45 uur: Morgenviering en aansluitend ontbijt.

9.00 uur: Themagesprek m.b.v. kaarten.

10.30 uur: Koffie/theepauze.

11.00 uur: Jamsession (de zusters hebben tal van slagwerkinstrumenten en je hoeft niet muzikaal te zijn om hier aan deel te kunnen nemen).

12.00 uur: Middaggebed, gevolgd door warme maaltijd en tijd voor jezelf.

14.00 uur: Samen met zr. Esther Zonjee lezen we het bijbelverhaal van Samuël (1 Sam 3,1-21). We plaatsen het verhaal in een ruimte en nemen daarin positie. Door een vraagggesprek en meditatie onderzoeken we wat het verhaal nú voor ieder betekent.

16.00 uur: Koffie/theepauze, waarna een wandeling of tijd voor jezelf.

17.45 uur: Vesperviering

18.25 uur: Avondboterham.

19.30 uur: Vigilieviering.

20.00 uur: Koffie/thee en afscheid van de KNR-deelnemers.

Gezellig samen-zijn met een drankje (alcoholisch voor wie wil).

Zondag (Vaderdag!)

7.00 uur: Morgenviering.

9.00 uur: Eucharistieviering (rond de hemelse Vader) en Koffie/theepauze.

10.45 uur: Wat is jouw volgende stap? (volgens de andere deelnemers!)

12.00 uur: Middagdienst en warme maaltijd.

Na de maaltijd (en afwas!) nemen we afscheid om wie wil de kans te geven de aardse vader te bezoeken(!).

De evaluatie doen we via een e-mail (wordt ter plekke uitgelegd!).

Je bent van harte welkom!!

Meld je aan bij zr. Johanna Schuts via jonaschuts@gmail.com

Geef ook aan of je een dieet hebt a.u.b. en of je het hele weekend meedoet of alleen van vrijdagavond tot zaterdagavond.

Met vrede gegroet!

Zr. Johanna Schuts

Zr. Esther van de Vate

Br. Fer van der Reijken

BEREIKBAARHEID

Per auto: Op de A 50 tussen Nijmegen en Den Bosch neem je de afrit 'Oss-Oost'. Beneden aan de kruising ga je komend vanaf Nijmegen rechts, vanaf

Den Bosch links het viaduct onderdoor. (Richting: Berghem). Daarna rijd je langs het industriegebied van Oss steeds maar rechtdoor tot je bij Megen bent.

Per trein: Vanaf station Oss zijn er twee mogelijkheden:

Per **buurtbus** lijn 296 naar Megen:

Vertrektijd iedere uur; laatste op maandag t/m vrijdag om 18.05 uur
(De buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen)

Per **treintaxi**.