

# Stille Wandeling



- O Avondwandeling  
Zaterdag 24 september 2011

H.H. Maria/Dymphna kapel  
Stichting Ondersteuning Katechese  
(STOK)

## Inhoud:

Enkele malen per jaar vertrekken wij vanaf de kapel voor de stille wandeling. De wandeling voert langs de Asterdplas zoals u die misschien nog nooit gezien hebt.

Dicht langs het water, door het bos, waar wij de watervogels zien en horen.

Het is een stille wandeling.

Wij praten niet en hebben zo gelegenheid om de stilte te proeven en te genieten van Gods wondere natuur.

Zo herontdekken we de bron van liefde, schoonheid, vriendschap en creativiteit.

Het is een bijzondere belevenis.

## De Leiding:

De heren Henk Stassen en Wim Blankers.

## Datum:

Zaterdag 24 september 2011

## De Ontvangst:

De ontvangst voor de avondwandeling is op 24 september 2011 vanaf 19:15 uur bij de kapel.

We starten met een korte inleiding om 19:30 uur en daarna vertrekken we naar de Asterdplas.

## Kostprijs:

Voor de wandelingen geldt: vrije bijdrage (richtprijs 2,5 euro)

## Inschrijvingen:

Wegens organisatorische redenen vragen we u vooraf in te schrijven:

- schriftelijk per brief
- per e-mail [w.j.blankers@gmail.com](mailto:w.j.blankers@gmail.com) door middel van het inschrijfstrookje
- Met een telefoontje 0164-253179

## Enkele praktische tips:

Voor de wandeling verzamelen wij bij de kapel en rijden we met de auto naar de Asterdplas.

Heeft u geen auto, dan verzorgen wij het vervoer.

Bij de Asterdplas aangekomen trekken we onze laarzen of wandelschoenen aan. (Bring een plastic tasje mee om deze na de wandeling in op te bergen. Zo blijven de auto's netjes.)

De wandeling geschiedt in volledige stilte en in een rustig tempo.

We lopen op enige afstand van elkaar, vrij en toch als groep verbonden met elkaar.

De wandeling duurt ongeveer 1 ¼ uur, daarna gaan we terug naar de kapel.

Hier drinken we nog een kopje koffie of soep.

Inschrijving stille wandeling

Terugsturen naar:

STICHTING ONDERSTEUNING KATECHESE  
(STOK)  
Noordsingel 68  
4611 SG Bergen op Zoom  
[w.j.blankers@gmail.com](mailto:w.j.blankers@gmail.com)

heer – mevrouw – student (e)

.....  
(onderlijnen wat van toepassing is)

Voor en achternaam :

.....

Straat & nr : .....

Postcode : ..... Plaats : .....

Tel : .....

E-mail : .....

Schrijft in voor de stille wandeling op:

0 Avondwandeling  
zaterdag 24 september 2011

0 Ik kom met de auto

0 Ik wens mee te rijden naar de Asterdplas

Datum: Handtekening:

...../...../.....

Adres:

Kapel H.H. Maria/Dymphna  
Ook bekend als de  
Kapel van Gageldonk  
Haagse Beemden  
Achter de Bethlehemkerk  
Moerenpad 10  
Breda

Info:

STICHTING ONDERSTEUNING  
KATECHESE  
(STOK)  
Mendelssohnlaan 12  
4837 CV Breda  
076-5651987

website:

[www.kapelmariadymphna.nl/](http://www.kapelmariadymphna.nl/)

e-mail:

[B.veltman12@kpnplanet.nl](mailto:B.veltman12@kpnplanet.nl)  
[stassen2@hetnet.nl](mailto:stassen2@hetnet.nl)

H.H. Maria/Dymphna kapel

STICHTING ONDERSTEUNING  
KATECHESE  
(STOK)  
Mendelssohnlaan 12  
4837 CV Breda  
Informatie: 076-5651987  
[B.veltman12@kpnplanet.nl](mailto:B.veltman12@kpnplanet.nl)  
[stassen2@hetnet.nl](mailto:stassen2@hetnet.nl)

De Stichting Ondersteuning Katechese stelt zich ten doel de kennis van het rooms-katholieke geloof te bevorderen, rekening houdend met de ervaringen van mensen van deze tijd.

**Gemakkelijk te bereiken:**

Openbaar vervoer:  
stadsbus 12 richting Haagse Beemden  
[www.ov9292.nl](http://www.ov9292.nl)

Eigen vervoer:  
Vanaf de Backer en Ruebweg vanuit de oostkant : afslag "Haagse Beemden en industriegebied 4000-5000".  
Daarna eerste afslag (stoplichten) links.  
Bij T-kruising rechtsaf (Merodelaan).  
Na ca 300 mtr links staat de Bethlehem kerk.  
Daarachter verscholen ligt de kapel (Moerenpad).  
Ruime parkeergelegenheid voor de kerk.

Kunt u deze folder niet gebruiken?  
Geef hem door aan familie, vrienden, kennissen,  
of infostand in bieb, ziekenhuis, enz.