

GEZINSWEEKEND STEYL



**'Ik ben er
voor jou'**



2, 3 en 4 september 2011

BRSDOM



ROERMOND

Van harte nodigen we gezinnen uit op het derde gezinsweekend van het Centrum voor Huwelijk en Gezin in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het grote klooster van de (blauwe) Missiezusters. We komen samen rondom het thema 'Ik ben er voor jou'.

Inhoudelijk gaan we in op de plaats van de Eucharistie in Kerk, gezin en ons persoonlijk leven. Waarom is de Eucharistie voor de Kerk zo belangrijk? Hoe kun je als echtpaar en gezin leven vanuit de heilige Eucharistie? Welke leefhoudingen geeft ons de Eucharistie mee? – Genoeg om er over te spreken!

Voor de kinderen zijn er, onder begeleiding van deskundige leiding, aparte programma's rondom het thema. Ze worden in groepen ingedeeld (0-1 jarigen, 2-3 jarigen, 4–8 jarigen, 8-12 jarigen, 13+). Er wordt o.a. geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen.

Naast de gezamenlijke heilige Eucharistievieringen en maaltijden, zijn er gezinsmomenten en momenten voor echtparen onderling.

WANNEER

Aankomst

**vrijdag 2 september 2011
tussen 17.00 en 17.30 uur
zondag 4 sept. om 15.30 uur**

Einde weekend

WAAR

Steyl, Zustersstraat 20,
tel. 077-3764200

VOOR WIE

Katholieke gezinnen

KOSTEN

Richtprijs € 175,- per gezin
(werkelijke gemiddelde kosten per gezin € 300,-)

ORGANISATIE

Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond

INLEIDINGEN

Kapelaan L. Simons, pastoor M. Otto

VERDERE INFO

Bij Myriam Rademaker (zie hierna) of bij Vivi Demandt (tel. 0475-386893)

OPGAVE

Vóór 1 augustus 2011 via de mail m.rademaker@bisdom-roermond.nl
óf tel. 0475-386892 óf via onderstaand strookje.

Het aantal kamers is beperkt, dus snel inschrijven maar!

Na opgave volgt in augustus een bevestigingsbrief met alle gegevens over het weekend.



OPGAVESTROOK GEZINSWEEKEND STEYL

Namen van ouder(s) / gehuwden:

Adres:

Postcodeen woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Namen en leeftijden van de kinderen die meekomen:

Eventueel dieet: