

## Bereikbaarheid

Het Beziingscentrum Emmaus is goed bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer.

Udenhoutseweg 15  
5268 CG Helvoirt  
Tel.: 0411 - 64 37 25

### Met eigen vervoer:

- Op de weg 's-Hertogenbosch - Tilburg (A65/N65) neemt u de afslag Helvoirt.
- In Helvoirt gaat u na  $\pm 1$  km. linksaf richting 'Udenhout', zie bordje 'Emmaus' (als u de spoorlijn overgaat bent u te ver).
- Deze weg blijven volgen,  $\pm 1$  km. buiten het dorp ligt het Beziingscentrum Emmaus aan uw rechterhand. (Op deze weg gaat u wel de spoorlijn over en gaat u direct daarna de bebouwde kom uit.)

### Met openbaar vervoer:

- Vanaf station 's-Hertogenbosch de bus (lijn 140) richting Tilburg nemen (rijdt maar één keer per uur). Deze bus stopt in Helvoirt bij het busstation. Van daaruit gaat de buurtbus (lijn 239) richting Udenhout. De buurtbus is een klein busje voor maximaal 8 personen.
- Vanaf station Tilburg de stadsbus (lijn 9) richting Udenhout nemen. In Udenhout (Groenstraat) overstappen op de buurtbus lijn 239.
- Er is een bushalte voor de oprijlaan van het klooster.
- De buurtbus rijdt maar één keer per uur, tot  $\pm 18.00$  uur.
- 's Avonds en op zaterdag, zondag en feestdagen (bijv. Hemelvaartdag) is er geen busverbinding tot aan het klooster; vanaf Tilburg of Den Bosch neemt u lijn 140 tot het busstation van Helvoirt. Vanaf het busstation kun u 2,5 km lopen naar Emmaus of vervoer regelen via uw organisatie.

### Het is ook mogelijk een deeltaxi te nemen:

- De deeltaxi moet minstens 1 uur van te voren worden besteld.
- De deeltaxi kan een kwartier eerder of later arriveren dan het afgesproken tijdstip en er kan een omweg worden gemaakt.
- Vanaf NS-station Den Bosch naar EMMAUS of omgekeerd:  
Deeltaxi: Infolijn 013-5499954; Reserveerlijn 0900-5495490
- Vanaf CS-Tilburg naar EMMAUS of omgekeerd:  
Deeltaxi Midden-Brabant: Infolijn 0800-4831762; Reserveerlijn 013-5499999

# Latijnse Liturgie



UITNODIGING  
Liturgische vormingsdagen  
voor de buitengewone vorm  
van de Romeinse ritus

## Geachte collegae,

07-07-2007 was een bijzondere dag, omdat Paus Benedictus XVI toen met het motu proprio *Summorum Pontificum* de viering van de tridentijnse liturgie onder de aandacht bracht van ons als priesters en van alle gelovigen.

Dit gebeuren heeft een aantal priesters uit verschillende bisdommen, die al vertrouwd zijn met deze vorm van liturgie, bijeen gebracht om u allen, mede namens de Vereniging voor Latijnse Liturgie, een aanbod te doen voor instructie- en vormingsdagen.

In gesprekken en ontmoetingen hebben wij gemerkt dat onder de priesters wel belangstelling is, maar de kennis en de vaardigheid ontbreken om over een drempel heen te stappen, om de liturgie van de Eucharistie in de buitengewone vorm te kunnen vieren. Hierbij willen wij een helpende hand bieden. Wij willen u daarom in broederlijke collegialiteit uitnodigen voor een drietal vormingsdagen, van **maandag 4 tot en met woensdag 6 juli**, in het conferentieoord Emmaus te Helvoirt. Het doel van de dagen is enerzijds het praktisch oefenen van de oude liturgie en anderzijds het beter leren kennen van haar theologische en spirituele bronnen.

Welkom zijn priesters, priesterreligieuzen en priesterstudenten. Elke priester kan ook een diaken of acoliet meebrengen. Zij moeten eveneens aangemeld worden.

Wat betreft praktische zaken geldt het volgende:

- Albe, amict en singel meebrengen (en eventueel toog en bonnet).
- Toiletgerei meebrengen (handdoeken en lakens zijn voorradig).
- Schrijfgerei meebrengen.
- Voor de maaltijden wordt gezorgd.
- Er zullen u teksten ter beschikking gesteld worden.
- Kosten totaal € 125,00 te voldoen op rekening 1344.85.610 t.n.v. Vereniging voor Latijnse Liturgie te Alphen aan den Rijn .

Voor voorbereiding zie men de tekst van het motu proprio *Summorum Pontificum*,  
[http://www.katholiek nederland.nl/documents/2007/kd8\\_9.pdf](http://www.katholiek nederland.nl/documents/2007/kd8_9.pdf),  
en het boek *Ik zal opgaan tot het altaar van God* (14-04-06),  
[http://latijnseliturgie.nl/Links/Documenten/Ik\\_zal\\_opgaan\\_tot\\_het\\_altaar\\_van\\_God.pdf](http://latijnseliturgie.nl/Links/Documenten/Ik_zal_opgaan_tot_het_altaar_van_God.pdf).

Opgave vóór 1 juni a.s. bij het secretariaat van de Vereniging voor Latijnse Liturgie,  
Standaardmolen 8, 2406 JK Alphen aan den Rijn, secretariaat@latijnseliturgie.nl, 0172-495505.

Met vriendelijke groet,

Kapelaan F.J. Bunschoten (bisdom Haarlem-Amsterdam)  
Pastoor H.C.W. Schilder (bisdom 's-Hertogenbosch)  
Plebaan G.M.J. van der Vegt (aartsbisdom Utrecht)

## PROGRAMMA

### 1e Dag 4 juli

10:00 uur Ontvangst  
11:00 uur Lezing “De theologische principes van de Romeinse liturgie” van pater Lic Reinecke  
12:00 uur Gesprek  
12:30 uur Diner  
13:30 uur Instructies H.Mis  
15:30 uur Pauze  
16:00 uur Oefenen  
17:30 uur Lof + korte aanbidding  
18:00 uur Souper  
19:30 uur Instructievideo of herhaling oefenen  
21:00 uur Recreatie

### 2e Dag 5 juli

08:00 uur H.Mis  
09:00 uur Ontbijt  
09:30 uur Oefenen  
11:00 uur Voordracht “De bronnen van de Romeinse liturgie” door mgr. mag. dr. J.L.W.M. Hermans  
12:00 uur Gesprek  
12:30 uur Diner  
13:30 uur Instructies H.Mis  
15:30 uur Pauze  
16:00 uur Oefenen  
17:30 uur Lof + korte aanbidding  
18:00 uur Souper  
19:30 uur Workshop liturgische zang o.l.v. drs. A. Heerings  
21:00 uur Recreatie

### 3e Dag 6 juli

08:00 uur H.Mis  
09:00 uur Ontbijt  
09:30 uur Oefenen  
11:00 uur Voordracht “De functie van liturgische taal” door pater dr. Uwe Michael Lang  
12:00 uur Gesprek  
12:30 uur Diner  
13:30 uur Laatste instructies H.Mis  
14:00 uur Koffers inpakken  
15:00 uur Drieherenmis  
16:15 uur Pauze en vragen beantwoorden  
17:00 uur Afsluiting