

Jongerenreis 1 t/m 8 mei 2011



OPGAVE VOOR DE TAIZÉJONGERENREIS 1 t/m 8 mei 2011

Ja, ik ga mee naar Taizé!

Mailen onderstaande gegevens voor 4 april 2010 naar:
taizeinbreda@hotmail.com

Adresgegevens

Naam: _____

Straat: _____ Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Mailadres: _____

Ik heb geen e-mailadres, wil je alsjeblieft alle informatie schriftelijk via de post doorgeven.

Geboortedatum: ____ - ____ - ____ Ik ben een man/vrouw

Nummer voor noodgevallen tijdens de reis: _____

Dit noodnummer is van mijn: ouders/partner/anders namelijk:

Naam: _____

Aanvullende gegevens (aankruisen indien van toepassing)

Ik ben groepsleid(st)er van de groep uit: _____

Ik ben jonger dan 17 jaar mijn groepsleid(st)er is: _____
uit: _____

Ik heb een dieet en mag de volgende voedingsmiddelen niet gebruiken: _____

Ik was eerder bij de jongerenontmoetingen in Taizé ____ keer,
voor het laatst in het jaar: _____

Ik nam deel aan de Europese Ontmoeting te: _____

of invullen (in blok letters) en opsturen naar:

Taizé in Breda,

p/a

Postbus 90189

4800 RN Breda



Ga mee naar Taizé

Jongerenreis van bisdom Breda
1 t/m 8 mei 2011

Jongeren uit de hele wereld ontmoeten

Samen bidden met zang en stilte

Een week van rust en eenvoud



Jongerenreis 1 t/m 8 mei 2011



Weet je het nog. Een paar maanden geleden vond er iets heel bijzonders in Nederland, Rotterdam, plaats. Tienduizenden jongeren vanuit elk land waren te vinden in de straten van Rotterdam en omstreken en in de buurt van Ahoy. Misschien heb je het wel meegekregen. De broeders van Taizé waren namelijk naar Nederland gekomen. En nu, nu gaan wij naar Taizé toe. Ga je met ons mee?!

Taizé

Taizé: een week lang een stapje buiten je gewone leven zetten. Even de drukte van alledag achter je laten en tot bezinning komen.

Taizé: de plek waar je jezelf kan en mag zijn en waar je ongedwongen en vrij kan nadenken over levensvragen en geloof. Wie ben ik, wat doe ik en wat maakt ons bijzonder?

Taizé: een week lang rust ervaren.

In de gemeenschap van Taizé ligt de nadruk op eenheid. Eenheid in geloof, eenheid in gebed en eenheid in stilte. Het zijn niet alleen de gebedsdiensten die Taizé bijzonder maken. Juist wat je bespreekt met leeftijdsgenoten vanuit alle windstreken maakt het verblijf speciaal. "Taizé is een plaats waar je bijzondere ervaringen opdoet, waar je mag groeien in datgene wat voor jou belangrijk is".

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar in 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, een broedergemeenschap is gesticht. Het doel van deze gemeenschap was het zoeken van verzoening in plaats van oorlog. De gemeenschap is inmiddels uitgegroeid tot een oecumenische gemeenschap met broeders van zowel protestantse als katholieke afkomst.

Nog steeds blijft de plaats tot de verbeelding spreken. Het dorpje met zo'n 150 inwoners wordt elke week overstroomd met busladingen jongeren. Jongeren worden uitgenodigd om een week lang iets van het leven van de broeders te delen. Een leven van grote eenvoud, van toewijding, gebed en gastvrijheid.

Ben je tussen de 15 en 30 jaar en wil je anderen jongeren ontmoeten? Dan is een bezoek aan Taizé iets voor jou. Ook dit jaar organiseert Taizé in Breda op zondag 1 mei 2011 een bus naar Taizé. Ook voor jou is er nog een plaats vrij. Wil je graag mee, meld je dan aan voor 4 april.

Praktische informatie

De reis naar Taizé maken we met de bus. De kosten hieraan verbonden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, maar reken ongeveer op 180 euro.

Inbegrepen zijn de bus, alle verblijfskosten en de maaltijden (behalve de lunch tijdens de heenreis en de avondmaaltijd tijdens de terugreis). De bijdrage dient overgemaakt te worden op rekening 10.10.51.778 t.n.v. Bisdom van Breda o.v.v. Taizéreis 11 (en je naam). Mocht het bedrag te hoog zijn, neem dan contact op met ons. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 4 april. Dus geef je zo snel mogelijk op!

Het dagritme in Taizé bestaat uit drie keer per dag een gezamenlijk gebed, een Bijbelinleiding, gespreksgroepjes, werken en ontmoeting met andere jongeren uit de hele wereld. Ontdek de afwisseling van gebed en de ontspanning 's avonds in "Oyak", waar je met andere jongeren kan zingen, dansen en praten, onder het genot van een drankje.

Ter voorbereiding op deze reis naar Taizé zal er een bijeenkomst zijn. We kunnen dan met elkaar kennis maken, samen eten en afsluiten met een gebed. We hopen dat je daar bij kunt zijn. Meer informatie volgt nog.



Wil je meer weten over de reis? Bel dan naar 06-14926423 of mail naar taizeinbreda@hotmail.com Ook kun je kijken op www.taizeinbreda.nl of www.taize.fr.

Opgave is definitief na bevestiging. Ook als de reis niet wordt gemaakt, blijft het reisbedrag verschuldigd. We raden je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

De reis wordt georganiseerd door Taizé in Breda. Jongeren uit de Protestantse en Katholieke kerk zijn uitgenodigd om mee te gaan.

Taizé, it's just beautiful