

Kerkdiensten

In beide kerken wordt regelmatig de Heilige Mis gevierd :

O.L. Vrouw Tenhemelopneming (Wilhelminalaan)

zondag: 11.00u

St. Trudo (Dorpsstraat)

ma t/m vrijdag: 08.00u

zaterdag: 19.00u

elke 1e en 3e zondag: 09.30u



De beide kerken vormen samen met de Luciakerk in Mierlo-Hout en de Kerk van Helmond-West de Damiaan-parochie. Bezoek gerust onze sites, te vinden via: www.damiaanhelmond.nl

Kerk Openstellingen

OLVrouw Tenhemelopneming: elke woensdag en zaterdag van 14.00-16.00u.

Trudokerk: elke dag open tot 18.00u.

zie binnenkant brochure voor meer uitgebreide info.



St. Trudo en O.L. Vrouw Tenhemelopneming

Dorpsstraat en
Wilhelminalaan t Helmond

pastorie:
p/a Dorpsstraat 34
5708 GH Helmond

secretariaat geopend:
ma t/m vrijdag 10.00 - 12.00u
tel.: 0492 - 523 147

St. Trudo en
O.L. Vrouw Tenhemelopneming

▶ Kerk
Openstellingen

Kom ... en zie!



Telefoon: (0492) 523 147



Kom ... en zie !

Kom ... en zie!

Dat zei Jezus tegen de eerste leerlingen: 'Kom en zie waar ik verblijf houd.'

Tegenwoordig zijn veel kerkdeuren bijna altijd gesloten. In onze voormalige pastorale eenheid Trudo-OLVrouw menen we er goed aan te doen om die kerkdeuren es wat vaker open te hebben. Door de openstellingen bieden we parochianen, argeloze voorbijgangers, maar ook toeristen die in de regio verblijven de kans om 'zomaar' binnen te lopen.

Zomaar ...

- † voor een rustig moment in de hectiek van alledag
- † om een kaarsje aan te steken
- † om bij de Heer te komen
- † om te genieten van het kerk interieur
- † om úw persoonlijke reden.



OL Vrouw Tenhemelopneming

Wanneer je per auto of fiets dwars door Helmond rijdt en zo de Zuid-Willemsvaart kruist over de Traverse, kun je deze kerk niet missen. Het is de kerk met die grote koepel, vlakbij drie paalwoningen.

Deze monumentale kerk, die in 2015 haar eeuwe-feest zal vieren, is alleen al vanwege de wandschilderingen van Charles Eyck, de vele glas-in-lood ramen en de verre murail wand achter het Hoofdaltaar, zeker de moeite van het bekijken waard.

Openstelling

Ieder jaar is van mei t/m oktober de kerk open voor publiek alle **woensdagen en zaterdagen van 14.00 tot 16.00u.**

Rondleidingen starten telkens om 14.30u. Voor rondleidingen buiten deze tijden en voor rondleidingen speciaal voor kinderen kunt u gerust contact opnemen met het secretariaat aan de Dorpsstraat. Zie voor adres en telefoonnummer de achterzijde van de folder.



plafondschildering Doopkapel van OLVrouw Tenhemelopneming

Af en toe worden in diezelfde kerk tentoonstellingen georganiseerd. We proberen dit twee maal per jaar te doen en wel in de maanden mei en oktober. In de afgelopen jaren hebben we tentoonstellingen gehad over onder andere glas-in-lood, Rozenkransen, Joden en hun verdrukking, de heilige Damiaan.

In mei en juni 2011 vindt een **tentoonstelling** plaats over **'vermurail'** (ook geschreven als 'verre murraille') en andere glastechnieken. De openingstijden van de tentoonstellingen zijn aansluitend op de zondagse Missen en op de openstellingen van woensdag- en zaterdagmiddagen.

St. Trudo

In het voormalig kerkdorp Stiphout, vinden we de Trudokerk. Eeuwen geleden stond de parochiekerk net buiten het huidige dorp. Nu vinden we daar nog 'de Toren van Stiphout', welke in de tachtigerjaren van de vorige eeuw gerestaureerd en deels opnieuw is opgetrokken.

De huidige parochiekerk vinden we in het centrum van deze wijk. Het kerkgebouw, wat dateert uit 1884, is Rijksmonument, evenals de naastgelegen pastorie. Met haar neo-gotische bouwstijl en rijkgeïllustreerde glas-in-lood ramen is de kerk allerminst saai te noemen. Menig kind vergaapt zich tijdens de vieringen aan de voorstellingen. De vertelling over het eucharistisch wonder van Stiphout is misschien wel het mooiste te noemen.



Openstelling

De **Trudokerk is dagelijks tot 18.00u geopend** voor publiek. Helaas kunt u daarbij niet door de gehele kerk rondlopen, maar vanachter het hekwerk in de kerk kunt u nagenoeg de gehele kerk zien. Bovendien kunt u er een kaarsje opsteken bij de beeltenis van Maria.



Met ingang van de zomervakantie 2011 kunnen kinderen en iedereen die wil een **speurtocht** volgen in de Kerk van OLVrouw Tenhemelopneming. Erg leerzaam! Want gaandeweg komt de **speurder** meer te weten over de kunst in de kerk én over het Katholieke geloof.