

In dit boekje...

Paspoort: dit ben ik	
Woordje van de Bisschop	3
Info vormseldag	5
Uitleg Act1v8, met opdracht banieren	7
Evangelie: Johannes 14, 15-31	11
Over het evangelie... Hij woont in jou	14
Erop uit	17
Gewoontjes...	18
Zet de wereld op zijn kop!	23
Groeien?	24
Overal op aarde - Heiligen – voorbeelden van mensen die er op uit zijn getrokken	26
Ik heb mijn Vormsel gedaan, en nu?	34

Bisdom van 's-Hertogenbosch
Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch
T 073-6125488 F 073-6136850
I www.bisdomdenbosch.nl



Naam:	
Leeftijd:	
Woonplaats:	
Hobby's:	
Reizen:	
Favoriete film:	
Muziek:	
Het grappigste wat ik pas beleefd heb:	
Ik doe mijn Vormsel omdat:	

NLD - ACT1V8 - BISDBPOF - 09042011

Plaats en datum van afgifte:

's-Hertogenbosch, 9-3-2011

Parochiestempel:



Colofon

Maart 2011

Uitgave

Dit boekje is een uitgave van de dienst Jeugd en Jongeren van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.

Vormgeving en druk

BibloVanGerwen, 's-Hertogenbosch



Beste Vormelingen,

Van harte nodig ik jullie uit voor de Power of Fire. Een bijzondere dag speciaal voor jou en alle andere tieners, die binnenkort het Heilig Vormsel mogen ontvangen. Door de heilige Geest blijft God heel dicht bij jou. Dit is een belangrijke stap in je geloof en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wij willen jullie helpen om samen op weg te gaan. Samen met elkaar en met God.

Het thema van deze dag is 'Act1v8' dat komt van Acts 1:8. In het Nederlands zeggen we Handelingen 1, vers 8. Het boek Handelingen kun je vinden in de Bijbel. Paulus schrijft hier dat wij door de kracht van de heilige Geest van Jezus kunnen getuigen. Daar weet Paulus alles van. Hij vervolgde Christenen totdat Jezus Christus hem persoonlijk riep. Paulus nam de uitdaging aan om van Jezus Christus te getuigen. In de kracht van de heilige Geest, zei hij ja! Dat is pas echt stoer!

God nodigt jullie ook uit om 'ja' te zeggen en van nu af aan te getuigen van jullie geloof in Jezus Christus! Dat is de diepere betekenis van het Vormsel: getuigen van God. Misschien denk je dat je dit niet kan of lijkt het je te moeilijk en weet je niet hoe je dit kunt doen. God heeft jou uitgekozen, Hij gelooft in jou. Je staat er niet alleen voor! God helpt altijd door de heilige Geest die jullie mogen ontvangen bij het Vormsel.

Mgr. A. Hurkmans
Bisschop van 's-Hertogenbosch



Info vormseldag

- Wat:** De Power of Fire! Vormseldag 2011
- Wie:** Alle tieners uit het bisdom van 's-Hertogenbosch die in het schooljaar 2010-2011 het Vormsel ontvangen, samen met hun begeleiders.
- Waar:** Om 10:00 uur in de Sint-Janskathedraal en daarna in de tent achter het Sint Janslyceum in Den Bosch.
- Wanneer:** Zaterdag 9 april 2011
- Meebrengen:** De banier die je samen met je groep maakt.
Een lunchpakket
Veel goede zin en vrolijkheid
- Kosten:** € 5,- p.p.
- Opgave:** Vóór 1 maart 2011

Voor extra informatie en inschrijfformulieren:

Afdeling jeugd en jongeren

Postbus 1070

5200 BC 's-Hertogenbosch

073-6125488

jongeren@bisdomdenbosch.nl

www.bisdomdenbosch.nl



Act1v8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie de kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.

Handelingen 1: 8

Jullie kunnen door de heilige Geest aan de mensen om jullie heen laten zien dat Jezus leeft. Je kunt van Hem getuigen in Den Bosch, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, en... tot het uiteinde van de aarde. Overal dus!

Wie? Jij

Wat? Van Jezus getuigen

Waar? hier en overal op aarde

Wanneer? Nu

Waarom? Voor Jezus

Hoe? Door de kracht van de heilige Geest



Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindelijk.

Moeder Teresa:



Banieren

Wij trekken er meteen op uit in Den Bosch! Als we vanuit de Sint-Jan vertrekken door de stad naar de feesttent willen we het winkelende publiek tonen waar we voor staan en dat we niet bang zijn hiervoor uit te komen. Dit doen we door middel van een optocht met fakkels en banieren.

Maak met je groep een kleurrijk banier en neem die mee naar de vormseldag. Neem bijvoorbeeld ons thema: 'Act1v8', overleg en maak een ontwerp en voer dit uit in diverse materialen. Of bespreek een thema uit je eigen voorbereiding en maak aan de hand daarvan een banier. Zorg dat de mensen kunnen zien waarvoor we door de straten lopen.

De voorschriften:

Afmetingen van het doek zijn 80 x 120 cm.

Kleur en materialen bepaal je zelf

Werk de zijkanten af met een latje.

Tijdens de optocht lopen er juryleden rond die de mooiste banier zullen uitkiezen. Hiermee kan jouw groep een prijs winnen.

Belangrijk zijn:

Uitstraling

Afwerking

Gekozen thema/inhoud

Alles kan ik aan, dankzij hem die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:13



Evangelie

De wereld rondtrekken om te getuigen van Jezus, daar weet de apostel Johannes alles vanaf. Hij werd door Jezus uitgekozen om zijn leerling te zijn en Johannes bleef Hem trouw. Hij heeft vele wonderen mogen zien en beleven, Hij heeft de preken van Jezus gehoord. Johannes was als enige apostel erbij toen Jezus stierf aan het kruis en samen met de anderen beleefde hij dat Jezus verrezen was.

Johannes had zoveel gezien, gehoord en beleefd dat wilde hij niet allemaal voor zichzelf houden. Door de kracht van de heilige Geest lukte het Johannes om een heleboel mensen over Jezus te vertellen. Eerst bleef hij in Jeruzalem, maar later trok hij naar Efese in het huidige Turkije.

Johannes kon ook goed schrijven en heeft veel opgeschreven over wat Jezus heeft gedaan. Maar niet alles... want als Johannes alles op zou schrijven, alles wat Jezus deed, dan zou de wereld te klein zijn voor de stapels boeken die je dan nodig hebt!

Johannes 14: 15-31

Jezus zegt: 'Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de De wereld kan hem niet ontvangen, want ze

ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me

liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de is groter dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'

U can do it 2

Er zijn wat vlekken gekomen op de tekst hierboven. Zoek in je Bijbel het evangelie op. Je kunt het vinden in het begin van het nieuwe testament. De apostel Johannes is de vierde evangelist. Zo kun je de woorden onder de vlekken vinden en hieronder invullen.

Hij woont in jou!

Jezus vertelt dat God bij jou woont. Maar wie is God nou eigenlijk precies?

Hm, wie is God? Dat is een lastige vraag. Daar kun je haast geen antwoord opgeven. Het is net alsof je probeert de hele zee in een klein waterflesje te stoppen. We kunnen God wel proberen te omschrijven, maar dat zal met onze woorden nooit voldoende zijn.

Toch geeft God zelf al een kort antwoord op deze vraag. God zegt: 'Ik ben die er is.'

Gelukkig kunnen we God steeds beter leren kennen en in de Bijbel lezen we ook over een aantal eigenschappen van God.

God is... liefde

De apostel Johannes zegt 'God is liefde'. Hij noemt zichzelf ook wel de leerling waar Jezus zoveel van houdt. Dat betekent niet dat Jezus meer van Johannes hield. Voor Johannes is de liefde van God zo belangrijk dat hij het op die manier benadrukt. Liefde is niet alleen maar een gevoel met kriebels in je buik. Liefde is veel meer dan een gevoel. Wil je meer over liefde lezen...kijk dan snel in de Bijbel bij 1 Korintiërs 13. Dat is de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13.



God is ...heilig

Als we zeggen dat God heilig is, zeggen wij dat God geheel anders is, verschillend van ons. Als we 3 keer zingen 'Heilig, Heilig, Heilig' betekent dat, dat God volmaakt anders is en dat er niemand is waarmee Hij vergeleken kan worden.

God is... eeuwig

Wij hebben allemaal een begin. Alles wat bestaat is op een bepaalde dag begonnen. Alles – behalve God. Hij was er altijd al en zal er ook altijd zijn. God was er voordat het heelal geschapen is en nog voor er engelen waren. God bestaat buiten de tijd om. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Voor ons is het zo gewoon dat alles een begin en een eind heeft.

God is ...almachtig

God is oneindig en heeft oneindige macht. Dit is een ander soort macht dan die wij mensen kennen. God is almachtig in de zin dat Hij alles ten goede kan keren.

God is ...alwetend

God kent ons helemaal van binnen en van buiten. Hij kent onze gedachten, Hij doorgrondt ze. Hij weet wat we tegen Hem willen zeggen, nog voordat we het hebben uitgesproken. Hij kent onze verlangens en onze zorgen. God weet alles. Jij bent zo belangrijk voor Hem dat Hij elk klein detail van je weet...van al die 9 miljard mensen hier op aarde.

God is ...eerlijk en rechtvaardig

Rechtvaardig betekent dat God je wil helpen om goed te zijn. Soms denken we zelf goed te weten wat goed is en slecht. God is als enige volkomen goed. Hij helpt je je sterke punten te versterken en je zwakke punten te verzwakken.

Erop uit...

In het thema dit jaar lezen we dat we erop uit mogen trekken om getuigen te zijn van Jezus Christus door de kracht van de heilige Geest. Tegelijkertijd hebben we gelezen dat God in ons woont. Denk daar maar eens goed over na. God woont in jou. De grote, almachtige, alwetende, liefdevolle, heilige, eerlijke, eeuwige God woont in jou!

Je hoeft niet meteen een hele wereldreis te maken om te getuigen van Jezus. Je kunt het gewoon al proberen bij jou in de buurt, bij jou op school, etc. Soms is dat wel lastig en lijkt het misschien of je tegen de stroom in moet zwemmen. Misschien schaam je, je wel of vind je het eng. Op al die momenten sta je er niet alleen voor. God is bij je. En als jij denkt: 'nee dit kan ik niet' of 'oh nee, dat durf ik niet' denk dan maar eens aan wie er in jou woont. Zou God het kunnen? Zou God het durven?

Woont God in jou? Jij kunt alles aan, dankzij God die jou kracht geeft!

Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen. *Dietrich Bonhoeffer:*



Gewoontjes...

Het klinkt nogal avontuurlijk erop uit trekken om van Jezus te getuigen. Heb je het gevoel dat zoiets niet voor je is weggelegd? Dat je misschien wel te 'gewoontjes' bent? Denk dan maar eens aan de mensen in de Bijbel die God heeft uitgekozen voor de bijzondere plannen die Hij had. Dat waren geen superhelden en ook geen mensen met uitzonderlijke krachten. Het waren mensen zoals jij en ik. Neem nou de apostelen. Dat waren twaalf hele gewone mannen die door God op een hele ongewone manier werden gebruikt.

Ze leefden heel dichtbij Jezus en hebben veel van zijn wonderen gezien en Hem horen vertellen. Na de dood van Jezus en de verrijzenis leefden de apostelen nog 40 dagen in de aanwezigheid van Hem.

Jezus legde hen uit wat de betekenis was van alles wat Hij heeft gedaan. Over het einde van deze veertig dagen gaat het evangelie dat je in dit boekje hebt gelezen. Op de veertigste dag (Hemelvaart) werden de apostelen door Jezus achtergelaten, maar Hij had beloofd dat Hij de heilige Geest zou sturen die hen kracht zou geven om van Jezus te getuigen.

Tien dagen moesten de apostelen wachten. 10 dagen, dat is anderhalve week. Dat is best een lange tijd als je ergens naar uitkijkt. Jezus heeft de apostelen al voorbereid door te zeggen:

‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.’
Nou kun je in 10 dagen een hele hoop doen. Je kunt afleiding zoeken, heel hard gaan werken, afwachten. Weet je wat de apostelen deden? Zij gebruikten deze tijd om zich voor te bereiden, om te bidden. Bidden is praten met God, tijd doorbrengen met God, bij Hem zijn. Je mag hem alles zeggen wat je wil. En God wil ook met jou praten. God heeft ons beloofd dat Hij zal antwoorden en ons wonderlijke dingen bekend zal maken.

De apostelen wachtten trouw en gebruikten de tijd om dichtbij God te zijn. Om naar God toe te groeien en om plaats te maken in hun hart. Plaats maken voor de wonderlijke dingen die God bekend zou maken. Ja, dat hebben de apostelen gemerkt, want na 10 dagen was het zover...de Heilige Geest kwam over hen!

U can do it 2! - Ken jij alle apostelen?

Schrijf de juiste namen op en vind de juiste zin!

1. Hij wordt ook wel Didymus genoemd, wat 'tweeling' betekent
Lees het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 24-29
2. Wordt ook wel Nathanaël genoemd en komt in de lijst van apostelen vóór Matteüs
Lees de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 1-14
3. Hij noemt zich: de leerling waarvan Jezus hield
Lees het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 2
4. Hij werd geroepen terwijl hij aan het werk was op het schip van zijn vader Zebedeüs
Lees het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 4, vers 18-22
5. Broer van Simon Petrus
Lees het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 4, vers 18-22
6. Zijn bijnaam is rots
Lees het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 16, vers 13-20
7. De zoon van Alfeüs
Lees het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 6, vers 12-16
8. Jezus vroeg hem waar ze eten konden kopen voor de jongen kwam met 5 broden en 2 vissen
Lees het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 51-15
9. Zoon van Jakobus van Tadeüs
Lees de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 1-14
10. Werd ook wel 'ijveraar' of 'zeloot' genoemd
Lees het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 6, vers 12-16
11. Hij was een tollenaar
Lees het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 9, vers 1-17



ANTWOORD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

De apostelen zijn na de verrijzenis van Jezus nog maar met elf man, want Judas Iskariot is weggefallen. En daar moet iets aan gedaan worden. Want 12, dat staat voor de 12 stammen van Israël, voor volheid, volledigheid. In de tijd dat de apostelen zich voorbereidden op de heilige Geest kozen ze een nieuwe apostel. Zijn naam betekent 'Geschenk van God'.





Zet de wereld op zijn kop!

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest uitgestort wordt over zijn apostelen, over zijn Kerk. Als je in de Bijbel leest, zie je wat er toen gebeurde: angstige mensen werden plotsklaps vurige verkondigers van hun geloof: Jezus leeft en Hij is nog altijd bij ons! En dit kleine groepje mensen heeft de wereld in vuur en vlam gezet!

Jij wordt binnenkort ook gevormd en dan zal ook jij de heilige Geest ontvangen.

De heilige Geest behoedt ons ervoor om watjes te worden als Christenen. Hij geeft ons troost en kracht in ons dagelijks leven, op school, thuis, bij het sporten.

De heilige Geest helpt ons ook om op een goede manier te leven, zoals Jezus het ons heeft voorgehouden. Daarom noemt de kerk de heilige Geest ook de 'Trooster en Helper'! Kom op, zet de wereld op zijn kop. Trek er op uit en laat de mensen zien dat Jezus leeft!



Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindelijk. Moeder Teresa:

Groeien?

Is het je al eens opgevallen dat alles wat leeft op deze aarde groeit of is gegroeid? Heb je ooit een volwassen man geboren zien worden? of een boom gezien die niet uit een zaadje is gegroeid? Heb je ooit een vlinder gezien die daarvoor geen rups was? Alles groeit en begint klein. Denk maar aan jezelf. Jij bent als baby'tje op de wereld gekomen. Je hebt de heilige Geest leren kennen bij je Doopsel.

Daarna groeide je verder, je leerde Jezus beter kennen, en leerde meer over het geloof en je hebt stappen gezet in je geloof. Nu ben je al zo ver dat je als tiener het heilig Vormsel mag ontvangen. De heilige Geest komt over je. Je mag de Heilige Geest ook steeds meer laten groeien in jou, steeds groter laten worden en ruimte geven.

Als je een boom laat groeien en hem water en zonlicht geeft dan zie je op een gegeven moment vruchten komen. Als je de heilige Geest laat groeien binnen in jou, kunnen de mensen om jou heen dat merken. We noemen dit de vruchten van de heilige Geest.

Weet jij wat deze vruchten zijn?

efidel _____
flehibezerseng _____
grevud _____
gedoeihd _____
loefgo _____
dlekjeivirnidhe _____
dreev _____
machtzeidigohed _____
gluded _____

Je kunt het nalezen in de brief van de Apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22-23!

Vruchten Sudoku



U can do it z!

Probeer dit huisje te tekenen zonder je pen van het papier te halen!



Overal op aarde...



Europa:

Franciscus van Assisi

Hallo, ik ben Francesco. In het Nederlands zeg je 'Franciscus'. Eigenlijk heet ik 'Giovanni Bernadone' maar mijn vader heeft mijn naam veranderd in Franciscus. Dat betekent 'fransman'. Mijn ouders waren rijk en daarom had ik een goed verzorgd leven als kind. Ik droomde er van om ridder te worden, maar op een keer werd ik tijdens een veldslag gevangen genomen. Ik werd toen heel ziek en leerde in die tijd Jezus kennen. Mijn leven heb ik totaal veranderd. Ik gaf mijn geld weg en repareerde

een kerkje. Ik hielp de armen en de melaatsen. Mijn vader dacht dat ik gek geworden was. Op een gegeven moment wist ik dat ik mijn familie moest verlaten om Jezus te kunnen blijven volgen. Dat was niet makkelijk, maar Jezus bleef altijd bij me en gaf me kracht. Ik leefde alleen in armoede in de natuur. Al snel kwamen meer jonge mannen die ook zo arm wilden leven, helemaal voor God. Zo begon de Franciscaanse beweging, die zoals je merkt naar mij is vernoemd. Tijdens mijn preken kwamen niet alleen mensen, maar ook dieren. Ook heb ik een kerststal gebouwd met echte dieren, om de mensen te helpen dichterbij Jezus te komen en meer te bidden. Twee jaar na mijn dood werd ik heilig verklaard. Dat is heel vroeg. Normaal duurt zoiets heel lang. Er werd een grote kerk boven mijn graf gebouwd. In 1929, dus ruim zevenhonderd jaar later, werd mijn feestdag ook Werelddierendag.

Afrika:

Carolus Lwanga

De koning Mwanga zal ik niet snel vergeten. Hij was niet blij met de Christenen in zijn gebied.

De koning vond dat hij met



zijn dienaren kon doen wat hij wilde, maar de Christenen zeiden dat hij de jongens niet mocht misbruiken. Bovendien was de koning bang dat de Christenen spionnen zouden zijn voor de Europeanen. De vervolgingen tegen de Christenen waren al een tijdje bezig toen ik (Karel) me liet dopen. Ik was de leider van de dienaren aan het hof van koning Mwanga en kon goed opschieten met de jonge dienaren. Ik vertelde ze dat de koning niet zomaar alles met ze mag doen. De koning werd daar woest over en liet mij doodslaan. De dienaren, jongens van rond de 16 jaar, vroeg hij een stap naar voren te doen als ze Christen waren. Een hele rij dappere jongens deed dat. Zij werden levend verbrand.

Australië:

Mary MacKillop

In 2010 werd ik heilig verklaard. Mijn naam is Mary MacKillop. Ik ben de eerste heilige van Australië.

Ik kom uit een groot gezin en had zeven broertjes en zusjes. Ikzelf was de oudste. Toen ik volwassen werd, stond ik als leerkracht voor de klas.



Later richtte ik samen met een pater de congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef van het Heilig Hart op als eerste Australische orde.

Ik wilde net als Jezus de armen helpen en ontfermde me over arme kinderen. Kinderen die leefden in afgelegen gebieden. Ook boden wij opvang aan wezen, oude mensen, ex-prostituees en ex-gevangenen.

Azië:

Moeder Teresa

Ik heet Agnes Gonxha Bojaxhiu, maar ik ben beter bekend als moeder Teresa. Toen ik twaalf jaar was, dacht ik steeds vaker na over de boekjes die ik las en waarin werd verteld hoe zusters in India werkten en de mensen daar hielpen en over God



vertelden. 'Zou ik dat ook kunnen gaan doen? Hoe weet je nou, of God je daartoe roept?' Ik kwam er niet uit en vroeg het aan een priester die ik goed kende. Hij zei: "Als je je echt gelukkig voelt bij de gedachte dat God je misschien roept om Hem te dienen, Hem en de mensen

die hulp nodig hebben, dan is dat het bewijs dat je een roeping hebt.” En zo vertrok ik toen ik 18 was naar Ierland. Mijn naam als zuster werd Zuster Teresa.

In 1929 kwam ik in India aan. Na een lange tijd werken besloot ik de moeilijke stap te nemen uit het klooster weg te gaan. Ik wilde voor de armen werken. “God houdt van jullie” vertelde ik aan iedereen. Ik werkte hard om de mensen te helpen. Ik waste ze, begon een hospitaaltje, een schooltje voor straatkinderen... en er kwamen ook jonge meisjes die wilden helpen! Maar het was zwaar en vies werk! En toch wilden ze komen, want God helpt immers. De meisjes beloofden niets, echt niets voor zichzelf te houden en de allerarmsten van de wereld te gaan helpen.

In 1979 kreeg ik de Nobelprijs voor de vrede. Ik hield overal toespraken en mensen kwamen van ver om naar mij te luisteren. De mensen vonden dat ik zoveel liefde uitstraalde!

Zuid-Amerika:

Peerke Donders

Zo, nu even een echte Hollander aan het woord. Hallo, ik heet Peerke Donders en kom uit Tilburg. Daar bleef ik niet mijn hele leven. Ik wilde als kleine jongen al erg graag priester worden. Dat was wel lastig, want ik moest mijn vader helpen en kon daardoor niet leren, maar ik bleef volhouden en toen ik 22 was mocht ik naar het Seminarie.



Ik moest erg goed mijn best doen, want leren vond ik moeilijk. Maar na hard doorwerken en doorzetten werd ik uiteindelijk priester! Ik hoorde dat de bisschop van Suriname om hulp vroeg. Zo verliet ik Nederland en kwam ik in Suriname terecht. Ik werkte in het oerwoud. Met een boot ging ik over de rivier van dorp naar dorp.

Ik werd beroemd door het werk wat ik deed in de melaatsenkolonie. Deze mensen waren heel ziek, en de ziekte zorgde ervoor dat ze vreselijk verminkt waren. Niet veel mensen wilden daar helpen, omdat je dan de ziekte zelf ook kon krijgen. Er waren toen nog geen medicijnen voor die ziekte, dus de mensen werden afgezonderd, ver weg. Ik zorgde voor hen, luisterde naar de mensen en legde hen uit dat verkeerde dingen doen veel erger is dan melaatsheid.

Op mijn oude dag werd ik pater en trad in bij de Redemptoristen. Eigenlijk veranderde er voor mij niet veel. Ik had altijd al zo geleefd.

Noord-Amerika:

Kateri Tekakwitha



Hi, ik ben Tekakwitha, de lelie van de Mohawks. Vier jaar oud was ik, een klein Indiaans meisje in wat nu Canada heet, toen mijn ouders aan de pokken stierven. Ikzelf had ook de pokken. Dat is een vreselijke ziekte. Ik overleefde het

gelukkig, maar zat wel onder de littekens. Ik kon niet goed zien en mijn gezicht was lelijk. Vanaf die dag moest ik bij een oom wonen. Op een dag kwamen er paters in de buurt die over Jezus vertelden. Ik wilde er steeds meer over horen, maar mijn oom vond dat geen goed idee en maakte het mij erg moeilijk. Toch bleef ik volhouden. Toen ik 20 was liet ik me met Pasen dopen. Mijn doopnaam werd Kateri. Helaas werd mijn oom heel boos. Hij wilde me uithuwelijken, maar dat wilde ik helemaal niet! Ik

wilde helemaal voor Jezus leven. Dus vluchtte ik voor mijn oom. Ik legde een afstand af van wel zeshonderd kilometer, peddelend over rivieren en rennend door de bossen.

Zo kwam ik aan bij de missiepost van de Jezuïetenpaters. Daar mocht ik mijn Eerste Communie doen. Oh, ik was zo gelukkig. Mijn leven duurde niet zo lang meer. Ik stierf al op 24-jarige leeftijd. Mijn laatste woorden waren: "Jezus, ik houd van U." De paters en de anderen die erbij waren toen ik stierf schrokken wel! Want mijn gezicht veranderde! Een kwartier na mijn dood was mijn gezicht weer helemaal gaaf en heel erg mooi. Alle littekens van de pokken waren verdwenen. Van heinde en verre kwamen mensen om bij mijn lichaam te bidden en er gebeurden heel veel wonderen.



Ik heb mijn vormsel gedaan, en nu?

Tiengroepen:

Wil je samen met andere tieners die ook het Vormsel doen of al hebben gedaan, gezellig bij elkaar komen? Om leuke dingen te doen en verder te gaan met alles dat je tijdens de vormselvoorbereiding hebt mee gekregen? Informeer dan eens bij je begeleider of bij de pastoor van je parochie of er een tiengroep is bij jou in de buurt! Wie weet: als deze er nog niet is, kan er wel iets voor jullie worden opgezet!

Internet:

www.waaromjesusvoorjou.nl
www.jongkatholiek.nl
www.teenertime.nl

Bijbel:

Jezus wacht op jou, om met jou te praten. Door zijn Woord wil Hij met je praten. Ben jij er klaar voor? Elke dag kun je wat lezen. Op www.dagelijksevangeliel.nl vind je het evangelie van de dag. Ook kun je een Bijbellesrooster bestellen via:
http://www.kommel.nl/nl/form_aanvraag.html
Er zijn verschillende Bijbels. Zo heb je bijvoorbeeld de Groot Nieuws Bijbel, die goed te lezen is en er is ook een Bijbel in strip.

Bijbel lezen, hoe doe je dat?

Bidden - Voor je in de Bijbel gaat lezen, kun je eerst gewoon met God praten. Vertel Hem waar je mee zit en vraag God om je te helpen de lezing te begrijpen.

Bijbel lezen – op een Bijbelleesrooster kun je precies zien wat je die dag kunt lezen. Voor in de Bijbel is een overzicht van de boeken, zodat je makkelijk de lezing kunt vinden.

Nadenken – Denk na over wat je hebt gelezen. Wat betekent de tekst voor jou? Wat voor belofte geeft God? Wat vraagt Hij van je? Welke waarschuwing geeft Hij?

Onthouden – Nu is het belangrijk dat je iets uit de tekst kiest wat je wilt onthouden. Je kunt bijvoorbeeld een Bijbelvers uit je hoofd leren.

Bidden – Tot slot kun je weer even de tijd nemen om met God te praten. Je kunt God antwoorden op wat je net hebt gelezen.

Steek je handen uit de mouwen: doe mee met diaconaction

DiaconAction is een jaarlijkse activiteit waarbij jongeren zich gezamenlijk inzetten voor hun omgeving. Verspreid over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren een eigen activiteit die ze in een weekend als groep samen uitvoeren.

<http://www.jongkatholiek.nl/diaconaction/>

KISI – God 's singing kids

Dit zijn kinderen en tieners uit heel Nederland die met zang, dans en goed acteerwerk musicals met een christelijke boodschap in Nederland en België opvoeren.

De groep komt regelmatig bij elkaar om te oefenen, meer over Jezus te leren, het geloof met elkaar te delen en om een hoop gezelligheid met elkaar te hebben. Zou jij ook graag mee willen doen? Neem dan een kijkje op www.kisi.nl en stuur een e-mail naar: info@kisi.nl

Tienerkampen:

**Broeders van Sint Jan*

- Ardennenkamp (m/v) 9 t/m 13 jaar: 2-7 mei 2011
- Survivalkamp voor jongens 12 t/m 16 jaar: 2-5 juni 2011
- Zeilkamp op de Waddenzee (m/v) 14 t/m 17 jaar: 2-6 mei 2011

www.stjan.org

**LifeTeen*

- Zomerkamp (m/v) 13 t/m 19 jaar: zomer 2011

www.lifeteen.nl

**4U: Vakantieconferentie Celebrate*

- jongens en meisjes 12 t/m 18 jaar: 22-29 juli 2011 in Stadskanaal (Gr)

www.celebratefestival.nl

**Tienenweekends Gemeenschap Emmanuel*

- 4 x per jaar organiseert de Gemeenschap Emmanuel een weekend voor tieners van 12 tot 16 jaar.

www.emmanuelnederland.nl

**Teens 4 Unity: Focolarebeweging*

- De tienergroep van de Focolarebeweging organiseert door het jaar

heen verschillende activiteiten.

www.teens4unity.nl