

## Routebeschrijving

### Trein

Vanaf Station Oss is het ongeveer 10 à 15 minuten lopen naar de H. Willibrorduskerk ('Grote Kerk'), Begijnenstraat 1 en 10 minuten lopen naar de vergaderlocatie, City Hotel, Raadhuislaan 43.

### Auto

Er is parkeergelegenheid achter het City Hotel, Raadhuislaan 43. Op de website van het hotel ([www.cityhotel.nl](http://www.cityhotel.nl)) staat een routebeschrijving.



Vereniging voor Latijnse Liturgie  
Standaardmolen 8  
NL - 2406 JK Alphen aan den Rijn

tel.: +31 (0)172 495505  
e-mail: [secretariaat@latijnseliturgie.nl](mailto:secretariaat@latijnseliturgie.nl)  
website: [www.latijnseliturgie.nl](http://www.latijnseliturgie.nl)

foto voorzijde: Elke Hesselink

# Latijnse Liturgie



UITNODIGING  
ALGEMENE  
LEDENDAG

Zaterdag 19 maart 2011

## De Grote Kerk van Oss

Het eerste document dat betrekking heeft op de katholieke gemeenschap van Oss is de oorkonde van paus Alexander II van 6 mei 1069. Hierin wordt de abdij van Echternach in Luxemburg bevestigd in haar gezag over de kerk van Oss. Vandaar waarschijnlijk is St. Willibrord de oude stadspatroon van Oss. Tot aan de hervorming benoemde Echternach de pastoors in Oss. Ook de vorige middeleeuwse kerk uit rond 1400 had St. Willibrord als patroon.

De Tachtigjarige Oorlog ging niet ongemerkt aan Oss voorbij. In 1573 vielen Staatse troepen de stad en de kerk binnen en vermoordden de pastoor die aan het biechthoren was. Men kon hen naderhand met behulp van dorpeelingen uit de omgeving verdrijven. De machtsovername was definitief na de inname van Den Bosch door Frederik Hendrik in 1629. In 1635 werd de kerk definitief in bezit genomen door de protestanten. Dankzij hun trouwe pastoors bleven de Ossenaars zelf immuun voor het protestantisme. In 1800 werd, onder Franse invloed, de kerk weer teruggegeven aan de katholieken. Vanwege een groeiend aantal gelovigen werd de kerk in het midden van de 19de eeuw te klein en maakte men plannen voor nieuwbouw op dezelfde plaats. In 1856 werd het oude gebouw gesloopt.

Architect Hendrik den Tulder kreeg de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Hij deed dat in neogotische stijl. Wat de buitenkant betreft liet hij zich inspireren door de Engelse gotiek. Vandaar dat er geen spits op de Osse toren staat. Van binnen liet hij zich inspireren, met name ook wat de pilaren betreft, door de St.-Janskathedraal in Den Bosch. De neogotische ramen in de St.-Jan zijn overigens van dezelfde maker als in de Osse kerk. Datzelfde geldt ook voor de ruime en rijke neogotische aankleding van beelden, biechtstoelen en altaren. De Beeldenstorm in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is niet helemaal aan de kerk voorbijgegaan. Alle muren, ook de beelden en de kruisweg, werden wit/grijs geschilderd. Vrij kort daarna is de polychromie gelukkig weer teruggebracht. De prachtige eikenhouten banken met deurtjes werden verkocht en vervangen door moderne banken met een stalen frame. Een latere pastoor heeft in de jaren tachtig deze banken vervangen door de huidige die afkomstig zijn uit de Amsterdamse kerk De Duif. Nog onlangs zijn de banken in de zijbeuken verworven. Zij komen uit de Martinuskerk in Voorburg.

De kerk werd geconsacreerd op maandag 23 mei 1859 door mgr. Deppen, bisschop-coadjutor van mgr. Zwijsen. De kerk kreeg niet tot patroon de H. Willibrord, maar Maria Onbevlekt Ontvangen. Deze naamsverandering hangt samen met de dogmaverklaring van 1854 en daaropvolgende verschijningen in Lourdes die het dogma bevestigden. Lange tijd was Oss de grootste parochie van het bisdom Den Bosch. Pas in de twintiger jaren van de 20ste eeuw kwamen er nieuwe parochies in Oss en later nog meer in de jaren vijftig en zestig. Na de komst van de andere kerken heet de oude kerk in de volksmond algemeen 'de Grote Kerk'.

Momenteel zijn er drie voormalige parochies rond de Grote Kerk gefuseerd. Deze nieuwe parochie heet opnieuw H. Willibrordus, maar de kerk blijft toegewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen.

**Priesters die wensen te concelebreren wordt verzocht zich vóór 17 maart 2011 telefonisch, per e-mail of schriftelijk te melden bij de secretaris, tel.: +31 (0)172 495505, e-mail: secretariaat@latijnseliturgie.nl, Standaardmolen 8, NL - 2406 JK Alphen aan den Rijn**

## Programma

10.30 uur Volledig Latijnse H. Mis in de H. Willibrorduskerk ('Grote Kerk'), Begijnenstraat 1 te Oss.

De ledendag heeft, na de Eucharistieviering, een besloten karakter. Uitsluitend leden van de Vereniging hebben (aan de hand van de ledenlijst) toegang tot de lunch, voordracht en vergadering.

12.00 uur Lunch (waarna voordracht en vergadering) in het City Hotel, Raadhuislaan 43 te Oss.

13.00 uur Opening door de voorzitter, gevolgd door een voordracht door Raymond Leo kardinaal Burke, prefect van de Apostolische Signatuur, onder de titel

**'Beauty in the Sacred Liturgy According to the Teaching of Pope Benedict XIV'**  
(Schoonheid in de heilige liturgie volgens de leer van paus Benedictus XIV)

Na de voordracht is er gelegenheid om vragen te stellen.

14.00 uur Pauze

14.30 uur Algemene ledenvergadering  
1) Notulen van de algemene ledendag d.d. 25 september 2010 te Hengelo  
2) Ingekomen stukken en mededelingen  
3) Jaarverslag door de secretaris a.i.  
4) Financieel overzicht door de penningmeester, alsmede verslag van de kascommissie  
5) Verkiezing nieuw lid van de kascommissie  
6) Wat verder ter tafel komt

16.00 uur Vespers in de 'Grote Kerk'  
De gezangen worden verzorgd door de Schola van de Grote Kerk o.l.v. Wilmy van den Berg

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op de ledendag.

Met vriendelijke groet,  
namens het algemeen bestuur,

J.L.W.M. Zuidwijk, voorzitter  
A.G.L. Dols, secretaris a.i. en penningmeester