

De vasten is  
een uitgelezen tijd om halt te houden,  
om het dwingende ritme  
van het leven te breken,

een uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan  
naar zin en betekenis van ons bezig zijn.

een uitgelezen tijd om weer zicht te krijgen  
op de weg die wij te gaan hebben,  
stap voor stap, met velen samen.

een uitgelezen tijd om echt te leven,  
misschien ook te her-leven naar Pasen toe.

Naar Carlos Desoete

## PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

### DATUM

Zaterdag 5 maart 2011

Onthaal vanaf 9.30 uur  
Aanvang om 10.00 uur  
Eucharistie om 16.00 uur  
Sluiting om 17.00 uur

Picknick mee te brengen  
Koffie en soep ter plaatse

### PLAATS

Bezinningscentrum 'Zellaer'  
Zellaerdreef 1  
2820 Bonheiden  
Tel. 015 / 55.14.45

### INSCHRIJVING

Mevr. Nic Slaus  
Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A / 0102  
B-3001 Heverlee  
Tel: 016 / 65 28 75  
E-mail: nic.slaus@skynet.be  
Schriftelijk inschrijven

### DEELNAME IN DE KOSTEN

Vrije bijdrage

**Laat u raken  
door God  
die ieder ogenblik  
nieuw is**



Montfortaanse  
Vormings- en Ontmoetingsdag

op zaterdag 5 maart 2011

te Bonheiden

## MVOD

Wij bieden tweemaal per jaar een **vormings- en ontmoetingsdag** aan onder de naam: MVOD, Montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag.

## DOELSTELLING

Samenkomen om te groeien in geloof, met Montfort als gids, door vorming, onderricht, ontmoeting en gebed.



**Wiel Logister** is geboren in 1938 te Nieuwenhagen. Tot eind 2003 was hij hoogleraar theologie aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Vandaag is hij assistent in de Montfortparochie in Tilburg. Vanaf eind 2002 is hij provinciaal overste van de Nederlandse montfortanen.

Van hem verschenen eerder bij Uitgeverij Averbode: *Na de dood; Maria een uitdaging; Dante en Contouren van God.*

## PROGRAMMA

Onderricht

Gebed

Ontmoeting

Eucharistie

Onderrichten  
o.l.v. pater Wiel Logister, smm  
provinciaal overste  
van de Nederlandse montfortanen



God laat zich niet in woorden vangen...



## DAGTHEMA

Als je God zoekt of door God wordt geraakt, breekt Hij alle begrippen open. We noemen God niet voor niets de Levende.

Op het moment dat je God probeert te vatten in woorden is Hij al weer verder. De Levende is aldoor in beweging.

Zoals Schillebeeckx stelde:  
God is ieder ogenblik nieuw.