



KERST-BOETE-BIDWEG TE VOET NAAR

BANNEUX

Wij bidden tot Maria voor de leiding van de kerk om moed, wijsheid en kracht om de huidige problemen te boven te komen

De jaarlijkse voettocht naar Banneux vertrekt op vrijdag 24 december 2010

0 km	Valkenburg	8.30 uur:	H. Mis in de H.H. Nicolaas en Barbara kerk
0 km	Valkenburg	9.00 uur:	Reiszegen en vertrek vanuit de kerk
3 km	Sibbe	9.45 uur:	Kruispunt Groenstraat / Kruisstraat
6 km	Margraten	10.15 uur:	Rijksweg
10 km	Reijmerstok	11.00 uur:	Provincialeweg
13 km	Hoogcruts	11.30 uur:	Kruispunt (bushalte)
16 km	De Plank	12.00 uur:	Grensovergang
22 km	Aubel	13.30 uur:	Markt
30 km	Charneux	15.00 uur:	Centrum
33 km	Battice	16.00 uur:	Markt
45 km	Pepinster	18.30 uur:	Spoorbrug
51 km	Banneux	20.00 uur:	Aankomst

De plechtige Kerstnachtviering vindt plaats om - **21.00 uur** - in de grote kerk achter de Esplanade
Biechtgelegenheid van 20.00 - 20.45 uur

- de bedevaart gaat onder alle weersomstandigheden door
- doelmatige, reflecterende kleding en schoeisel is vereist
- i.v.m. het lopen in het donker is een zaklamp aanbevolen
- direct na de Kerstnachtviering vertrekken, om ongeveer 22.30 uur, bussen terug richting Valkenburg, Maastricht en Heerlen.
Reserveren voor de bus is noodzakelijk en wel tot uiterlijk 22 december.

Voor alle inlichtingen, reservering voor de bus en contactpersoon tijdens de tocht:
Mw. R. Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4, 6301 LC Valkenburg, tel. 043-6015447