

De leden van de Vredeswacht

De Franciscaanse Vredeswacht bestaat uit een groep mensen met verschillende achtergronden, zowel qua religie als sociaal. Ook zijn ze uit alle leeftijds-categorieën. Ze voelen zich echter allen op eigen wijze verbonden met Franciscus (en Clara) van Assisi. Vooral Franciscus' vredelievendheid en eenvoud spreken hen aan.

De leden van de werkgroep komen eens per twee maanden bij elkaar om alle zaken en waken voor te bereiden. Voor het waken bij belangrijke evenementen wordt een beroep gedaan op de "achterban".

De Vredeswacht is aangesloten bij de Franciscaanse Beweging.

Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi leefde van 1182 tot 1226 in het Italiaanse Umbrië. Als zoon van een rijke koopman groeide hij op in overvloed, maar was daar uiteindelijk niet gelukkig mee. Na een ontmoeting met een melaatse, trok hij zich het lot van de armen en uitgestotenen steeds meer aan en deed daardoor tenslotte afstand van zijn bezittingen. Voortaan leidde hij met zijn nieuwe broeders een bestaan in "blijde" armoede en predikte hij de eenvoud en de liefde tot de gehele schepping. Daaruit vloeide ook zijn vredelievendheid voort: als je je medemensen werkelijk liefhebt als broeders en zusters, wordt het onmogelijk die geweld aan te doen. Ook zag hij het hebben en willen beschermen van bezit als de voornaamste aanleiding voor conflicten en als een belemmering voor de liefde tot God en de naaste. Hij heeft zich vaak ingezet om conflicten op te lossen.

"Vrede en alle goeds"

De Vredeswacht draagt tijdens waken hessen met daarop Franciscus' vredesgroet "Vrede en alle goeds". Deze groet van de minderbroeders aan de mensen die zij ontmoeten verwijst enerzijds naar het Evangelie, waarnaar Franciscus nauwgezet leefde; anderzijds geeft hij het verlangen van zijn tijdgenoten weer naar vrede, in een door grote- en kleine oorlogen en twisten verscheurde wereld. Ook in onze tijd zien we volop conflicten in de wereld. De Vredeswachters proberen zich deze Franciscaanse houding eigen te maken, en

wensen elkaar na waken en bij andere ontmoetingen dan ook van harte "vrede en alle goeds" toe. Door deze groet brachten Franciscus en zijn broeders iets nieuws en oorspronkelijks in de wereld binnen. Op geen enkele wijze wilden ze bijdragen aan conflicten. Ze wilden zelfs niet in een woordenstrijd verwickeld raken.



Voorgeschiedenis

De Franciscaanse Vredeswacht is ontstaan in 1983, op de vooravond van de grote demonstratie tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Aanvankelijk was het een groep "echte" Franciscanen en Franciscanessen die naar Den Haag gingen om te waken en daarna mee zijn gaan lopen in de demonstratie. Later werd het een gemêleerd gezelschap uit alle hoeken van het land en de samenleving. Op 7 Maart 1984, op Aswoensdag, begon de Vredeswacht met waken in Woensdrecht, de plaats waar de kruisraketten moesten komen. Er zou tot Pasen bij het hek van de militaire basis gewaakt worden, maar het bleek moeilijk ermee te stoppen. Toen het definitieve plaatsingsbesluit anderhalf jaar werd uitgesteld, kreeg de Vredeswacht er een vaste plek: eerst in een barak, gevolgd door een sta-caravan en uiteindelijk een eengezinswoning. Op Hemelvaartsdag 1988, na de ratificatie van het INF-accord, kwam er een eind aan vier jaar waken in Woensdrecht.

Aandachtspunten

Na het verblijf in Woensdrecht is de Vredeswacht blijven bestaan, om op dezelfde manier te blijven waken en bidden voor vrede. De Vredeswacht probeert bij te dragen aan geweldloze oplossingen voor conflicten, aan het verminderen en uiteindelijk beëindigen van de wereldwijde wapenhandel en aan een mentaliteitsverandering die de vrede ten goede komt. Dit in de eigen omgeving en op grote schaal. De Vredeswacht organiseert waken op plaatsen waar dat nodig is: bijeenkomsten die openstaan voor een ieder die mee wil doen met bidden voor en zich bezinnen op vrede. De "vredeswachters" worden aangetroffen bij protesten tegen wapenbeurzen, bij vredes- of anti-racisme demonstraties en zomaar op "zichtbare" plekken in de stad. Soms zijn er concrete aanleidingen voor de waken: een uitbarsting van geweld ergens op de wereld, mensenrechten die ergens met voeten worden getreden, politieke handelingen die de vrede bedreigen, etc.

De Vredeswacht probeert met waken aandacht te vragen voor dergelijke ontwikkelingen, ongeacht of ze al wereldnieuws zijn of op de achtergrond blijven. De Vredeswacht probeert zo te werken aan een mentaliteitsverandering.

Armaments don't give security



Published by Quaker Peace & Service
Friends House, Euston Road, London NW1 01-387 3601

Waken

Ieder jaar vinden er vier wakes met een vast thema plaats. Daar tussen vinden er ook wakes plaats bij actuele gebeurtenissen.

De vaste wakes zijn:

- Januari** – “Het Internationaal Decenium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid”
April – “De ITEC wapenbeurs”
Augustus – “Herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki”
October – “Dag van de Verenigde Naties”

Deze wakes vinden plaats in Den Haag, op het Plein, van 13 tot 14 uur. Daarna volgt een nagesprek (over een bepaald thema) in de Antonius van Paduakerk vlak bij het Plein.

Samen met de Vredeswacht Amsterdam waken we op het Beursplein te Amsterdam. Elke 1^e woensdag van de maand van 13 tot 14 uur is er een wake voor ontwapening.

De aankondigingen voor de vaste en tussentijdse wakes zijn te vinden in het Franciscaans Maandblad, op onze website en/of op te vragen bij het secretariaat van de Vredeswacht.

Mensen kunnen zich opgeven voor de “waakvlamlijst”. Voor belangrijke wakes krijgt men dan een aankondiging thuis.

Ook kan men ten tijde van een wake thuis, in verbondenheid, een kaars branden.

U bent van harte uitgenodigd aan de wakes deel te nemen! Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten van de werkgroep bijwonen (data bij het secretariaat). (Geld mag geen belemmering zijn. In overleg kunnen (reis)kosten gedeclareerd worden.)

**Franciscaanse Vredeswacht,
P/a Peter & Marian,
Zalkerbos 26,
2134EM Hoofddorp.
Tel.: 023-5658469
Email: vredeswacht@hetnet.nl
Web: www.franciscaansevredeswacht.nu
Giften: Giro 3691653 t.n.v. Franciscaanse
Vredeswacht te Hoofddorp.**

Het Franciscaanse “Gebed om vrede”

**Maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
Laat mij waar haat is liefde brengen
Waar wrok is, vergeving
Waar tweedracht is, eenheid
Waar twijfel is, geloof
Waar wanhoop is, vertrouwen
Waar duisternis is, licht
Waar verdriet is, vreugde
Maak mij tot een werktuig van Uw vrede.**



Een wake van de Vredeswacht.
(Bij het Ministerie van Defensie te Den Haag)

**Gelukkig de mens
Die zijn naaste in al diens broosheid draagt
Zoals hij door hem gedragen zou willen worden,
Als hij in eenzelfde toestand zou verkeren**

(Vermaning 18 van Franciscus van Assisi)

De Franciscaanse Vredeswacht



Informatiebrochure