



Arga en Puerta La Reina



Dorpje aan de St.-Jacobsweg



#### INBEGREPEN

- Half pension vanaf avondmaal eerste dag tot en met ontbijt laatste dag;
- logies op basis van comfortabele tweepersoonskamers in 3- en 4 sterrenhotels;
- uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen avondmaal;
- alle taksen en diensten hotel-, restaurant en autocarpersoneel;
- heen- en terugreis plus alle excursies met eigen luxe viersterren touringcar met airco, bar, toilet en video of DVD;
- verzekering als autocarpassagier en Garantiefonds.

#### NIET INBEGREPEN

- Toeslag éénpersoonskamer voor zover beschikbaar;
- alle toegangsgelden;
- persoonlijke uitgaven als tafeldrank, verteer, vrijblijvende extra's enz.;
- gebeurlijk verplichte buitenlandse begeleiding;
- facultatieve toeslag annulatie en reisbijstandverzekering: **24,00 €**.

**REISDOCUMENTEN:** Identiteitskaart

**Nederlandse begeleiding**

# Het heilige jaar

# Santiago de

**Heilig jaar 2010:** Wanneer de feestdag van de heilige St. Jacob (25 juli) op een zondag valt, spreekt men van een heilig jaar in Santiago. In 2010 is dit het geval en alle pelgrims die dan door de heilige deur van de kathedraal gaan, ontvangen een volle afluat! Die heilige deur wordt slechts geopend ter gelegenheid van een heilig jaar. Deze happening ontstond in de 12de eeuw.

Alle wegen leiden naar **Santiago de Compostela**, gelegen in het noordwesten van Spanje. Dat gold voor de miljoenen pelgrims die in de Middeleeuwen vanuit heel Europa te voet naar Noord Spanje trokken langs de wijdvertakte **Jakobsweg**.

Al eeuwen lang is Santiago een trekpleister voor pelgrims. De stad is gesticht als gevolg van een legende: de ontdekking in 813 van het graf van de apostel Sint-Jacob die in 44 na Chr. onthoofd was in Palestina. Op deze plaats ontstond na verloop van tijd de stad met de kathedraal, gebouwd tussen 1066 en 1211 en die nu het middelpunt vormt van Santiago de Compostela.

De pelgrimstochten naar Santiago betekenden een enorme stimulans voor de uitwisseling van kennis tussen wetenschappers, kunstenaars en schrijvers. Santiago was in de Middeleeuwen dan ook een belangrijk economisch en cultureel middelpunt. Nu is Santiago de Compostela de hoofdstad van Galicië en één van de mooiste steden van Spanje.



Puerta La Reina

#### \*\*\* HOTELS \*\*\*\*

Tijdens de ganse reis verblijft u in zeer degelijke hotels. Overal comfortabele kamers met telefoon, TV enz. en badkamer met bad/douche en toilet. Als verblijfshotel in Santiago hebben wij voor u het **Husa Santiago Apostol** gereserveerd. 's Morgens geniet u van een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds van een driegangen diner. De volledige hotellijst wordt u bezorgd na afrekening eindsaldo.

2010

8 dagen

# Compostela



**Dag 1:** Opstapplaatsen. Via Lille, Arras en Senlis naar Parijs. Langs Orléans (lunchpauze), Tours, Poitiers, Niort naar **Saintes**. Halfpension.

**Dag 2:** Van Saintes naar Bordeaux, Bayonne, San Sebastian, Bilbao. Lunch. **Burgos** : bezoek aan de schitterende gotische kathedraal. Wandeling langs Arco de Santa Maria naar het ruitersstandbeeld van El Cid. Halfpension in **Burgos**.

**Dag 3:** Van Burgos over de pelgrimsweg langs Sahagun naar **Leon**. Bezoek: Santa Maria de Regla-kathedraal; in de San Isidore is het Panteon de los Reyes en de schatkamer Camara de Dona Sancha. Vrije tijd en lunch. Via Ponferrada, Villafranca, de pas van Pedrafita en Lugo naar **Santiago de Compostela**. Halfpension.

**Dag 4:** bezoek met plaatselijke gids aan de Cathedral op de Plaza del Obradoiro en omgeving. In de namiddag bezoek aan het museum en schatkamer van de kathedraal. Half pension in **Santiago**.

**Dag 5: 25 juli: feestdag van de heilige Jakob**, mogelijkheid tot bijwonen van H. Mis. Bezoek aan het Bedevaartmuseum; wandeling naar het Herradurapark met panorama. Vrije tijd en halfpension te **Santiago**.

**Dag 6:** Via Villalba, Mondonedo en Ribadeo langs de groene **Costa Verde**. Lunchpauze. Tussen het Cantrabisch Gebergte en Zee naar **Santillana del Mar**. Bezoek en vrije tijd in deze schattige en authentische toeristenparel. Verder naar **Torrelavega**. Halfpension.

**Dag 7:** Via Bilbao en Elbar naar Azpeitia met gigantisch **Monestario de San Ignatio de Loyola**. Bezoek heiligdom: basiliek en Santa Casa. Lunch. Langs San Sebastian, Bayonne en Bordeaux naar **Saintes**. Halfpension.

**Dag 8:** Van Saintes naar Poitiers, Orléans: lunchpauze. Verder naar Parijs, Lille en Marke: avondhalte. Afstapplaatsen.



Kathedraal van Burgos

## Santiago de Compostela

**VERTREKDATUM en PRIJS :**

Van woensdag 21 tot woensdag 28 juli 2010.

Toeslag éénpersoonskamer:

€ 179,00 (7 nachten)

**GEEN NACHTREIZEN**

**HP 670,00**

