

HOE SLECHT IS DE Symposium over de feiten en over de weergave daarvan in de media KATHOLIEKE KERK?

Programma (onder voorbehoud):

14:00 - 14:30: Ontvangst bij Van der Valk, start kinderopvang



14:30 - 15:00:

Robert Stiphout - redacteur Elsevier:

Nederlandse religieuze tolerantie:
een zelfverzonnen mythe

15:00 - 15:30: Ruimte voor vragen, pauze en discussie



15:30 - 16:00:

Prof. Dr. Alfred Driessen (Universiteit Twente):

Het Cantalamessa incident:
de moeizame relatie van de Heilige Stoel met de pers

16:00 - 16:30: Ruimte voor vragen, pauze en discussie



16:30 - 17:00:

Prof. Dr. Ir. Wim J. Witterman (Universiteit Twente):

Celibaat en kindermisbruik:
wat zeggen de getallen?

17:00 - 18:00: Ruimte voor vragen, pauze en discussie

Zaterdagmiddag 22 mei 2010, 14:00 tot 18:00 uur



Locatie:

Van der Valk Hotel
Bornsestraat 400, Hengelo



Entree: € 10,- per volwassene
(parkeren en kinderopvang gratis)

Voor inschrijving en meer informatie:

Zie de folder (ook te vinden op de website)

E-mail: symposiumkerk@gmail.com

Telefoon (Marc van Gorp): 074 - 242 51 33

bereikbaar tussen 16:00 en 21:00 uur

Website: www.symposiumkerk.tumblr.com

Een initiatief van: Twentse Studievereniging BeKa3



Robert Stiphout (1977) is sinds december 2002 redacteur van de redactie Nederland voor Elsevier. Stiphout schrijft regelmatig over geschiedenis. Zo was hij betrokken bij de productie van Elseviers speciale uitgaven over de Nederlandse geschiedenis Erfgoed en Nederland.

Tegelijkertijd werkte Stiphout als freelance journalist voor onder meer het Haarlems Dagblad. Stiphout rondde in 2000 de opleiding Journalistiek af aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, en in 2007 zijn deeltijdstudie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van zijn hand verscheen De Bloedigste Oorlog, een boek over de Korea-oorlog.



Alfred Driessen (1949): Na zijn studie natuurkunde in Keulen, Bonn en Amsterdam promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte ruim 20 jaar - de laatste 5 jaar als hoogleraar - aan de Universiteit Twente op het gebied van geïntegreerde optische microsystemen. Sinds 2008 is hij

bestuurslid van verschillende instellingen geïntereerd op vorming en educatie. Vanaf zijn studentenjaren is hij geïntereerd vraagstukken op het raakvlak van wetenschap en filosofie. Hij publiceert op het gebied van natuurkunde, technologie, en filosofie.



Wim J. Witteman (1933) studeerde werktuigbouw aan de technische universiteit Delft, en is gepromoveerd aan de Universiteit van Maryland (V.S.). Vervolgens was hij werkzaam op het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven op het gebied van lasers.

Lasers stonden eveneens centraal in zijn bijna dertigjarige hoogleraarschap aan de Universiteit Twente. Niet voor niets heette zijn afscheidsrede "dat krijg je van al dat gelaser". Hij is één van de drie oprichters van het "Contact Rooms-Katholiek" en daarvan voorzitter geweest tot in 1996.

Een initiatief van:
Twentse Studievereniging BeKa3

Locatie:

Van der Valk Hotel
Barnsestraat 400, Hengelo

Entree: € 10,- per volwassene
(parkeren en kinderopvang gratis)

Voor inschrijving en meer informatie

Zie de poster (ook te vinden op de website)
E-mail: symposiumkerk@gmail.com
Telefoon (Marc van Gorp): 074 - 242 51 33
bereikbaar tussen 16:00 en 21:00 uur
Website: www.symposiumkerk.tumblr.com



HOE SLECHT IS DE KATHOLIEKE KERK?

Symposium over de feiten en over de weergave daarvan in de media

Programma (onder voorbehoud):

14:00 - 14:30: Ontvangst bij Van der Valk, start kinderopvang

14:30 - 15:00:

**Robert Stiphout -
Redacteur Elsevier:**

Nederlandse religieuze tolerantie
een zelfverzonnen mythe

15:00 - 15:30: Ruimte voor vragen, pauze en discussie

15:30 - 16:00:

**Prof. Dr. Alfred Driessen -
(Universiteit Twente):**

Het Cantalamessa incident
de moeizame relatie van de Heilige Stoel
met de pers

16:00 - 16:30: Ruimte voor vragen, pauze en discussie

16:30 - 17:00:

**Prof. Dr. Ir. W.J. Witteman -
(Universiteit Twente):**

Celibaat en kindermisbruik
wat zeggen de getallen?

17:00 - 18:00: Ruimte voor vragen, pauze en discussie

22 mei 2010

14:00 tot 18:00 uur

HOE SLECHT IS DE KATHOLIEKE KERK?

Symposium over de feiten en over de weergave daarvan in de media

De Katholieke Kerk ligt zwaar onder vuur. De klachten in de media volgen elkaar razendsnel op: de Paus is een massamoordenaar (condoomgebruik in Afrika), De Kerk respecteert het recht van de vrouw op abortus niet, priesters en broeders vergripen zich aan kinderen, de Kerk is intolerant...

Robert Stiphout, agnost en redacteur van het maandblad Elsevier, zal in zijn voordracht nader ingaan op intolerantie van religieuze instellingen. In het Paasnummer van Elsevier verscheen hierover een artikel van zijn hand, genaamd: "Onze eigen Talibantijd: in de Tachtigjarige oorlog verklaren Calvinisten de Katholieken vogelvrij", waarin de vervolging van Katholieken door de Reformatie wordt beschreven.

Alfred Driessen, emeritus hoogleraar van de Universiteit Twente, bespreekt het zogenaamde "Cantalamessa incident". Raniero Cantalamessa is een Capucijner mannik die regelmatig voor de Paus preekt. Onlangs vergeleek hij de wereldwijde vervolging van Katholieken (denk aan China, India, Afrika) met de Jodenvervolging door de nazis. Hiervoor

heeft hij zijn excuses moeten aanbieden. Waarom? Omdat de pers zijn vergelijking volkomen heeft verdraaid, alsof Cantalamessa op kindermisbruik doelde. En kindermisbruik is uiteraard weerzinwekkend.

Maar dit betekent nog niet dat de Kerk het alleenrecht heeft op morele excessen, zoals regelmatig gesuggereerd in de media. Volgens de Duitse feministe Alice Schwarzer is kindermisbruik geen uitvinding van de Katholieke Kerk, en heeft het al zeker niets met het celibaat van doen.

Wim J. Witteman zal ingaan op de gevallen en uiteenzetten dat kindermisbruik een probleem van altijd is, dat acuut geworden is door de seksuele revolutie van 1968. In haar land (Duitsland) worden jaarlijks ongeveer één miljoen kinderen misbruikt, naar schatting van het Kriminologisch Instituut Hannover (in ons land ligt dat getal op 150.000). In negen van de tien gevallen betreft het meisjes. Bijna altijd (98,5% van de gevallen) zijn de daders mannen. Doorgaans geen vreemdelingen of leerkrachten, maar eigen vader, oom, of buurman. Deze percentages zijn niet veel anders elders in Europa. En hoe zit het dan met het celibaat? Een niet-celibatair

levende man (vader, oom, buurman) misbruikt een kind volgens de statistieken 50 tot 150 maal vaker dan een celibetair levende man (pastoor, broeder).

Er gaat ongetwijfeld veel fout in de



Katholieke Kerk: intolerantie, machtswellust, kindermisbruik; alles is voorgekomen en zal helaas nog blijven voorkomen.

De fundamentele vraag van dit symposium is echter van vergelijkende aard: hoe slecht doet de Katholieke Kerk het vergeleken met andere instituten, en hoeveel erger is het tegenwoordig dan, bijvoorbeeld, in de vijftiende eeuw, nog vóór de reformatie?

Wij heten u zaterdagmiddag 22 mei, om 14:00 uur van harte welkom in het Van der Valk hotel, te Hengelo en zijn dan ook zeer benieuwd naar uw inbreng!