

28^{ste} Bedevaart Parijs – Chartres 22-23-24 mei 2010



thema:

De Kerk is onze Moeder
Onderwijzen – Heiligen - Leiden
St. Petrus – H. pastoor van Ars – St. Pius X

Informatie voor Nederlandstalige deelnemers
uit België

Werkgroep Mysterium Fidei
<http://tridentijnsemis.blogspot.com>
<http://www.nd-chretiente.com>

Hoe inschrijven?

Voor 1 mei!

De organisatie van het vervoer en de inschrijvingen zijn geen sinecure. We moeten hierbij rekening houden met de andere groepen pelgrims en de deadlines die door de organisatie opgelegd zijn. Respecteer het werk van vele vrijwilligers a.u.b. door u tijdig in te schrijven, en dit voor 1 mei.

Prijzen:

Ouder dan 18: 125 euro

Jonger dan 18: 85 euro

(aangepaste prijzen voor wie met eigen vervoer gaat, neem hiervoor contact op met ons).

Uw inschrijving is pas geldig nadat het verschuldigde bedrag overgeschreven is op rekeningnummer 979-5438318-18. Met vermelding "Chartres" + uw naam. Vergeet de inschrijvingsstrook niet op te sturen.

Meer informatie:

Werkgroep Mysterium Fidei
p/a Drukkersstraat 24
8000 Brugge
tel: 0496 36 23 63 (na 20u30)
mysteriumfidei@catholic.org
<http://tridentijnsemis.blogspot.com>

Naam

Voornaam

Leeftijd

Telefoon

e-mail

Vervoer:

met de bus (opstapplaats Brussel)
 eigen vervoer

indien u andere bedevaarders kunt meenemen: hoeveel?

Voor de 28^{ste} keer vindt dit jaar tijdens het Pinksterweekend de bedevaart van Notre-Dame te Parijs naar Notre-Dame te Chartres plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 12000 pelgrims uit verschillende landen hieraan deel.

De bedevaart komt voort uit een initiatief van gelovigen die zich verbonden voelen met de traditionele Latijnse liturgie. Men volgt ook de traditionele bedevaartsroute die al sinds mensenheugenis deze twee prachtige kathedralen met elkaar verbindt.

Deze bedevaart is een buitengewone ervaring. Drie dagen van gebed en meditatie, het wandelen door de natuur, de mooi verzorgde liturgie, de verbondenheid en solidariteit tussen de duizenden pelgrims maken er iets onvergetelijks van.

Werkgroep Mysterium Fidei wil pelgrims uit Vlaanderen de mogelijkheid bieden om aan deze bedevaart deel te nemen. Wij sluiten ons aan bij het Nederlandse kapittel “Martelaren van Gorcum” en het Franstalige Belgische kapittel “Notre Dame de Foy”. Begeleiding door Nederlandstalige priesters is voorzien.

Steun

Kunt u zelf niet deelnemen aan de bedevaart, maar u wilt toch op een of andere manier uw steentje bijdragen?

Voor jongeren en grote gezinnen is het financieel niet vanzelfsprekend om aan deze bedevaart deel te nemen. U kunt helpen hun kosten te drukken door een gift op het rekeningnummer 979-5438318-18. Met vermelding: steun bedevaart Chartres.

Praktisch

Vervoer

Er vertrekt een bus vanuit Brussel, vrijdagavond 21 mei aan het Luxemburgplein (treinstation Luxemburg). Na de afloop van de bedevaart vertrekt de bus rond 19u uit Chartres naar België (aankomst in Brussel rond middernacht).

Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen ook andere opstapplaatsen geregeld worden. Tijdig inschrijven is dus de boodschap.

Wie met eigen vervoer gaat: de bedevaart begint zaterdag om 7u in de Notre Dame in Parijs. Maandag eindigt de bedevaart rond 19u in Chartres. Vanuit Chartres zijn er gratis treinen voorzien richting Parijs.

Overnachting

Tijdens de bedevaart wordt in tenten overnacht. Wie geen eigen tent kan meebrengen, kan gebruik maken van de grote gemeenschapstenten.

Eten

Voorzie voldoende voedsel voor de drie dagen. De organisatie voorziet in brood, water en soep.

Bagage

Zorg voor een kleine rugzak tijdens de bedevaart (voedsel, regenkledij,...). Tenten en grote bagagestukken worden met vrachtwagens vervoerd. Zorg ervoor dat alles waterdicht verpakt is.

Algemeen

In de maand mei is het weer nog instabiel, voorzie dus regenkledij en iets tegen de zon.

Tijdens de bedevaart lopen we zo'n 100km te voet, voorzie dus goede schoenen en gepaste kledij.

Inschrijvingsstrook

Stuur deze strook naar
Mysterium Fidei
p/a Drukkersstraat 24
8000 Brugge

of mail de gegevens naar mysteriumfidei@catholic.org