

Protestantse Kerk in Nederland/Noord-Holland
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Raad van Kerken Noord-Holland

IK ZAT GEVANGEN.....

Protestantse Kerk



Een studiedag over hulp aan mensen die in de
gevangenis terecht zijn gekomen en hen die na een
detentie proberen weer een plaats te vinden in de
maatschappij

zaterdag 6 februari 2010
Willibrorduskerk
Westerweg 267
Heiloo

Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe

Op zaterdag 6 februari vindt de vijfde oecumenische studiedag plaats. Het thema van deze dag is het bezoeken van gevangenen. Van de werken van barmhartigheid, die tijdens deze studiedagen centraal staan, is dit zeker een van de onbekende werken. En het is niet de gemakkelijkste van de zeven werken van barmhartigheid. Dat zien we ook aan de praktijk: er zijn maar weinig parochies en gemeenten waarin een groep bestaat die gevangenen bezoekt. Wie zich echter inlaat met het bezoeken van gevangenen zal merken dat er veel mogelijkheden liggen voor het tonen van barmhartigheid en het beoefenen van naastenliefde, kortom voor diaconie.

De bijbel

‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe....’ Ondanks dat het wat onbekend is, staat het bezoeken van gevangenen in hetzelfde rijtje in het Mattëusevangelie (hst.25) als de andere werken van barmhartigheid! Matteüs schrijft zijn ‘goede boodschap’ voor een gemeente die vervolgd wordt, die verward is en benauwd. Een gemeente die onder druk staat en in conflict leeft met de joodse traditie waaruit zij is voortgekomen en met de Grieks-Romeinse wereld die haar omgeeft. Want er moeten keuzes gemaakt worden. Wat is en zegt het evangelie? In deze situatie ontmoeten we Jezus. Hij schept duidelijkheid en vertelt wat de goede boodschap is, wat ‘van Christus’ is. Ook geeft hij aan wat onze prioriteiten moeten zijn. Jezus somt ze op: eten geven aan

wie honger heeft, drinken aan wie dorst, de vreemdeling gastvrij ontvangen en kleren geven aan wie ze nodig heeft. En zieken en gevangenen niet aan hun lot overlaten.

Wie omkijkt naar mensen die (in ons geval) in moeilijke omstandigheden verkeren, door eigen schuld of niet, krijgt deel aan het eeuwigheidsleven dat Christus heeft voorgeleefd.

Initiatieven

Er zijn verschillende initiatieven te noemen met betrekking tot het bezoeken van gevangenen vanuit de kerken. Er zijn kerkkoren die tijdens kerkdiensten in gevangnissen gaan zingen. Er zijn ook vrijwilligers die ex-gedetineerden een jaar lang begeleiden rond het weer een plek vinden in de maatschappij na hun periode in de gevangenis. En natuurlijk moeten we de *Exodushuizen* noemen waartoe jaren geleden het justitiepastoraat het initiatief nam. In deze huizen kunnen ex-gedetineerden een jaar lang wonen. Ze krijgen er begeleiding bij het zoeken naar werk, huisvesting, relaties en zingeving, zodat ze niet meer terugvallen in hun vroegere gedrag. Tenslotte wijzen we op de situatie van mensen die gevangen zijn, omdat ze zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn. Ze zitten gevangen op Schiphol, in Zaandam, in een situatie die een schemergebied is in de rechtsstaat.

De studiedag

Op deze werk- en studiedag zult u geïnformeerd worden over de achtergronden van het werken voor (ex)-gedetineerden en over verschillende hierboven genoemde projecten. We willen ook nadrukkelijk stilstaan bij de mogelijkheden die u als pci of als diaconie hebt om in te haken op soortgelijke initiatieven.

Programma

- 09.30 uur Kerk open – ontvangst met koffie en thee
- 10.00 uur Welkom en opening van de dag
- 10.15 uur Hittjo Hummelen: Justitiepastoraat
- 10.45 uur Verhelderende vragen
- 10.50 uur Pauze
- 11.10 uur Harm Jager: Exodushuizen
- 11.40 Verhelderende vragen
- 11.45 Gesprek in groepen
voor discussie/gesprek
- 11.55 In gesprek met de inleiders
- 12.15 Lunch
- 13.00 uur Workshops
- Exodus Nederland
 - Justitiepastoraat
 - Bezoekwerk in gevangenissen
 - Schipholwakes
- 14.00 uur Terugkeer in ontmoetingsruimte
verslag workshops
- 14.10 uur Liturgische afsluiting

Praktische gegevens

Plaats:	Willibrorduskerk Westerweg 267 Heiloo
Datum en tijd:	Zaterdag 6 februari 2010 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Kosten:	Geen; bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de bestrijding van de onkosten van deze dag.
Lunch:	Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? Voor koffie, thee, melk, etc. wordt gezorgd.
Discussie:	In groepen zal worden gediscussieerd over de inleidingen.
Aanmelding:	Graag ontvangen wij uw opgave vóór 25 januari 2010. Aanmelding kan schriftelijk of per e-mail op onderstaand adres.
Adres:	Bisdom Haarlem, Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem e-mail: esengers@bisdomhaarlem.nl

Deze dag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Noord-Holland, Bisdom Haarlem-Amsterdam en de Protestantse Kerk in Nederland.