

PROGRAMMA 2010



Bezinningshuis REGINA CARMELI

Kollenberg 2, Postbus 28
6130 AA **SITTARD**

Tel. 046 457 09 93 (9-11 u., 15-17 u., 18.30-20.15 u.)
regina.carmeli@carmeldcj.nl
www.carmeldcj.nl

De zalige M. Maria-Teresa Tauscher (1855-1938), **onze stichteres**, paste destijds 'nieuwe evangelisatie' toe, wat toen huissmissie heette. Ze droeg haar zusters op om hen, die zich van de sacramenten van de Kerk hadden afgekeerd, weer terug in de Kerk te brengen.

Niemand sprak nog van oecumene, maar zij onderhield toen al vriendelijke contacten met de mensen van andere geloofsovertuigingen, deed werken van naastenliefde voor hen en nam ook graag hun hulp aan. Zij zei: "Wij zijn toch allemaal kinderen van één hemelse Vader!"

Ons **bezinningshuis Regina Carmeli** staat open voor mensen op zoek naar stilte, gebed, bezinning, verdieping, ... naar een plaats van rust en een plek om jezelf terug te vinden en God op het spoor te komen. In een groep of individueel ben je er welkom.

Regina Carmeli ligt aan de rand van de stad, een wandeling in de mooie natuur van de omgeving is bij elk weer mogelijk.

Wij hebben een eigen bezinningsaanbod en staan open voor initiatieven in overeenkomst met de doelstellingen van een christelijk centrum en de geest van het huis. Wij zullen er voor je zijn met begeleiding vanuit de karmelspiritualiteit die wij beleven.

*De zusters Karmelietessen
van het Goddelijk Hart van Jezus*

VIERINGEN IN ONZE KAPEL

(onder voorbehoud)

- H. MIS

op werkdagen: **7.00 uur** (maandag, woensdag, donderdag, zaterdag)

8.30 uur (dinsdag, vrijdag)

op zon- en feestdagen: **8.00 uur** en **10.00 uur**

- VESPERS

op zondag na de 1^{ste} vrijdag:

16.30 uur: uitstelling van het Heilig Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: **NEDERLANDSE VESPERS** en eucharistische zegen

op alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het Heilig Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: **DEUTSCHE VESPER** en eucharistische zegen

Elke 1^e dinsdag

van de maand

19.30 – 21.00 uur

nieuw

GEBEDSAVOND

Wij geloven dat God onze gebeden wil gebruiken om ons bezinningshuis nieuw leven in te blazen door de vernieuwende kracht van het evangelie van Jezus Christus. Daarom zullen we maandelijks bij elkaar komen om te bidden.

We hopen dat velen met ons:

- * bidden met het evangelie of met een andere tekst
- * bidden voor persoonlijke intenties en voor de intenties van het bezinningshuis
- * tijd nemen voor uitwisseling
- * de dagsluiting (nachtgebed van de Kerk) bidden met de zusters

'De belangrijkste mensen in de wereld van vandaag zijn de mensen die bidden. Ik bedoel niet degenen die praten over gebed, ook niet degenen die een mooie uiteenzetting over het gebed kunnen geven. Maar ik bedoel die mensen die de tijd nemen om te bidden. Ze hebben eigenlijk geen tijd. Die tijd moet van iets anders worden afgenomen. Dat andere is belangrijk, heel belangrijk en dringend, maar toch altijd nog minder belangrijk en minder dringend dan gebed.' (S.D. Gordon)

8 - 10 januari 2010

BEZINNINGSWEEKEND

VOOR 30-PLUSERS

Herders naar Gods Hart

De betekenis van het priesterschap voor de Kerk

Om zijn heil in woord en sacrament aan de mensen van alle tijden door te geven heeft Christus het priesterschap ingesteld. Het "Jaar van de Priester", dat paus Benedictus heeft uitgeroepen, wil helpen om het grote geschenk van het priesterschap voor alle gelovigen te ontdekken. Wat is een priester? Waarom is hij zo belangrijk voor de Kerk en elke gelovige? Hoe verbindt ons het priesterschap nauwer met Christus? In het licht van het priesterschap ontdekken wij Gods liefde en zorg voor ons leven.

Meer informatie: www.platform30plus.ontheweb.nl

Leiding: Zeh. M. Otto

werd priester gewijd in 1985 en is sinds 1995 pastoor in Ulestraten en Meerssen-West.

Aanvang: Vrijdag, 17.00 uur

Sluiting: Zondag, 17.00 uur

Kosten: €76,- (+ evt. €6,- voor beddengoed)

Donderdag 14 jan. 2010

19.30 - 21.30 uur

VSV- Cursus

“Zitterd onger de loep”

De zusters van de Kollenberg

Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus

- film: **100 jaar Karmel DCJ**

(in Huize de Kollenberg, Pres. Kennedysingel 24)

- pauze

- bezoek in de **kapel**, oude **foto's**, **ontmoeting** met zusters

- **museum**: de zalige Maria-Teresa Tauscher

RETRAITES, BEZINNINGSDAGEN, -WEEKENDEN in stilte:

- per dag 2 inleidingen op het thema
- Eucharistieviering
- aanbidding van het H. Sacrament
- gezamenlijk getijdengebed (lauden, vespers, dagsluiting)
- tijd voor persoonlijk gebed, verdieping
- gelegenheid voor een persoonlijk (biecht)gesprek

28 jan. - 6 febr. 2010

8 daagse RETRAITE in stilte

Het woord van God

De Bron van geloof, hoop en liefde

Het heeft God in zijn goedheid en wijsheid behaagd zichzelf te openbaren en het geheim van zijn wilsbesluit bekend te maken, waardoor de mensen door Christus, het vlees geworden Woord, in de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader en deelgenoten worden gemaakt van de goddelijke natuur. Wij mediteren over het Woord van God als Bron van de goddelijke deugden geloof, hoop en liefde. Door deze kennis, vertrouwen en liefdesrelatie met de Scheppende Vader, de Verlossende Zoon en de Heiligmakende Geest worden wij steeds meer opgenomen in het Trinitaire Leven.

Leiding: Pater Bonifatius Honings

is karmeliet (Rome). Emeritus hoogleraar in de sociale moraaltheologie, raadgever van verschillende Vaticaanse Congregaties. Jarenlang begeleider van retraites en bezinningsdagen.

Aanvang: Donderdag, 17.00 uur Sluiting: Zaterdag, 9.30 uur

Kosten: €401, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

EEN BEZINNINGSDAG in stilte:

- 2 inleidingen op het thema
- Eucharistieviering
- tijd voor persoonlijke verdieping
- gelegenheid tot het sacrament van verzoening
- aanbidding van het H. Sacrament
- vespers = avondgebed van de Kerk

Het eindoordel van ons aardse bestaan*Oog in oog met de verrezen Christus*

Het beloofde herstel waarnaar wij uitzien, is in Christus reeds begonnen. Door het geloof verklaart de Kerk ons de zin van ons tijdelijk bestaan, mits wij het werk dat de Vader ons in de wereld te doen geeft met de hoop op de hemel ten einde brengen en van onze zaligheid werk maken. Daarom moeten wij allen, vóórdát wij met de verheerlijkte Christus mogen heersen, voor zijn rechterstoel verschijnen, 'opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij of zij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.' (1 Kor. 5,10)

Leiding: Pater Bonifatius Honings

is karmeliet (Rome). Emeritus hoogleraar in de sociale moraaltheologie, raadgever van verschillende Vaticaanse Congregaties. Jarelang begeleider van retraites en bezinningsdagen.

Kosten: €12, - (lunchpakket meebrengen)

Op de **zaterdagen**
13 febr., 17 april en 3 juli

houden wij in onze kapel
aan de Kollenberg
van **10.30 uur tot 12.30 uur**
een **gebedsmorgen**

en op **zaterdag 30 oktober**
(de feestdag van de zalige)
van **16.30 uur tot 19.00 uur**
een **gebedsmiddag**

GEBEDSDAGEN**2010**

om Gods zegen te vragen
over onze kinderen
op voorspraak
van de zalige Maria-Teresa



Leiding: Mgr. Joannes Gijsen, emer.-bisschop van Reykjavik

z.o.z.

Op 13 mei 2006 werd de stichteres van de Congregatie van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, **Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef** (Anna Maria Tauscher - van den Bosch) zalig verklaard. Sindsdien is haar verering alleen maar toegenomen. Uit verschillende landen werden gebedsverhoringen gemeld. Het is vanzelfsprekend dat wij in Sittard, waar "zalige Moeder" begraven ligt, niet achter willen blijven. Daarom houden wij speciale **GEBEDSDAGEN** om haar voorspraak te vragen, vooral voor onze kinderen. Kinderen gingen haar immers zeer ter harte. Zowel hun lichamelijke gezondheid als hun geestelijk welzijn kunnen wij haar met vertrouwen aanbevelen.

- **Inleiding** op het leven en werken van "zalige Moeder"
- **Uitstelling v.h. H. Sacrament en aanbidding**
- **Gebed voor speciale intenties**
- **Plechtige heilige Mis**
- Gelegenheid tot **verering** van een **relikwie van de zalige**

In het bijzonder zijn (groot)moeders en kinderen welkom. Voor de **kinderen** is er een **aangepast programma** (als ze van tevoren aangemeld zijn). De kinderen ontvangen, indien gewenst, een speciale **kinderzegen**.

Twee verwante zielen:

Thérèse van Lisieux en Mother Teresa van Calcutta

Van deze twee grote figuren leren we hoe we in het hart van de Kerk en de wereld kunnen leven in deze tijd. Dit door onze verbondenheid met Hem die ons en alle kleine mensen innig nabij is.

Leiding: Pater David Willems

is karmeliet. Volgde een specialisatieopleiding in de geestelijke genezing in Duitsland en Kroatië. Hij is ook werkzaam in de parochiale eenheid Grenskant (Eeklo), lid van het Provinciaal bestuur van de Karmel, vormingsverantwoordelijke en eerste raadslid van het klooster te Gent.

Aanvang: Zondag, 17.00 uur

Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur

Kosten: €92, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

PS: Het is ook mogelijk om alleen aan één dag deel te nemen.

In het kader van het **450-jarig jubileum**
van het **bisdom Roermond**:
2 avonden, 2 middagen



Begin van het gebed voor het jubileumjaar:

*God, Vader, Zoon en heilige Geest,
maak ons aandachtig en stil voor uw Geheim.
Doe ons in dit jubileumjaar van ons bisdom
uw weldadig Licht ervaren.*

23 febr. en 9 maart 2010
19.30 - 21.30 uur

2 DINSDAGAVONDEN
IN DE VASTENTIJD

- verhaal, deel 1
- pauze
- verhaal, deel 2
- dagsluiting (nachtgebed van de Kerk)

Op weg naar Pasen, allicht!

Hoop, nieuwe kansen, een nieuw begin

Deze avonden zijn bedoeld als voorbereiding op Pasen in de veertigdagentijd. Dit in het kader van 450 jaar bisdom Roermond. Jezus staat in de traditie van het volk Israëel. Een belangrijk onderdeel van deze traditie is de jaarlijks terugkerende viering van Pesach, het verhaal van de uittocht uit Egypte: de God die met ons meetrekt is een bevrijdende God. Dit perspectief is van generatie op generatie doorgegeven: van Mozes tot Jezus. Er is een duidelijke lijn te trekken van het uittochtverhaal naar het Paasverhaal. Uittocht, doortocht en intocht vormen een spiraalbeweging in ieder mensenleven.

Leiding: Mevr. Rini van de Geer

is catechist in het bisdom Roermond. Zij gaf jarenlang godsdienstles op diverse basisscholen in het cluster Born. Nu verzorgt ze nog kinderwoorddiensten en is zij actief in de parochie en in het ouderenpastoraat.

Kosten: €6, - per avond

6 en 20 maart 2010

15.00 - 17.30 uur

2 ZATERDAGMIDDAGEN

IN DE VASTENTIJD

- inleiding op het evangelie van de zondag
 - persoonlijke verwerking
 - uitwisseling
 - vespers (avondgebed van de Kerk) samen met de kloostergemeenschap
-

6 maart: met pastoor Bernhard Hegge

priester van het bisdom Roermond. Hij is pastoor van Vijlen, Lemiers en Holset, docent voor het vak spirituele theologie aan het Grootseminarie Rolduc en als spiritueel verbonden aan de Kairos-opleiding.

“Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht”

(Lucas 13,1-9)

Het evangelie van de 3^e zondag van de Veertigdagentijd bevat een boodschap van vermaning en van hoop. Wij willen erover nadenken in hoeverre deze boodschap op ons zelf van toepassing is. Dit kan ons helpen bij een betere beleving van de Veertigdagentijd en bij onze opgang naar de vreugde van het paasfeest.

20 maart: met pastoor Marc Heemels

priester van het bisdom Roermond. Hij is pastoor van Eygelshoven, docent bijbelwetenschappen aan het Grootseminarie Rolduc. Hij studeerde te Rome aan het Pauselijk Bijbelinstituut.

"Toen zei Jezus haar: Ook Ik veroordeel u niet."

(Joh. 8, 1 -11)

'Wie van U zonder zonde is, werpe de eerste steen...' Hoe gemakkelijk is het, om anderen te veroordelen, bewust of onbewust. Jezus houdt ons echter een spiegel voor...

Kosten: €6, - per middag

'Het werd mij weer duidelijk, hoe trouw en opmerkzaam wij moeten letten op de stem in ons binnenste. Men moet er vooral voor zorgen, de ziel in een voortdurende vrede en diepe stilte te bewaren. Wat er ook gebeurt, in het binnenste verblijf mag niets binnendringen; dat is Gods woning in ons, daarin verblijft de goddelijke Heiland en Hij schenkt ons Zijn genade naarmate Hij ons daarvoor ontvankelijk vindt'.

Uit: 'GOD LEEFT, IK STA VOOR ZIJN AANGEZICHT'
Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef

12 - 13 maart 2010

kort **BEZINNINGSWEEKEND**

Meevieren van de Eucharistie

In enkele meditaties verdiepen wij ons in de viering van de heilige mis. Hoe kunnen wij innerlijk aan de heilige Mis deelnemen, binnen treden in het gebeuren? En we zullen zien hoe de Eucharistie ook ons eigen leven vormt.

Leiding: Zeh. M. Otto

werd priester gewijd in 1985 en is sinds 1995 pastoor in Ulestraten en Meerssen-West.

Aanvang: Vrijdag, 17.00 uur Sluiting: Zaterdag, 17.00 uur

Kosten: €38, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

23 - 26 maart 2010**BEZINNINGSDAGEN** in stilte

Op weg naar Pasen

Stille voorbereiding op het Paasfeest

Leiding: Pater Frans Vervooren

is karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: Dinsdag, 17.00 uur Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur

Kosten: €144, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

Zaterdag 27 maart 2010

10.00 - 17.00 uur

BEZINNINGSDAG in stilte

“Nu en in het uur van onze dood”

Lijden en dood zijn wezenlijk in ons mensenleven. We erkennen onze eindigheid en noemen die in het Weesgegroet. Ons geloof zegt evenwel dat dit niet het eindpunt is: verrijzenis en eeuwig leven staan in het hart van het christendom, met name in de goede week en met Pasen. Terloops geven wij aandacht aan de tekst van Edith Stein ‘De kribbe en het kruis’. Wat betekent dit geloof voor onze spiritualiteit? Hoe overwinnen wij de spanning tussen idee en werkelijkheid?

Leiding: Mgr. drs. Joris Schröder

was langdurig werkzaam in het middelbaar onderwijs en daarna ruim twee decennia vicaris-generaal in het bisdom Den Bosch; is docent aan het diocesaan seminarie en aan Kairos-Roermond; publiceert over spiritualiteit en geeft bezinningsdagen.

Kosten: €12, - (lunchpakket meebrengen)

29 mrt. – 4 april 2010

(Goede Week)

5 daagse RETRAITE in stilte

"Opdat de wereld door Hem zou worden gered"

Deze retraite, eigen aan de Foyer de Charité, staat open voor iedereen. In een klimaat van stilte wordt men uitgenodigd binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest. Zo geven wij God de kans te ‘antwoorden’ op de grote vragen van de mens en zijn zoeken naar de zin van het leven.

Leiding: Foyervader André Pierik van Thorn in samenwerking met de Foyergemeenschap

Aanvang: Maandag om 17.30 uur (18.00 uur broodmaaltijd)

Sluiting: Paaszondag: na de Eucharistieviering van 8.00 uur
(en het ontbijt)

Kosten: €219, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

Zaterdag 17 april

(zie 13 febr.)

Gebedsmorgen

11 - 14 mei 2010

WOESTIJDAGEN in stilte
met persoonlijke begeleiding
(maximum: 15 personen)

Wijsheid uit de woestijn

“Zoeken naar de Levende” met de woestijnvaders

Leiding: Pater Frans Vervooren

is karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat in de systematische theologie;
specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: Dinsdag, 17.00 uur Sluiting: Vrijdag 13.30 uur

Kosten: €159, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

21 - 23 mei 2010

(Pinksteren)

BEZINNINGSWEEKEND in stilte

“Ontvangt de Heilige Geest!” Joh. 20,22

Pinksteren is de geboortedag van de Kerk. De Kerk is de gemeenschap van de mensen die bezielde zijn door Gods Geest. Een heerlijke genade! Een grote verantwoordelijkheid! Dat vereist bezinning en gebed.

Leiding: Kan. Dr. K. Gatzweiler

is priester van het bisdom Luik en was 15 jaar lang vicaris generaal. Hij is exegeet en geeft regelmatig retraites en bezinningsdagen voor priesters, religieuzen en leken rond bijbelse thema's.

Aanvang: Vrijdag, 17.00 uur Sluiting: Zondag, 13.30 uur

Kosten: €92, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

Zondag 13 juni 2010
13.00 - 17.30 uur

OPEN DAG
BEZINNINGSHUIS

- De zusters van de Kollenberg nodigen van harte allen uit, die
- ons bezinningshuis eens van binnen willen zien
- meer willen weten over de activiteiten in / van ons bezinningshuis
- mensen willen ontmoeten die ons bezinningshuis al kennen
- meer willen weten over rust, stilte, gebed, bezinning ...
- een gesprek willen hebben met een zuster
- ...

Gelegenheid tot kennismaking met mensen van

- de **karmelfamilie**
- de **lekenorde van de Karmel**

Ontmoeting bij koffie, thee, frisdrank, gebak

16.30 uur: Uitstelling van het Heilig Sacrament,
½ uur stille **aanbidding**

17.00 uur: **Vespers** en eucharistische zegen

Zaterdag 3 juli
(zie 13 febr.)

Gebedsmorgen

12- 16 juli 2010

RETRAITE in stilte

De stille hoop van het verlangen

Bijbelse en mystieke teksten als bronnen van verstillig

Leiding: Pater Frans Vervooren

is karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: Maandag, 17.00 uur Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur

Kosten: €192, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

Zaterdag 17 juli 2010
(14 - 17 UUR)

MIDDAG

Scapulierfeest

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

- voor allen die het scapulier willen ontvangen
- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten
- voor allen die meer over de karmelspiritualiteit willen ervaren

Conferentie door Frans Vervooren, karmeliet:

"Vreugde in de woestijn"

(karmelspiritualiteit als bron van inspiratie)

Kosten: €6, -

29 aug. - 4 sept. 2010

5 daagse RETRAITE in stilte

Beelden van liefde

Mystici gebruiken graag beelden. God is onkenbaar en onzegbaar, benadrukken zij. Maar Hij wekt in ons de verbeeldingskracht en de beelden op waarmee wij rond Hem kunnen cirkelen, beelden die zijn liefde uitdrukken en onze liefde opwekken. Theorie laat ons koud en inert, maar beelden van liefde roepen ons hoger en dieper, naar God toe. Deze dagen van bezinning en gebed laten we ons oproepen door tal van 'beelden van liefde'.

Leiding: Pater Johannes Schiettecatte

is karmeliet, doctor in de theologie; studies te Leuven en Rome, onder meer over Thérèse van Lisieux; redacteur van Nieuw Leven, driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit van de Karmel, waarin hij ook regelmatig publiceert; jarenlang medeverantwoordelijk voor de vorming in de Vlaamse Karmel.

Aanvang: Zondag, 17.00 uur Sluiting: Zaterdag, 9.30 uur

Kosten: €263, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

Zaterdag 4 sept. 2010

10.00 - 17.00 uur

BEZINNINGSDAG in stilte

De spiritualiteit van de Karmel

De Karmel telt vele mystici die ons wenken om God te zien, te beminnen en te dienen in onze alledaagse werkelijkheid. Leven in de geest van de Karmel is staan voor Gods aangezicht, zoeken naar de Vriend, de berg van de Liefde beklimmen.

Leiding: Pater Johannes Schiettecatte

is karmeliet, doctor in de theologie; studies te Leuven en Rome, onder meer over Thérèse van Lisieux; redacteur van Nieuw Leven, driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit van de Karmel, waarin hij ook regelmatig publiceert; jarenlang medeverantwoordelijk voor de vorming in de Vlaamse Karmel.

Kosten: €12, - (lunchpakket meebrengen)

10 - 12 september 2010**BEZINNINGSWEEKEND** in stilte

"Wil jij genezen?" (Joh 5,6)

Veel mensen zoeken naar genezing (lichamelijk, psychisch, geestelijk). Een goede gids daarbij is Simone Pacot; haar boeken kennen een groot succes. Vanuit een gelovige visie wil Pacot de zoekende mens tegemoet komen. Ze getuigt daarbij van een uitzonderlijk fijn inzicht in de menselijke groei. Kortom: een zeer concrete spiritualiteit!

Leiding: Pater Carlos Noyen

is karmeliet; al 20 jaar bezig met retraites voor christelijke genezing, geïnspireerd door de Bijbel. Is zeer geïnteresseerd in Bijbel en mystiek.

Aanvang: Vrijdag, 10 september, 17.00 uur

Sluiting: Zondag, 12 september, 13.30 uur

Kosten: €92, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

14 september 2010**AVOND**

Als genade je leven doorkruist...

Op deze avond (van de Kruisverheffing) wil Tineke vertellen, hoe de genade haar leven doorkruiste en haar leidde naar de Bron van heilheid! Hoe littekens omgevormd kunnen worden tot licht-tekens.....

Leiding: Mevr. Tineke Bantz

pastoraal begeleidster uit Noord-Holland, en behorende bij de Lekenorde van de Teresiaanse Karmel.

Datum: Dinsdag 14 september, 19.30 - 21.30 uur

Kosten: €6, -

12 - 15 oktober 2010**BEZINNINGSDAGEN** in stilte

Vele verblijven, ruimte voor velen

De innerlijke burcht van Teresa van Jezus als gids bij het bidden
(literatuur: "Innerlijke burcht")

Leiding: Pater Frans Vervooren

is karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: Dinsdag, 15.00 uur

Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur

Kosten: €144, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

17 - 24 oktober 2010

6 daagse RETRAITE in stilte

**Ontdek in je leven dat spoor van God,
die jou bemint!**

God heeft zijn Liefde in je hart gelegd. Je bent voor Hem geschapen. Zijn eigendom is duurzaam. Je vrijheid is zijn geschenk aan jou. Keer je tot het goddelijke in jou en keer je uit tot de medemensen, zijn kinderen.

Streef op momenten van verwarring, angst en belemmering naar het onmiddellijk haalbare. Toch Gods wil, ook als je niet voelt dat Hij van je houdt. Je krijgt van Hem inspiratie om tegenslag te overwinnen. Je kruisweg toont je de ongekende schoonheid van zijn liefde. Hij laat niet toe dat je boven je krachten beproefd wordt. Je geschiedenis samen met je medemensen is welkom in God. Je bent uniek voor Hem. Je beleeft een stukje paradijs.

Leiding: Reimond Hoornaert

is karmeliet in Brugge, geestelijke begeleider. Gespecialiseerd in mariale en audiovisuele animatie.

Aanvang: Zondag, 17.00 uur

Sluiting: Zondag, 9.30 uur

Kosten: €309, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

Zaterdag 30 oktober

(zie 13 febr.)

Gebedsmiddag

Feest van de zalige Maria-Teresa Tauscher.

Meestal wordt de feestdag van een zalige of heilige op diens sterfdag gehouden, omdat de dood van een heilige beschouwd wordt als zijn of haar geboorte in de hemel. Op 30 oktober 1888 werd Anna Maria Tauscher, dochter van een lutherse dominee, officieel lid van de Katholieke Kerk. Zij beschouwde deze overgang als een 'tweede geboorte'.

12 - 14 november 2010

BEZINNINGSWEEKEND in stilte

Ons leven met Jezus Christus

Vaak zoeken wij naar de plaats en betekenis van Jezus Christus in ons eigen leven. Wat heeft het leven van Jezus mij te zeggen? Hoe kan ik meer leven uit Zijn liefde? Wij zijn geroepen tot een innerlijk leven in een persoonlijke vriendschap met Christus.

Leiding: Zeh. M. Otto

werd priester gewijd in 1985 en is sinds 1995 pastoor in Ulestraten en Meerssen-West.

Aanvang: Vrijdag, 17.00 uur

Sluiting: Zondag, 13.30 uur

Kosten: €76, - (+ evt. €6, - voor beddengoed)

"Spiritualiteit en engagement.**Inspiratiebronnen: Edith Stein en Dorothee Sölle"**

Tussen beide vrouwen zijn er zeker heel wat verschillen: afkomst, leeftijd, tijdperk enz. maar wanneer er iets is dat hen beide verbindt, dan is het wel spiritualiteit en engagement, elk op haar plaats, elk in haar tijd en op haar specifieke manier.

Op deze specifieke manier verlangen zij ook van ons navolging, want in wezen gaat het om de navolging van Christus.

Leiding: Mevr. dr. Ilse Kerremans

is doctor in de geneeskunde met een bijzondere opleiding in de kinderchirurgie en levertransplantatie. Sinds 25 jaren gegrepen door Edith Stein en de karmelspiritualiteit. Verantwoordelijke in de Teresianische Karmel Gemeenschap. Bestuurslid van de Medical Women Association en lid van het Ethics Committee Eurotransplant / Leiden. Meerdere voordrachten in binnen- en buitenland rond het thema van de feminisatie in de medische wereld en Edith Stein.

Kosten: €12,- (lunchpakket meebrengen)

*Schuchter, klein, is zij begonnen, Maria-Teresa, maar vol vuur;
eenmaal voor uw werk gewonnen volhardde zij tot 't laatste uur.
Dank, Heer, voor uw rijke zegen, dank voor licht en steun en trouw,
uw nabijheid op haar wegen maakte haar tot sterke vrouw.*

Lied ter ere van Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef

“Licht in de duisternis”

De menswording van God in Jezus Christus – het gebeuren van Bethlehem – is kenmerkend voor het christendom. De christen kan knielen met kerstmis. Is dit mythe of realiteit? Wat is genade-ervaring, zoals die plaats vond bij de ‘bekering’ van Theresia van Lisieux met kerstmis 1886 (en in die zelfde dagen ook met Charles de Foucauld)? Wat betekent die genade vandaag?

Leiding: Mgr. drs. Joris Schröder

was langdurig werkzaam in het middelbaar onderwijs en daarna ruim twee decennia vicaris-generaal in het bisdom Den Bosch; is docent aan het diocesaan seminarie en aan Kairos-Roermond; publiceert over spiritualiteit en geeft bezinningsdagen.

Aanvang: Vrijdag, 17.00 uur

Sluiting: Zondag, 13.30 uur

Kosten: €92,- (+ evt. €6,- voor beddengoed)

GROEPEN MET EIGEN LEIDING

Maandelijksse bijeenkomsten van de Lekenorde

Informatie: Dhr. en mevr. v.d. Elzen, OCDS, Lupinelaan 19,
5691 WC SON EN BREUGEL
☎ 0499 47 29 37, E-mail: jlcvandanelzen@versatel.nl

Wekelijkse gebedsmorgen van de Mother Prayers

Informatie: Mevr. Trees Scholte, Walramstraat 26
6131 BM SITTARD, ☎ 046 451 91 39
E-mail: t.m.wouda@hotmail.com

Gebedsbijeenkomsten van Voorbedegroepen

Informatie: Mevr. Ger Cox, Mauritsstr. 8
6155 LM PUTH, ☎ 046 443 31 70

Charismatische Vernieuwing

Elke donderdag: Gebedsbijeenkomst

Informatie: Mevr. V. Beckers-Smeets, Wilhelminastraat 12 - 19
6131 KN SITTARD ☎ 046 451 73 36
E-mail: beckers-smeets@hetnet.nl

Maria Mater Kring

Eén keer in de 6 à 7 weken

Contactpersonen: Mevr. Tiny Baeten ☎ 046 451 57 45
E-mail: baeten.leo@planet.nl
Mevr. Alice Raven ☎ 046 474 01 14

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Kosten per etmaal: €38, - (2 personen op 1 kamer: €70, -)
- Bij annulering binnen 3 weken voor begin: €15, -
- Als de kosten een probleem zijn, neem dan contact met ons op!
- Beddengoed wordt verstrekt tegen een vergoeding van €6, -
- Op alle kamers ligt een Bijbel.
- Voor het getijdengebed hebben we de boekjes/boeken.

HOE BEREIKT U ONS BEZINNINGSHUIS?

- met het **openbaar vervoer:**

Vanaf het station: bus 14. Uitstappen bij het zorgcentrum
"De Kollenberg" op de President Kennedysingel.
Ingang van het bezinningshuis Regina Carmeli: bij de stoplichten.

- met **eigen vervoer:**

Een routebeschrijving wordt op verzoek toegezonden.

BANKRELATIE: ABN - Amrobank, rek. Nr. 44. 57. 95. 085
Zrs. Karmelietessen Bezinningshuis
Regina Carmeli Sittard

5-jan	Gebedsavond	21 - 23/5	Bezinningsweekend
8 - 10/1	Bezinningsweekend 30 +	1-jun	Gebedsavond
14-jan	Sittards verleden	6 - 7/6	Stille dag priesters
16-jan	Lekenorde	13-jun	OPEN DAG
17-jan	Gezinsmiddag	13 - 16/6	Retraite (lekenorde)
19-jan	Maria Mater Kring	18 - 21/6	De Wandelmaat
28/1 - 6/2	Retraite	20-jun	Gezinsmiddag
2-feb	Gebedsavond	3-jul	Gebedsmorgen
6-feb	Bezinningsdag	6-jul	Maria Mater Kring
13-feb	Gebedsmorgen, lekenorde	6-jul	Gebedsavond
14 - 16/2	Bezinningsdagen	12 - 16/7	Retraite
20-feb	Firmlinge (D)	17-jul	Scapulierfeest, lekenorde
23-feb	Maria Mater Kring	1 - 5/8	Besinnungstage (D)
23-feb	Avond	3-aug	Gebedsavond
27-feb	Fontys	6 - 10/8	De Wandelmaat
2-mrt	Gebedsavond	7-aug	Lekenorde
6-mrt	Firmlinge (D)	19 - 23/8	Karmeljugend Kroatië
6 - 7/3	De Wandelmaat	29/8 - 4/9	Retraite
6-mrt	Middag	4-sep	Bezinningsdag, lekenorde
7-mrt	Gezinsmiddag	7-sep	Gebedsavond
9-mrt	Avond	10 - 12/9	Bezinningsweekend
12 - 13/3	Kort weekend	14-sep	Avond
17 - 19/3	Schulexerzitien (D)	17 - 19/9	Weekend Talitakumi
19 - 20/3	Weekend diakens	24 - 26/9	Vrijwilligers MaNaHo
20-mrt	Middag	1 - 3/10	Frauen ab 40 (D)
21 - 22/3	Stille dag priesters	5-okt	Gebedsavond
22-mrt	Diakensvrouwen	7 - 10/10	Exerzitien (D)
23 - 26/3	Bezinningsdagen	12 - 15/10	Bezinningsdagen
27-mrt	Bezinningsdag, lekenorde	16-okt	Lekenorde
29/3 - 4/4	Retraite (Goede Week)	17 - 24/10	Retraite
6-apr	Gebedsavond	30-okt	Gebedsmiddag
17-apr	Gebedsmorgen	2-nov	Gebedsavond
18-apr	Gezinsmiddag	6-nov	Lekenorde
3 - 5/5	De Wandelmaat	12 - 14/11	Bezinningsweekend
4-mei	Gebedsavond	19 - 21/11	De Wandelmaat
11-14/5	Woestijdagen	4-dec	Bezinningsdag, lekenorde
14 - 16/5	De Wandelmaat	7-dec	Gebedsavond
15-mei	Lekenorde	10 - 12/12	Bezinningsweekend
18-mei	Maria Mater Kring	27 - 30/12	Besinnungstage (D)

Deutsches Programm wird auf Anfrage zugeschickt:

1. - 5. August 2010	BESINNINGSTAGE in Stille
1. - 3. Oktober 2010	WOCHENENDE FÜR FRAUEN AB 40
7. - 10. Oktober 2010	3 TAGE SCHWEIGEEEXERZITIEN
27. - 30. Dezember 2010	BESINNINGSTAGE

INSCHRIJVING EN INFORMATIE: Zr. M. Gisela
Kollenberg 2, Postbus 28
6130 AA SITTARD

(in **BLOKLETTERS** invullen, aub)

✂-----
Zuster - Mevrouw - Priester - Mijnheer - (omcirkel wat van toepassing is)

Achternaam: Voornaam:

Straat: Nr.:

Postcode: Woonplaats:

Tel.: Geboortedatum:/...../19.....

E-mailadres:

wenst deel te nemen aan:

vantot

Heeft u al eerder aan retraites, weekends, bezinningsdagen... deelgenomen?

ja - nee

Datum

Handtekening

(in **BLOKLETTERS** invullen, aub)

✂-----
Zuster - Mevrouw - Priester - Mijnheer - (omcirkel wat van toepassing is)

Achternaam: Voornaam:

Straat: Nr.:

Postcode: Woonplaats:

Tel.: Geboortedatum:/...../19.....

E-mailadres:

wenst deel te nemen aan:

vantot

Heeft u al eerder aan retraites, weekends, bezinningsdagen... deelgenomen?

ja - nee

Datum

Handtekening